

## *Van de redactie*

### *Van zoektocht tot prettig gesprek*

Zo af en toe krijg ik wel eens een bijzonder telefoontje. Nee, niet de telefoontjes van die rare lui die altijd onder etenstijd bellen, nooit zijn te verstaan en weet ik wat van je willen. Die druk ik meteen weg. Nee, ik bedoel van een doodnormaal iemand, die zich netjes voorstelt en waarvan ik dan bij god niet weet, waar ik die persoon van zou moeten kennen. Ze zijn altijd doorgestuurd door anderen met de boodschap: bel Lies Harleman maar, die kan je vast wel verder helpen. Zo was daar enige jaren geleden ook die meneer die op zoek was naar bepaalde mensen die op een bepaalde plek in een bepaald huis in Leuvenheim hadden gewoond en die hij toch wel heel graag zou willen ontmoeten. Het had iets met een familiegeschiedenis te maken. Nou, doe mij zo'n mens met zo'n vraag en ik ga wel speuren hoor. Bovendien levert het altijd een paar ontzettend leuke gesprekjes op. En als de zoektocht dan ook nog slaagt, dan word ik daar alleen maar heel vrolijk van. Een jaar geleden kwam er ineens een kaartje per post met een bedankje: *"U hebt mij anderhalf jaar geleden enorm geholpen met het zoeken naar.... Inmiddels ben ik al een paar keer bij die mensen op de koffie geweest, maar ik heb u nooit fatsoenlijk bedankt."* Ik was de zoektocht alweer vergeten.

Eind vorig jaar weer zo'n telefoontje. Een aardige dame die ook op zoek was naar mensen die heel lang geleden in Leuvenheim hadden gewoond. De naam zei mij niks. En ik woon hier inmiddels toch ook al bijna 30 jaar. Dan moet ik maar eens wat oudere mensen gaan bellen die hier al hun hele leven wonen. Ik dacht meteen aan meneer Popma van de Hoofdstraat, maar die bleek hier niet veel langer te wonen dan ik. Hij kon me dus niet helpen, maar meneer Popma wist zich nog wel heel goed te herinneren dat we samen een keer bij Nicole aan de keukentafel hadden gezeten en ik hem toen kennelijk heb beloofd een keer langs te komen. Maar hij had Lies Harleman tot nu toe niet gezien! Tja, daar sta je dan met je goeie gedrag. *"Kan ik het nog goed met u maken? Kom ik in januari bij u aan". "Als ik er dan nog ben, ben je van harte welkom". "Omdat u volgens mij de oudste inwoner van Leuvenheim*

*bent, is het misschien wel leuk om een verhaaltje over u te schrijven". "Nou ik heb veel te vertellen". En zodoende zat ik de afgelopen week bij meneer Popma aan de keukentafel om onder het genot van koffie, zijn herinneringen op papier te zetten. U leest het elders in deze Schans.*

En wat de zoektocht van de desbetreffende dame betreft: ik heb het huis gevonden. Alleen waren de bewoners tig jaar geleden al naar Drenthe verhuisd. De dame mag haar zoektocht daar dus nog even voortzetten.

### ***Aangeschoten***

De rubriek, waar al meer dan 30 jaar menige Leuvenheimer een bijdrage aan heeft geleverd. Met al die nieuwe inwoners kan de redactie voorlopig wel vooruit. Niet iedereen heeft echter de behoefte om een stukje te schrijven. En daar is iedereen ook helemaal vrij in. Graag wil ik nog maar eens benadrukken dat, al lijkt het wel zo, het niet alleen een rubriek is voor nieuwkomers. Iedereen die in deze rubriek met een leuk verhaal op de proppen komt, nodig ik uit om iets aardigs op papier te zetten. Aangezien ik dat natuurlijk niet aan iemands neus kan zien, zou ik zeggen; schiet mij dus maar aan. En wat de nieuwkomers betreft: woont u al een tijdje in ons mooie dorp en heb ik u nog steeds niet aangeschoten, stuur mij even een berichtje. Want helaas onthoud ik niet van iedereen wie er nu wel of niet in de Schans heeft gestaan.

### ***Landelijke Opschoondag***

Deze dag, die eerder bekend stond als landelijke schoonmaakdag, valt dit jaar op zaterdag 23 maart. De laatste jaren organiseerde Leuvenheims Belang de schoonmaak in ons dorp samen met De Rietgors op een doordeweekse dag. Karin Hafkamp en Nicole Regelink namen steeds met veel enthousiasme de organisatie op zich. Omdat ze er beiden een vrije dag voor moeten nemen en het overgrote deel van het dorp er best schoon bij ligt, is besloten om deze keer niet aan de schoonmaakdag mee te doen. Het is net aan de Arnhemsestraat waar altijd rommel ligt. Dat klusje blijf ik wel klaren. Maar ik wil iedere inwoner van ons dorp oproepen om op zaterdag 23 maart eens iets verder te kijken dan de grens van de voortuin en het eventuele zwerfvuil in uw container te kieperen. Zouden we best vaker kunnen doen.

*Namens de redactie: Lies Harleman, emm5@xs4all.nl*



## *Van de bestuurstafel*

Zo aan het begin van het jaar is het altijd erg rustig aan de bestuurstafel. We hebben de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en van de Culturele Stichting Brummen bezocht. Binnenkort hebben we weer overleg met de wijk- en dorpsraden binnen onze gemeente en zullen we de avond over de omgevingsvisie bezoeken. Voor het initiatief bijenlint hebben we vanuit Leuvenheim via de Schans helaas geen reacties ontvangen. Maar er zijn vanuit het landschapsgesprek over biodiversiteit, georganiseerd door het landschapsnetwerk Brummen, al wel een aantal belangstellenden. Dus de opstart van een werkgroep bijenlint Leuvenheim lijkt te lukken. Mocht u toch ook interesse hebben, maar u heeft niet gereageerd, dan kan dat alsnog door mij te mailen. De voorjaarsbolletjes langs de Arnhemsestraat laten zich nog nauwelijks zien. Hopelijk komen ze allemaal weer op en gaan ze zich uitbreiden.

## *Terugblik op het kerstfeest door Nicole Regelink*

Persoonlijk vind ik het de leukste activiteit van het jaar, de kerstviering op het schoolplein. Van te voren ben je er mooi druk mee maar dan heb je ook wat! Karin en ik beginnen zo eind oktober meestal al met de voorbereidingen; en als dan op de dag zelf alles goed verloopt en zelfs het weer een beetje meewerkt is dat alle moeite meer dan waard. Dit jaar was het niet anders. Kerst was gewoon weer kerst, zoals kerst hoort te zijn. En daar ben ik blij mee. Met voor de kinderen als hoogtepunt de arrenslee, en voor de meeste volwassenen de glühwein. Bakjes en oase voor de kerstkunststukjes kregen we dit jaar van Ellen Nijenhuis, superlief! Als dank maakte Matthias een mooi bakje voor haar, waar zij heel erg blij mee was.





### ***Nieuwjaarsreceptie***

De nieuwjaarsreceptie was weer heel gezellig. Het was een mooie opkomst, vergelijkbaar met die van de afgelopen jaren. De olieballen waren supervers, 's Morgens had Nicole deze zelf gebakken. Vorige twee jaren bleven er olieballen over, nu waren ze schoon op.

Traditioneel hield onze voorzitter Mark Donatz een nieuwjaarsrede. Hij stond stil bij de gebeurtenissen in Leuvenheim van het afgelopen jaar en de opgestarte samenwerking met de Oranjevereniging Leuvenheim en het Buurthuis. Voor 2019 staat er voor het voorjaar een bierproeverij als gezamenlijke activiteit op stapel en dan ook nog iets in het najaar.

De bierproeverij wordt gehouden op vrijdagavond 5 april in het Buurthuis. Deze proeverij wordt gedaan door onze overbuurman: **De Bronckhorster Brewing Company** uit Rha. Hoe en wat volgt nog!

### ***De Algemene Ledenvergadering***

Op woensdag 17 april houden wij onze Algemene Ledenvergadering. In de volgende Schans ontvangt u de uitnodiging, de agenda, het jaarverslag en de notulen van de ledenvergadering van 2018. Het is nog geen **17 april**, maar zet deze datum wél alvast in uw agenda.

Bent u de Schans kwijt en/of zoekt u informatie over een activiteit, kijk dan op: [www.buurtkanaal.nl/groep/leuvenheim](http://www.buurtkanaal.nl/groep/leuvenheim).

*Ina Boot, secretariaat@leuvenheimsbelang.nl, tel. 0575-564953*

## ***Aan de bewoners van Leuvenheim***

De Stichting Burgerinitiatief Reanimatie Gemeente Brummen heeft een AED apparaat in een buitenkast geplaatst bij OBS De Rietgors, dankzij de subsidie van de Gemeente Brummen. Ook elders in de Gemeente Brummen zijn nog 2 AED's geplaatst. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Door deze plaatsingen is er een groot onderdeel van het netwerk om binnen 6 minuten ter plekke te zijn, tot stand gekomen.

### ***Gang van zaken in het kort***

Na melding van 112 bij een hartstilstand, wordt als volgt te werk gegaan. De organisatie HartslagNu\* zorgt direct via sms of WhatsApp dat er onmiddellijk hulpverleners naar de patiënt gaan. Andere hulpverleners gaan de AED ophalen. Tevens kop etc. om onze medemens te redden/helpen.

Het is daarom ontzettend belangrijk, dat er voldoende hulpverleners met geldige documenten en registratie bij HartslagNu, in de buurt aanwezig zijn. Om een goed netwerk van hulpverleners te kunnen realiseren, doen we een beroep op de inwoners van Leuvenheim om zich aan te melden voor de reanimatiecursus, c.q. herhalingscursus.

U kunt zich daarvoor aanmelden bij: [opleidingen.behl@gmail.com](mailto:opleidingen.behl@gmail.com)  
De kostenbedragen € 25,00 voor de beginnerscursus en € 12,50 voor een herhalingscursus. Deze cursussen worden gegeven door een professional van het Rode Kruis. Na de opleiding kunt u zich als hulpverlener aanmelden bij [HartslagNu.nl](http://HartslagNu.nl) en alles wordt hierna in gang gezet om u als burgerhulpverlener te kunnen en mogen inzetten.

Tevens vindt u op deze website alle benodigde informatie, betreffende de burgerhulpverlening etc.

Voor verdere informatie kunt u natuurlijk altijd terecht bij ons.  
Emailadres: [info@reanimatiebrummen.nl](mailto:info@reanimatiebrummen.nl)

**Geeft u op!**

**Het is zo ontzettend belangrijk!**

*\*HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand.*

*Carla Elshof, /secretaris Stichting Stag Brummen.*

## ***Uit de school geklapt***

*mededelingen vanuit De Rietgors door Marisa Verdegaal*

### ***Nieuwjaarsborrel en voorleesontbijt***

Het nieuwe jaar is weer gezellig begonnen met de nieuwjaarsborrel op de 1e vrijdagmiddag van het schooljaar. Ook het jaarlijkse voorleesontbijt half januari was weer een feestje. Naast onze eigen voorleeskampioen, Saar uit groep 7, heeft ook Lies weer haar jaarlijkse bijdrage geleverd; bedankt! Het voorleesontbijt was dit jaar extra leuk door de voorstelling van theatermaakster Rosanne van Herksen, moeder van Liene.

### ***Schooldamtoernooi***

Het lijkt bijna traditie te worden, maar met trots vermelden we dat het schooldamteam weer de finale van Gelderland heeft bereikt! Het team van Kik, Joep, Noor, Kiri en Daniël werd knap 4e in de halve finale van Gelderland. Met hulp van Johan Haijntink van de Brummense Damvereniging werd nog even vrolijk doorgetraind! Waarna het team op zaterdag 9 februari vol goede moed op weg ging om deel te nemen aan de finale in Harderwijk. Hier strandde het damavontuur. In een uitermate sterk deelnemersveld behaalden ze de 18de plaats. Allerminst teleurgesteld, maar reuze trots dat ze in deze



finale stonden, hebben ze ontzettend van deze dag genoten. Een geweldige ervaring rijker keerde het team opgewekt huiswaarts

### ***NL Doet***

Tijdens NL Doet, op vrijdag 15 maart, gaan we beginnen met het in orde maken van onze schooltuin. We gaan onder meer de moestuin voorbereiden. En na al het harde werken serveren we een soepje en een drankje. Iedereen die een handje wil komen helpen is van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur! Zijn er nog vragen of wilt u zich aanmelden om te komen helpen, even een berichtje naar [Annet\\_a\\_wichers@hotmail.com](mailto:Annet_a_wichers@hotmail.com).

Begin maart start ook het Jeelo-project 'Omgaan met de natuur'. Wat we gaan doen als startactiviteit is nog een verrassing, maar het wordt in ieder geval heel spectaculair.

### ***Pannenkoekendag***

Op 22 maart worden er weer stapels pannenkoeken gebakken én met smaak verorberd: De Rietgors doet weer mee aan de Nationale Pannenkoekendag en alle ouderen uit Leuvenheim en opa's en oma's van elders zijn alvast bij deze uitgenodigd voor dit gezellige festijn in het Buurthuis!

### ***Palmpasen***

Palmpasen komt er ook weer aan en dat betekent traditiegetrouw een Palmpasenoptocht op de vrijdag voorafgaand aan Palmpasen. Op vrijdag 12 april starten wij dan ook om 10.30 uur vanaf het schoolplein en trekken de kinderen weer met hun eigengemaakte Palmpasestokken in een vrolijke optocht door het dorp.



Zutphensestraat 136  
6971 ES Brummen  
Tel. 0575-561225  
Fax 0575-562595

- APK keuringsstation
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
- Inruil en financiering mogelijk
- Reparatie en onderhoud alle merken
- LPG inbouw
- Auto wasplaats





## *Nieuws van de Knutselclub*

Tijdens de laatste knutselmiddag van 2018 maakten we dit gezellige kerst-boompje. Maar inmiddels is het februari en gaan we binnenkort weer van start. De eerste vergadering heeft plaatsgevonden en we hebben weer 5 leuke knutselonderwerpen verzonnen.

Op de volgende dinsdagmiddagen gaan we aan de slag.

Noteer het alvast in je agenda:

- 19 februari
- 5 maart
- 19 maart
- 2 april
- 16 april

*Groetjes van de dames  
van de Knutselclub*



- smederij en rijwielhandel
- erkend gas- en waterfitter
- centr. verwarming, sanitair
- gereedschappen
- tuinartikelen

**TEN BROEK**  
FIETSSPECIALIST



VOORSTERWEG 20 | 6971GP BRUMMEN | 0575 561 458 | WWW.TENBROEKBRUMMEN.NL



Ambachtstraat 46 Brummen  
tel.: 0575 - 56 13 19



## Oranjefeest 2019: Zwart Wit

een mededeling van de Oranjecommissie, door Jeroen Booij

Vlak voor het ter perse gaan van deze Schans werd het thema voor het Oranjefeest van 2019 bekendgemaakt. En dat thema is: Zwart Wit. Ook wel *Black and White*. Hoe dit te interpreteren? Welnu, dat is volledig aan u zelf! Wel geven we u hierbij alvast een aantal suggesties. Maar het is natuurlijk aan de deelnemers van de Zeskamp en de Leuvenheimse kinderen zelf om hier een geinige invulling aan te geven. Vanwege het zwart-wit verwachten we dit jaar weliswaar een wat minder kleurrijke stoet die op **zaterdag 15 juni** door het dorp zal trekken, maar niettemin eentje met vanouds veel verklede kinderen, versierde voertuigen en fraaie mascottes!



*De gebroeders Lumière, Laurel & Hardy, Charlie Chaplin, Harold Lloyd etc., Drop in poedervorm, Finishvlaggen, Piratenvlaggen, Frank Boeijen, Michael Jackson, Paul McCartney & Stevie Wonder, Voetbal, Zebra, Panda, Das.*

**We hopen dat iedereen met deze suggesties uit de voeten kan!**

Nummer 4 jaargang 42 verschijnt eind maart/begin april

Inleveren kopij vóór 20 maart

Redactie adres: Arnhemsestraat 149, tel. 562522

E-mail: [emm5@xs4all.nl](mailto:emm5@xs4all.nl)

### Agenda

- |          |  |
|----------|--|
| 1 maart  | Buurthuiscafé                                |
| 15 maart | NL Doet                                      |
| 22 maart | Pannenkoekendag                              |
| 5 april  | Buurthuiscafé (met bierproeverij)            |
| 12 april | Palmpasen optocht                            |
| 17 april | Algemene Ledenvergadering Leuvenheims Belang |



# BUURTHUISCAFÉ

Nu met voetbaltafel en dartboard!  
Wij zien graag iedereen op

**vrijdag 1 maart**  
**vrijdag 5 april** (met bierproeverij)

Het wordt steeds gezelliger in het Buurthuiscafé  
Maar wij zoeken nog een paar sfeermakers zoals:

**een sjoelbak**  
**platenspeler / platen**  
**Perzische tapijten**  
**een tafeltennistafel**

Bel naar 06-50236246,  
dan komen wij de spullen bij u ophalen.

Bij voorbaat hartelijk dank!



## *Linda gaf Josefien, Willemijn en Diederik een gezicht*

Het zijn natuurlijk de geesteskinderen van Nicole Regelink, maar in haar boekjes over het egeltje Josefien, het muisje Willemijn en de kikker Diederik moesten deze beestjes natuurlijk wel een "gezicht" krijgen. Misschien is het beter om in dit geval over een snuit te spreken. De heel jonge kinderen, voor wie deze verhaaltjes zijn bestemd, willen niet alleen worden voorgelezen, maar ook heel graag plaatjes kijken.

Toen Nicole met de plannen voor haar eerste boekje rondliep, stapte ze op Linda af met de vraag of zij misschien een egeltje kon tekenen. Nou, dat had Linda

nog nooit gedaan, maar ze voelde zich zo vereerd, dat ze meteen ja zei en op het internet is gaan zoeken naar foto's van egeltjes. Tja, en dan moet je nog zien een eigen egeltje op papier te krijgen, zo simpel mogelijk vorm gegeven, maar wel met een eigen, herkenbaar karakter. We weten inmiddels allemaal dat het Linda is gelukt om tot volle tevredenheid van Nicole het egeltje Josefien in beeld te brengen. De samenwerking was geboren. Na Josefien volgden Willemijn en Diederik. In Leuvenheim en omstreken kennen we Nicole natuurlijk allemaal al van de Hugo-verhalen in de Schans en nu dus ook van haar boekjes. Het wordt nu de hoogste tijd om Linda als illustrator van de boekjes eens in het zonnetje te zetten.

Linda Lazet, al 30 jaar getrouwd met Nico Pannekoek (juist ja, die van de caravans) heeft bewust gekozen om als illustrator haar meisjesnaam te gebruiken. Het moest geen link worden naar de caravanhandel en bovendien was daar de alliteratie met de dubbele L en dat bekte wel lekker. Het illustratiewerk heeft leuke reacties teweeg gebracht, niet alleen vanuit het dorp, waar men met een boekje in de hand komt vragen om een handtekening, maar ook via het internet. Zelfs uit het zuiden van het land krijgt ze leuke berichtjes toegestuurd. Het lijkt Linda leuk om meer van dit soort dingen te doen.

Linda is geboren in Haarlem en was als jong meisje altijd al in de weer met potlood en papier. 19 jaar later verhuisde ze naar Alkmaar waar ze, naast haar baan bij het arbeidsbureau, haar eerste schilderlessen nam. Weer 19 jaar later kwam ze met Nico en de kinderen naar Leuvenheim om de caravanhandel van de familie Bronsveld over te nemen. Om naast werk ook lekker met haar hobby bezig te zijn, meldde zij zich aan bij het Brummens Tekenschooltje. Helaas is dit vorig jaar gestopt. Met zeven ex-medecursisten zijn ze inmiddels hun eigen schilderclub gestart, onder leiding van een ervaren docent, en wordt er wekelijks hard gewerkt aan creatieve uitpattingen. Lopend door de caravanhandel, waar ik boven in het kantoor met Linda dit gesprek voerde, kom ik overal schilderijen van haar hand tegen. Ze is een productieve dame en heeft inmiddels werk hangen in Canada en Zwitserland, iets waar ze reuze trots op is. Nou, dat mag je dan ook best zijn, Linda! Ik wens je veel succes en wie weet worden jij en Nicole ooit nog eens net zo beroemd als het duo Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp.

LH



## *Freerk Popma, oudste inwoner van Leuvenheim*

**Er wordt mij wel eens gevraagd: weet jij wie de oudste inwoner van Leuvenheim is? Dan denk ik; dat moet meneer Popma zijn. Alhoewel ik ook nog even aan meneer Aarnoudse moest denken. Maar nee, meneer Popma is met zijn 92 jaar de oudste inwoner van ons dorp. Meneer Aarnoudse is een goede één na oudste: hij is 91. Zo'n oudste inwoner heeft vast wel een leuk verhaal te vertellen.**



Freerk Popma werd geboren op 27 juni 1926 in Kornjum, een klein plaatsje ergens boven Leeuwarden in een soort aanleunwoning van het koetshuis van de Martena State. Dat moet ooit een heel sjieke bedoening zijn geweest, waar de freule huisde, maar inmiddels zo verwaarloosd was, dat de kraaien nestelden achter de antieke schilderijen. Toen Freerk negen jaar was, kreeg hij nog een zusje, die helaas al op 27-jarige leeftijd is overleden.

Tot grote spijt van Freerk is de eens zo voorname State afgebroken en verrees er een nieuw 'dingetje' voorzien van een grote parkeerplaats, van waaruit men prachtige wandelingen kan maken in het bos. De boerderij op het landgoed werd verbouwd tot een bed en breakfast en de deel is nu een restaurant. Freerk komt er nog alle jaren om er voor zijn Friese familie en vrienden zijn verjaardag te vieren. In Leuvenheim viert hij dan ook nog zijn verjaardag voor familie en vrienden die hier wonen.

Toen Freerk Popma twee jaar oud was, kocht zijn vader een cafeetje, even buiten Kornjum, aan de grote weg. Het was er in de winter van 28/29 zo koud dat de flesjes limonade bevroren. Die werden dan ontdooid bij de kachel met als gevolg dat de doppen met luid kabaal uit de flesjes knalden. Ook hadden ze nog een stuk of wat koeien. En dat betekende dat de jonge Freerk nog al eens mee moest naar de veemarkt om de koeien aan te drijven. Na de lagere school ging hij nog twee jaar naar de ULO. Hij zong graag en best goed, alleen dacht de muzikleraar daar heel anders over en stuurde hem dan ook constant de klas uit: "Ga jij je handen maar wassen", was het dan. Vijftien jaar was Freerk toen de oorlog uitbrak. Hij was klein van stuk en liep altijd in een korte broek. De hele oorlog bleef hij 15.

Rond zijn twintigste is Freerk een jaar in dienst geweest. Het was ook rond deze tijd dat hij verkering kreeg met Klaaske uit Stiens. Zij speelde in een toneelvereniging en toen de uitvoering daar was, regelde slager Oene voor hem een kaartje. Maar het was Freerk die Klaaske na afloop naar huis bracht en dat was het begin van een lang leven samen.

De ouders van Klaaske zaten in de paardenhandel en vanaf die tijd zat Freerk

tussen de paarden. Voor de Olympische Spelen van 1948 moesten er paarden naar Londen worden verscheept. Onder in het ruim waren speciale boxen gemaakt voorzien van een hoop stro. Er moest iemand in het ruim bij de paarden blijven: "O, dat wil ik wel" zei Freerk. Het ging die nacht op zee behoorlijk te keer. Iedereen die boven in een hut lag, werd hartstikke zeeziek. Freerk had nergens last van.

In 1955 trouwden Freerk en Klaaske, en werden al spoedig trotse ouders van twee kinderen. Het gezin verhuisde naar Enschede en daar werden nummer drie en vier geboren. Het gezin was compleet. Na op verschillende plekken in Enschede te hebben gewoond, verhuisden Freerk en Klaaske ruim 30 jaar geleden naar Leuvenheim. Hij ging aan het werk als tuinman bij Huize Empe. Na tien jaar kreeg hij zijn ontslag. Toen hij bij het arbeidsbureau naar ander werk informeerde, zei men daar: "Ga maar fietsen!" Nou, dat heeft hij gedaan, maar wel met een doel. Dagelijks op de fiets, met de klompen aan, naar mevrouw Van der Weerden, waar hij de zorg op zich nam voor de paarden en de pony's.

Vijf jaar geleden overleed zijn geliefde Klaaske. En na een val in de kamer, waarbij hij een nacht op grond lag, is de 'gang' eruit. Het hoofd wil nog wel, maar het lijf laat 'm in de steek. Met de buurtbus en de taxi zorgt hij ervoor onder de mensen te blijven. Zijn kinderen wonen in de buurt en komen regelmatig langs. Evenals mevrouw Van der Weerden. In de schuur staat de scootmobiel klaar, alleen moet Freerk nog even leren hoe ermee om te gaan. Zijn eten wordt thuis gebracht en een hulp zorgt ervoor dat het in huis netjes en schoon blijft. Voor de gezelligheid kijkt hij sinds kort vanuit zijn keukenraam naar zijn twee duifjes, die tegen de schuur een mooi onderkomen hebben gekregen. Verder vermaakt Freerk zich met het uitpluizen van de krant, en op tv, kijkt hij graag naar paardensport en schaatsen. Zelf schaatste hij ooit twee keer de Elf Merentocht. Op 27 juni hoopt Freerk 93 te worden. Hij zit zich nu suf te piekeren hoe hij dat gaat organiseren. 'Friesland' heeft al aangegeven dit jaar naar Leuvenheim te willen komen. Maar Freerk zou toch nog wel heel graag zijn verjaardag weer in Friesland willen vieren.





## *Harrie en Jannie, een gouden bruidspaar*

Op dinsdag 18 december reed er een heuse postkoets vanuit Leuvenheim naar Eerbeek. En die werd ook nog eens voortgetrokken door maar liefs negen paarden. Menigeen zal even met de ogen hebben geknipperd, zich afvragend of de tijd terug was gezet. Maar nee, het waren Harrie en Jannie van der Velde, die op deze wel zeer speciale manier werden vervoerd naar de feestzaal waar vrienden, burens en familie samen waren gekomen om het feest te vieren ter ere van dit gouden bruidspaar. Er zat zelfs een muzikant achter op de bok, die ongetwijfeld het postkoetslied van de Selvera's uit zijn accordeon heeft doen klinken. En voor de lezer die nu met zijn/haar oren staat te flapperen: vraag dát maar aan opa of oma.

De échte dag, was daags ervoor. Die maandagmorgen werden Harrie en Jannie al vroeg verrast door jongste zoon Gert-Jan, die met de sjofel een prachtige, zelfgemaakte tuinbank kwam brengen. Even later kwamen ook de andere kinderen en namen een prachtige bruidstaart mee. De bruidstaart, die vijftig jaar geleden ontbrak. Weer later op de dag verzorgden de kinderen een heerlijke lunch voor het bruidspaar. Het werd een heel gezellige dag zo samen met kinderen en kleinkinderen. Aangezien de meeste horeca op maandag dicht zit, werd het feest dus een dag later gevierd bij de Korenmolen in Eerbeek. Ruim 100 gasten waren aanwezig en genoten van een heerlijk buffet, gezellige dansmuziek door Wim Timmer en lied en gedichtje door kinderen en kleinkinderen. Ja, dansen dat kunnen Harrie en Jannie. De gelegenheid is er tegenwoordig niet zoveel meer, maar ze hebben er wat afgedanst. Op hun feest demonstreerden ze dan ook maar al te graag hun heel bijzondere quickstep met de wel heel specifieke tussenpasjes. Het leverde het bruidspaar een luid applaus op. Na de mooie cadeaus van gisteren, werd het paar vandaag verwend met prachtige foto- en herinneringsboeken. Hun hele leven kwam voorbij met vooral heel veel paarden. Want dat Harrie een paardenman is, mag genoegzaam bekend zijn. Hij rijdt al jaren de Schutterskoning in Brummen, maar ook in Leuvenheim en met kerst wordt de arrenslee voor de dag gehaald. Ploegen en maaien doet hij het liefst op de manier zoals het vroeger ging; met man en paard.



Harrie komt van oorsprong uit Wilp-Achterhoek en Jannie van de Hooilanden-Klarenbeek. Op 17 december 1968 zijn ze getrouwd en na anderhalf jaar in Wilp te hebben gewoond, kwamen ze naar Brummen en betrokken ze de boerderij aan de Oude Eerbeekseweg, waar ze met heel hard werken, met voor- en tegenspoed, maar vooral ook met heel veel plezier 40 jaar hun melkveehouderij hebben gerund. Inmiddels is Harrie al geruime tijd met pensioen, maar is nog dagelijks op de boerderij te vinden waar nu Gert-Jan de scepter zwaait. Negen jaar geleden kwamen Harrie en Jannie naar Leuvenheim. In dezelfde straat waar ook hun dochter woont. Voor De Rietgors heeft Harrie al heel wat tuinklusjes gedaan, maar hij stapt ook met veel plezier de klas in om met de kinderen uilenballen te ontleden en met kerst mogen alle kinderen een ritje maken in de arrenslée. Harrie is lid van *Carrouselgroep Aanspannen en Rijden*. Van deze club kwam ook de postkoets met de negen paarden. Regelmatig worden er mooie tochten gemaakt. Jannie gaat niet altijd mee, maar de pannenkoekentocht is een van de ritten waarbij ook Jannie van de partij is. Verder is Harrie een echt natuurmens. Hij geniet met volle teugen van deze mooie omgeving: "Weet je dat er bevers zitten bij de Schans? En dat er prachtige aronskelken groeien in Leuvenheim?" Jannie zie je regelmatig rondfietsen of wandelen met een van de tien kleinkinderen. Daarnaast breidt ze graag - ze heeft onlangs voor een kleindochter, die net zo gek is op paarden als opa, een prachtige paarden-trui gebreid - en speelt ze trekkharmonica met een groepje dames. Wij wensen Harrie en Jannie nog heel veel mooie en gezonde jaren.

LH

# Geboorte

Mama's liefde zullen we moeten delen  
Papa's schatten zijn we allebei  
maar als zusje ben je alleen van mij!

Vingertjes & teentjes tellen? Graag even bellen!  
06-13629588 (J) 06-21856289 (L)

Welkom lieve

Zara Mex

10 december 2018  
19.24 U - 4210 GR - 53 CM

Jeroen, Linda en Fleur van Voorst  
Hoofdstraat 11  
6974 AV Leuvenheim



# Uitgelicht



*In de rubriek "Uitgelicht" vestigt Paul Opdam onze aandacht op bijzondere verschijnselen uit het rijke landschap in en rond Leuvenheim. Paul woont aan de Hoofdstraat en is van beroep landschapsecoloog. Tot aan zijn pensionering werkte hij als hoogleraar in Wageningen. Hij maakt deel uit van het Landschapsnetwerk Brummen. Meer weten over het Brummens landschap? Kijk op [www.landschapsnetwerkbrummen.nl](http://www.landschapsnetwerkbrummen.nl)*

## ***Witte reiger***

Blauwe reigers kennen we allemaal wel, maar soms zie je ook spierwitte. Dat zijn geen gebleekte exemplaren van de blauwe, het zijn zilverreigers, Grote zilverreigers om precies te zijn. Het zijn inderdaad flinke knapen, even groot als de blauwe reiger maar met een sierlijker vlucht. Hagelwit, behalve dat de snavel fel geel is en de poten donker. Ik zie ze hier in de winter in de uiterwaard van de IJssel maar ook in de landgoedzone achter de Wildbaan



vildaphoto

*Grote zilverreiger bij Ellecom. Foto Lars Soerink, Leuvenheim*

en Huis Den Bosch, en soms vliegen ze gewoon over het dorp. Je ziet ze in de beek staan vissen of muizen vangen in graslanden, bijvoorbeeld langs de Hammelerweg. Muizenplagen weten ze snel op te sporen en ervan te profiteren. Rond 2000 was de soort hier nog een grote zeldzaamheid. Maar de laatste jaren worden grote zilverreigers in ons winterse landschap steeds gewoner. Hoe komt dat en waar komen ze vandaan?

Eerst even over de zilverreiger als broedvogel in ons land. Grote zilverreigers broeden in grote moerasgebieden, zoals de Oostvaardersplassen. Na het eerste broedgeval daar in 1978 duurde het tot het begin van de 21ste eeuw voordat de groei van de broedpopulatie er een beetje in kwam. Nu zijn er in Nederland zo'n 250 broedparen. Maar tellingen in de winter komen uit op 5000-10.000 exemplaren. Dat is al gauw 10 maal zo veel als er hier broeden. Die bezoekers komen vooral uit Oost-Europa, uit Wit-Rusland, Letland, Polen, Hongarije, maar ook uit Zwitserland en Frankrijk. Ze komen dus van diverse kanten hier samen. De meeste overwinteren in de poldergebieden in noord- en west-Nederland, en in het Rivierengebied. Daarin zien we een mooi voorbeeld van het belang van ons land (immers de delta van Rijn en Maas) als overwinteringsgebied voor Europese water- en moerasvogels.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen de broedkolonies van de grote zilverreiger in de Oost-Europese landen flink te groeien. Dat kwam waarschijnlijk door opwarming van het klimaat, waardoor de winters gemiddeld milder werden. Maar ook door betere bescherming. Ook wordt meer voedselaanbod als oorzaak genoemd. Die populatiegroei vertaalt zich in steeds meer witte reigers in ons winterse landschap. Van witte landschappen met veel ijs en sneeuw houden ze trouwens niet. Dan raken sloten bevroren en zijn vissen onbereikbaar. Maar ook het vangen van muizen wordt dan een stuk moeilijker, want die blijven onder de sneeuw. Dan verhuizen de reigers naar gebieden met meer open water zoals de Biesbosch. Maar omdat klimaatverandering leidt tot zachtere winters schuift de grote zilverreiger op naar het noorden en zien we ze dus steeds vaker.

Grote zilverreigers slapen in groepen op vaste plekken. Laat in de middag zie je ze daar naar toe vliegen, en daarbij leggen ze soms wel tientallen kilometers af. In de Havikerwaard bij Doesburg werden er in 2014 op een avond wel 250 bij elkaar geteld. Ik weet niet of daarbij ook de vogels zitten die bij Leuvenheim te zien zijn, maar uitgesloten lijkt dat niet. Ook bij Zutphen is langs de IJssel een slaapplek. In de nabije uiterwaarden bij Cortenoever zijn overdag wel eens tientallen grote zilverreigers te zien. Een mooi gezicht!

## *Met Hugo aan de wandel* *door Nicole Regelink*

**Nicole Regelink woont aan de Hoofdstraat en is bestuurslid van Leuvenheims Belang. Samen met hond Hugo maakt zij haar dagelijkse wandeling. Met oog voor haar omgeving en haar speciale gevoel voor humor, vertrouwt ze gedachten en belevenissen toe aan het papier.**



Gisteren aten mijn lief ik en ik bloemkool. Inderdaad met een papje, kruimige aardappels en...twee balletjes gehakt. 'Zo Regelink, dat is dan je hele weekrantsoen wat vlees betreft.' Tja, want dat is waar het naar toe gaat toch? Dat is wat 'ze' willen. Alles willen 'ze' voor ons gaan bepalen, we moeten van alles en we mogen niks meer. We moeten gezond eten en drinken, hadden we net de superfoods gehad moeten we allemaal aan de groenteshakes. En ondertussen kijkt wel drie kwart van Nederland naar Heel Holland bakt... We mogen geen alcohol gebruiken en moeten sporten. We mogen niet meer zonder schuldgevoel genieten van ons kneuterige houtkacheltje en moeten voor een vermogen ons huis energieneutraal maken. Om dat te kunnen bekostigen moet ik mij helemaal een slag in de rondte werken, wat dan weer ongezond is want: verhoogde kans op een burn-out. Ik hou er niet zo van als anderen voor mij bepalen wat ik moet! Nou ja, dat van dat vlees vind ik dan nog het minst erg. Ben niet zo'n carnivoor. Maar de reden daarvoor is niet de CO2-uitstoot. Eigenlijk had ik wel vegetariër willen zijn, helaas mag je dan ook geen bitterballen meer.. Je kunt flexitariër worden werd mij verteld, maar dat vind ik gek. Ik vind het gewoon lastig om niet het dier voor me te zien als ik een stukje vlees op mijn bord heb liggen, dat is het probleem! Zo'n schattig varkenssnuitje, of pluizig konijn. Lam of kalf wil ik al helemaal niet over nadenken. Kip ging tot nu toe nog wel, mits die een goed leven gehad had, de kiloknallers komen bij mij niet in de pan. Maar sinds Henriette, Geertruida en Anna Jacoba in de tuin scharrelen vormt dat toch ook een probleem... Vanavond gingen we heerlijk uit eten bij mijn favoriete restaurant in het Broek. Altijd gezellig en alles wat ze je daar voorschotelen is zooo lekker! Lastig kiezen hoor. Mijn lief houdt zich niet aan zijn vleesrantsoen. Ik laat deze keer het Veluws varken en het gevulde maiskippletje wel maar even aan mij voorbijgaan. Gelukkig hebben ze bij de Vroolijkheid ook zalige vegetarische gerechten. Met een goed glas wijn. Dat dan weer wel....

# Aangeschoten

Hallo Dorpsgenoten,

Eerst maar even voorstellen. Ik, André Weidemann, ben met mijn vrouw Heidi en volwassen kinderen Charlotte en Robin in de Metelerkampweg komen wonen. Na bijna 25 jaar in Brummen te hebben gewoond zijn wij afgelopen zomer in jullie dorp neergestreken. Eigenlijk waren wij op zoek naar iets ouds in Brummen, maar volgens makelaar Fred had hij een mooi nieuwbouwproject in Leuvenheim, dat wel aansloot op onze wensen. Mijn eerste reactie was: Dat wordt hem niet. Maar na een tijdje zoeken, zagen wij naast Suncenter een mooie nieuwe woning verrijzen en al snel was ik om. Na een aantal malen binnen te hebben gekeken tijdens de bouw, kreeg ik Heidi ook op mijn hand en namen we een beslissing. Nummer 2 moest het worden.

Het was natuurlijk wel even een dingetje. Na zoveel jaar in één huis, dus ook buurt te hebben gewoond, ga je weg. Zelf zag je anderen in je straat komen en gaan en dacht je, dat zullen wij niet doen. Je kende iedereen, maakte een praatje, overliep elkaar niet en kon 24/7 aanbellen in nood. En toch is het er nu van gekomen, maar vanaf dag één merk je hier het dorpsgevoel. Als je buiten bezig was en er kwamen buurtgenoten langs, met of zonder hond, maakte je al snel een praatje en zo merkten wij dat hier een "Samen" gevoel is. Mede hierdoor wonen wij hier nu al een half jaar met veel plezier. Binnenshuis is het nu wel op orde en in het voorjaar zullen wij ons verder op de tuin richten. Dan komt iedereen weer naar buiten en worden er makkelijker contacten gelegd. Wij hopen hier oud te worden.





## Met een erkend Schilders- en afwerkings- bedrijf bent u gegarandeerd beter af!!

- monumenten schilders
- Glas service
- Behangen
- Decoratieve wandafwerking
- Onderhoudscontracten

**WAANDERS**  
schilderwerken

Adres **Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen**  
Telefoon **(0575) 56 62 30**  
Fax **(0575) 56 55 13**  
E-mail **info@waandersschilderwerken.nl**



**Ton van Gijn**  
Hovenier  
snoeiwerk

Hammelerweg 2 - 6974 BE Leuvenheim  
Tel. 06 12 451 286 - [www.tonvangijnhovenier.nl](http://www.tonvangijnhovenier.nl)



eten,  
drinken  
& cultuur

Uitspanning de Vrolijke Frans is een authentiek café-restaurant in het buitengebied van Brummen. Wij staan voor u klaar met:

- uitstekende keuken met veel streekgerechten
- accommodatie voor feesten en partijen
- livemuziek en evenementen
- bedrijfsuitjes en -bijeenkomsten
- gezellige terrassen
- vrolijke gastvrijheid

bel 0575-56 52 19 of mail [info@devrolijkEFRans.nl](mailto:info@devrolijkEFRans.nl)  
meer informatie op [www.devrolijkEFRans.nl](http://www.devrolijkEFRans.nl)

*Comfortabel*

## wonen en werken

**Ravenshorst Insallatietechniek zorgt ervoor**

Alles op het gebied van:

- verwarming
- airconditioning
- sanitair
- gas
- elektra
- loodgieterswerk



Vulcanusweg 4 Brummen Tel. 0575 - 56 13 36 Fax. 0575 - 56 28 73  
[www.ravenshorst-brummen.nl](http://www.ravenshorst-brummen.nl) [info@ravenshorst-brummen.nl](mailto:info@ravenshorst-brummen.nl)



De reparateur voor schadeherstel  
en spuitwerk voor alle automerken!

Telefoon 0575 566006 Rhienderstein 20, 6971 LX, Brummen  
[www.autoschadevospartners.nl](http://www.autoschadevospartners.nl) - [info@autoschadevospartners.nl](mailto:info@autoschadevospartners.nl)