

Van de redactie

Nee, het is geen vrijdag de dertiende (pas de derde). Maar je zou het bijna gaan denken. Na al het getik op het toetsenbord, nu eerst maar eens een frisse neus halen. Even lekker op de fiets naar de groenteman in Brummen, waar ik in ieder geval aardappelen moet halen, want er is geen pieper meer te vinden in de kelder. Bij thuiskomst vis ik van alles en nog wat uit mijn fiets-tas, alleen de piepers staan, betaald en al, nog bij Bas in de winkel. Dat komt er van als je ook nog uitgebreid hebt staan klessebessen. Nu kan ik natuurlijk even heel snel met de auto op en neer, maar dat is tegen mijn principes, bovendien is het lekker weer en in het kader van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen), stijg ik nog maar een keer op mijn stalen ros en scheur wederom naar Brummen om de piepers te halen. En aangezien ik alleen nog maar dit stukje hoeft te tikken - dat nu door al dat piepergedoe al bijna voor de helft geschreven is - had ik ook wel even tijd.

Er ligt weer een goed gevulde Schans voor u. Nienke Gebbink, onze wijk-agent is weer terug van zwangerschapsverlof. En wij feliciteren haar uiteraard van harte met de geboorte van haar dochter Philou. Dat ze maar in gezondheid en liefde groot mag worden.

In de vorige Schans had u al kunnen lezen dat er eindelijk iemand was die de redactie van de Schans straks van mij over gaat nemen. Deze jaargang maak ik echter nog wel even vol. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is ze door Mark Donatz, voorzitter van Leuvenheims Belang, officieel voorgesteld als mijn opvolgster. Maar ja, niet iedereen komt naar de nieuwjaarsreceptie. We hebben inmiddels een goed gesprek met het bestuur gehad en in deze Schans stellen de nieuwe redactieleden zich nader aan u voor. Ja, u leest het goed, van Schans tot Wildbaan gaat straks verder met een redactie die uit twee personen bestaat. Ik verklap lekker niks, laat ze het verderop in de Schans maar lekker zelf vertellen. Het zijn in ieder geval bij lange na geen onbekenden.

Dan kreeg ik via via een berichtje dat er in Spankeren al enige tijd een biologische boerderijwinkel is, die waarschijnlijk wel in de Schans wil adverte-

ren. Kijk, zo moet het gaan. Dus meteen er achteraan gegaan en ja hoor: de advertentie staat er in.

Van Chris Frenken en Gerben Wijgman kreeg ik een mooi verhaal en nog mooiere foto's van die schitterende winterse zondag, waarop er eindelijk weer eens lekker geschaatst kon worden. Ze hadden op het Leuvenheimse gat een baan geveegd en menigeen waagde zich op de gladde ijzers. Ik had graag meegedaan, maar mijn schaatsen zijn aan vervanging toe en of ik nu nog een paar nieuwe aan ga schaffen? Ik denk het niet, ik ben veel te bang dat ik val. Maar we hebben toch maar mooi zo'n anderhalve week van prachtig winterweer kunnen genieten. En de temperatuur mag nu dan boven de tien graden zijn. Berg de schaatsen nog maar niet op. Volgens de weerdeskundigen komt er een tweede winterperiode aan.

Aandacht, aandacht, aandacht

Tot slot breng ik graag nog even het volgende onder uw aandacht: Leuvenheims Belang is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, het Landschapsnetwerk Brummen is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger en bent u op zoek naar onze website? Die is uit de lucht. Maar voor Leuvenheims nieuws kunt u voortaan terecht op www.buurtkanaal.nl En zowel Leuvenheims Belang als de Oranjecommissie hebben al data, die u beslist niet mag vergeten en in uw agenda moet zetten:

Agenda

23 maart	Schoonmaakdag Leuvenheim, start: 12.30 uur
7 april	Palmpasen optocht door het dorp, start: 10.30 uur
25 april	Algemene ledenvergadering Leuvenheims Belang
9 en 10 juni	School- en Oranjefeesten

Ik wens iedereen weer veel leesplezier.

Lies Harleman, redactie@leuvenheimsbelang.nl



Van de bestuurstafel

Zo aan het begin van het jaar is het meestal erg rustig aan de bestuurstafel. Net voor de kerstvakantie is er een oriënterend gesprek geweest met de provincie of 'we' in aanmerking kunnen komen voor subsidie voor elektra, een berging en een amfiteater op het schoolplein. 'We' is in dit geval een samenwerkingsverband tussen de Oranjecommissie, Stichting Archipel, de Ouderraad van De Rietgors en Leuvenheims Belang. We maken misschien een kans. Alle partijen zijn momenteel hard aan het werk om alle daarvoor benodigde stukken compleet te krijgen.

Terugblik op een gezellig kerstfeest

Op de donderdag voor de kerstvakantie vond op het schoolplein het altijd gezellige Leuvenheimse kerstfeest plaats! Kraampjes met oliebollen, glühwein en warme chocolademelk, een kerstman die rond liep met een mand vol koekjes, maar ook de aanwezige vuurkorven en de sfeervolle verlichting zorgden ervoor dat het er goed toeven was.

Uiteraard ontbraken de Leuvenheimse Nachtegaaltjes niet, die onder leiding van Nicole weer de sterren van de hemel zongen. Deels samen met de kinderen van school. Ook Harry van de Velde was present met zijn arrenslee; tot groot plezier van de kinderen. Er zijn weer heel wat sledetochtjes door het dorp gemaakt. Al met al een geslaagde avond. Voor veel bewoners bovendien een mooi moment om samen te komen en bij te praten. Voor foto's en filmpjes kunt u terecht bij 'Buurtfilmpjes' op www.buurtkanaal.nl

Nieuwjaarsreceptie

Ook de nieuwjaarsreceptie was weer gezellig. De opkomst was gelijk aan de afgelopen jaren. Onder hen ook enthousiaste nieuwe bewoners. We hopen dat ze met veel plezier hier hun thuis mogen vinden en zo enthousiast mogen blijven. Vanuit de gemeente waren de wethouder en een gemeenteraadslid aanwezig. Tijdens de receptie werd de opvolgster van Lies Harleman als

redactie van dit mooie blad bekend gemaakt, namelijk Yvonne Altena. Zij werd door de voorzitter van harte welkom geheten en we hopen op een mooie samenwerking. We namen afscheid van Gerrit Wassink als onze webmaster. Gerrit had aangegeven dat hij er mee wilde stoppen en wij waren om financiële redenen van plan om de website uit de lucht te halen, dus dat was een welkome samenloop van omstandigheden. De informatie vanuit Leuvenheims Belang en de meest recente uitgaven van de Schans, kunt u vanaf nu vinden op de website van het buurtkanaal, onder 'meer buurtsites' en dan doorklikken naar 'Leuvenheim'.

Chris Frencken, buurtverbinder voor Leuvenheim, liet via een PowerPoint-presentatie zien hoe en waar je dat kunt vinden. Als u dingen wilt lenen, iets wilt aanbieden of iets hebt te melden, dan kunt u een account aanmaken en actief meedoen op het buurtkanaal. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u dat aan mij of Chris mailen, Chris helpt u graag hierbij (chrisfrencken@gmail.com). Ook hebben we met veel trots teruggekeken op het prachtige feest tijdens de Giro D'Italia. Na deze formaliteiten was er tijd voor een hapje en een drankje, terwijl er op de achtergrond een doorlopende presentatie was te zien van oude filmpjes van Leuvenheim.

De landelijke Schoonmaakdag

De Landelijke Schoonmaakdag wordt gehouden op zaterdag 25 maart. Omdat wij dat echter altijd samen doen met leerlingen en ouders van De Rietgors, wordt in Leuvenheim de schoonmaakdag gehouden op donderdag 23 maart. We gaan van start om 12.30 uur en hopen rond de klok van twee klaar te zijn. Hebt u tijd en zin om ook aan deze schoonmaakactie mee te doen, geef u dan op bij school of bij ondergetekende.

Wij verwelkomen een aantal nieuwe leden

- M. Tijsen, Metelerkampweg 1
 - J. Niemeijer, Oudeweg 37
 - S. Frek – van Voorst, Weth. Hagenstraat 6
 - H. A. Boomsema, Loevenich 10
 - J. T. Fokkert, Loevenich 12
 - A. Hofenk, Arnhemsestraat 73
 - B. Peters, Arnhemsestraat 99
 - R. Egberts, Arnhemsestraat 141
-

Tot zover de mededelingen vanuit het bestuur. Bent u de Schans kwijt, weet u niet meer hoe laat of wanneer iets ook al weer zou plaats vinden? Kijk dan op onze site van het buurtkanaal www.buurtkanaal.nl/groep/leuvenheim

Ina Boot, secretariaat@leuvenheimsbelang.nl

Beste mensen

Lies gaat aan het eind van deze jaargang haar, door de jaren heen geefende pen, overdragen aan een nieuwe redactie. Een tipje van de sluier was al opgelicht in de vorige Van Schans tot Wildbaan, maar nu mogen wij (jaaaa, het is een WIJ geworden) ons voorstellen. Wij, Yvonne en Melanie Altena (moeder en dochter), gaan ons best doen om de komende jaren een aandeel te leveren aan het welbekende Leuvenheimse blauwe boekje, dat inmiddels alweer 40 jaar bestaat! We hopen dat met net zoveel plezier en enthousiasme te doen als 'Kanjer Lies' dat altijd heeft gedaan. Bob zou wel zeggen: "Met de creativiteit van Yvonne en het enthousiasme van Melanie", moet dat zeker gaan lukken". Wij willen dit gezellige Leuvenheimse blad voortzetten en behoudig boven komen drijven, hopen wij uit te groeien naar een volwaardige redactie. Daarbij hopen wij op veel inbreng en medewerking van u en iedereen doe ons daarbij op wat manier dan ook wil helpen. We hebben er in ieder geval heel veel zin in!

Een hartelijke groet vanuit De Wildbaan tot aan De Schans (om de titel van het boekje maar eens andersom te gebruiken) en aan allen die daar tussenin en omheen wonen,

Yvonne en Melanie Altena



Uit de school geklapt

nieuws vanuit De Rietgors, m.m.v. Mathilde, Bert en Marion



Rietgors' Got Talent

Op vrijdag 13 januari gierden de zenuwen door de kelen van alle leerlingen van De Rietgors en niet alleen omdat het vrijdag de 13e was! In het kader van het Jeelo-project "Leren voor later" zijn de leerlingen op zoek gegaan naar hun talenten, want goed samenwerken, betekent ook elkaars talenten benutten en waarderen. Hoe beter je van elkaar weet wie waar goed in is, hoe fijner en makkelijker het is om met elkaar samen te werken.

In het Buurthuis presenteerden zij de spetterende show "Rietgors' Got Talent" voor het in groten getale toegestroomde publiek, bestaande uit familie, vrienden, buren, burgers en buitenlui. Vele talenten passeerden de revue, variërend van een presentatie over dino's, dansjes, toneelstukjes, moppentappers en proefjes tot nog veel meer!



Voorleesontbijt

Op woensdag 25 januari zijn wij de nationale voorleesdagen gestart met een heerlijk voorleesontbijt, verzorgd door de ouders van onze leerlingen. Terwijl de kinderen in hun pyjama genoten van al het lekkers, luisterden ze met volle aandacht naar de verhalen die er voorgelezen werden door Lies Harleman, Juul Kramer onze voorleeskampioen en Jeroen Booi.



Schoonmaakdag

Op donderdag 23 maart gaan wij van 13.30 tot 14.00 uur, samen met het bestuur Leuvenheims Belang, het dorp weer ontdoen van zwerfvuil. Wilt u ons daarbij helpen, dan kunt u zich in school daarvoor aanmelden, of bij het secretariaat van Leuvenheims Belang. Zie ook de bestuursmededelingen.

Palmpasen optocht

Op vrijdag 7 april houden wij een Palmpasen optocht door het dorp. Wij starten vanaf de school om 10.30 uur. En wij hopen daarbij natuurlijk op een enorme publieke belangstelling.

- smederij en rijwielhandel
- erkend gas- en waterfitter
- centr. verwarming, sanitair
- gereedschappen
- tuinartikelen

TEN BROEK

uw vakman sinds 1869

Voorsterweg 20
6971 GP Brummen
Telefoon 0575-561458



Ambachtstraat 46 Brummen
tel.: 0575 - 56 13 19

Wij maken
meer dan u denkt...

HUISSTIJL CANVAS ZAKELIJK DRUKWERK POSTERS
XXL BANNERS FOTOPRODUCTEN PRESENTATIESYSTEMEN
ONTWERPEN PRINTEN GEBORTEKAARTJES MAGAZINES
STICKERS FLYERS ANSICHTKAARTEN BROCHURES
EN NOG VEEL MEER...



drukkerij willems

Stuijvenburchstraat 27 - 6961 DP Eerbeek
T 0313 65 19 22 - info@drukkerijwillems.nl



Zutphensestraat 136
6971 ES Brummen
Tel. 0575-561225
Fax 0575-562595

- APK keuringsstation
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
- Inruil en financiering mogelijk
- Reparatie en onderhoud alle merken
- LPG inbouw
- Auto wasplaats

Nieuws van de Knutselclub

Woon je in Leuvenheim en zit je op de basisschool in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8? Dan nodigen wij je graag uit voor een gezellige knutselmiddag in het Buurthuis. We beginnen dit seizoen een kwartiertje eerder dan jullie van ons gewend zijn.

Persoonlijke uitnodigingen worden de week voor dat we starten verspreid. Omdat we niemand willen vergeten, vragen we aan de kinderen die nog nooit eerder zijn geweest en graag mee willen doen, even een berichtje te sturen naar Karin (bert-en-karin@hetnet.nl).

**Zet de volgend data op je knutselkalender:
21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april
We beginnen om 15.30 uur en gaan door tot 16.30 uur**

Met creatieve groeten van

Karin Hafkamp, Janneke Kersten, Mirella Zijlstra en Josien Blom

Nieuws van de Oranjecommissie

door Jeroen Booij

9 & 10 juni: School- en Oranjefeesten

Het lijkt nog heel ver weg, maar de planning voor de School- en Oranjefeesten voor deze zomer zijn alweer begonnen. Dit jaar vinden de feesten plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni. De Oranjecommissie beraadt zich nog over de plannen voor de zondag. In het verleden hebben we van alles georganiseerd en tot voor kort maakte de organisatie van de Leuvenheimse Beekloop ook gebruik van de tent en de faciliteiten. Helaas gebeurt dat ook dit jaar niet, maar wellicht dat er nog andere suggesties zijn? Lezers van de Schans met een geniale inval mogen zich vanzelfsprekend melden bij een lid van de Oranjecommissie.

Nog twee mededelingen van soortgelijke strekking dan maar. Op de eerste plaats kunnen wensen voor activiteiten tijdens de zeskamp ook kenbaar gemaakt worden. Wilt u met uw team graag een hindernis opnemen die we voorheen nog niet gehad hebben? Laat het weten. Tot slot geldt ook voor dit jaar vanzelfsprekend weer dat we de feesten niet kunnen organiseren zonder de bijdragen van onze sponsors. We zijn gelukkig al lang behept met een

trouwe schare sponsors, en het aantal breidt zich nog altijd uit. Maar mocht u denken dat wij er eentje overslaan, dan horen wij dat uiteraard ook graag!

*Tot juni,
tot de feesten, tot de zomer!*



door Gerben Wijgman en Chris Frencken

Het was zondagochtend 23 januari toen er rond 10.00 uur een berichtje binnenkwam op de Facebookpagina van Leuvenheim. Sander Wijgman meldde dat het ijs op 'het gat van Leuvenheim' (de visvijver aan de Schansweg) een mooie dikte had bereikt. Er kon dus geschaatst gaan worden en dat moest natuurlijk op Facebook worden gemeld! Sander's advies was om contact op te nemen met zijn broer(tje) Gerben die het ijs eerder op de dag op verschillende plekken had gemeten. Gerben had nog een aantal leuke foto's en dus was de aankondiging snel geplaatst: 'Rayonhoofd Leuvenheim heeft gemeten, vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom om te komen schaatsen!'

Die middag bleek de kracht van de sociale media, want het werd steeds drukker op en om 'het gat'. Er werd een baantje geveegd en de ijzers konden onder. Het ijs was van goede kwaliteit. Het waterpeil in het gat staat laag,



waardoor er geen aan- en afvoer was en de wind weinig spel had. Stilstaand water en met de flinke vrieskou in de nachten was de ijsdikte al zeker 7 centimeter! Hoewel het ijs een beetje kraakte, weerhield dat niemand om te genieten van deze mogelijkheid om op echt natuurijs te schaatsen. Er kwamen zeker 50 tot 100 mensen die middag en dat maakte het erg gezellig op het ijs, maar ook zeker veilig aan de kant. En er zijn veel prachtige foto's, filmpjes en zelfs luchtbeelden met een drone gemaakt. Kijk maar eens in deze Schans of op www.facebook.com/leuvenheim.

Ook in de dagen daarna is er nog enthousiast geschaatst. Ondertussen is het helaas gaan dooien, maar wie weet gaat het dit jaar nog een keer flink vriezen ... De winter is nog lang niet om!



Uitgelicht



In de rubriek "Uitgelicht" vestigt Paul Opdam onze aandacht op bijzondere verschijnselen uit het rijke landschap in en rond Leuvenheim. Paul woont aan de Hoofdstraat en is van beroep landschapsecoloog. Tot aan zijn pensionering werkte hij als hoogleraar in Wageningen. Hij maakt deel uit van het Landschapsnetwerk Brummen. Meer weten over het Brummens landschap? Kijk op www.landschapsnetwerkbrummen.nl

Wintervoorraden

Toch nog even over die eekhoorns. In het vorige nummer signaleerde ik hun plotselinge toename die we de vorige herfst hebben gezien. Ik schreef deze toename toe aan een gunstig zomerseizoen met veel voedsel. En dat het vooral om in 2016 geboren dieren zou gaan die op zoek waren naar een eigen leefgebied. Nu hebt u die eekhoorns misschien wel naar noten zien zoeken. Bij mijn burens hadden ze veel belangstelling voor de walnotenbomen, en ik hoorde soortgelijke verhalen elders uit Leuvenheim. Eekhoorns verzamelen walnoten, maar ook hazelnoten en beukennoten, als voorraad voor de winter. En nu kom ik bij mijn punt: hoe weten die eekhoorns eigenlijk dat er een winter aankomt? En hoe weten ze dat voedsel dan lastig te vinden is? Want als ze in 2016 zijn geboren hebben ze nog nooit een winter meegemaakt. Het ouderlijk nest hebben ze al lang verlaten, dus van hun ouders hebben ze het ook niet. Hoe weten ze dan dat het slim is een wintervoorraad aan te leggen?

Het antwoord op deze vraag heet evolutie. Een deel van het gedrag van dieren (inclusief wijzelf) ligt vast in de eigenschappen die ze bij de geboorte meekrijgen. Die eigenschappen zijn in hun genen verankerd. Een ander deel van het gedrag leren dieren gedurende hun leven bij. Dat is handig, want als dieren helemaal voorgeprogrammeerd zouden zijn, worden ze star. Dan kunnen ze zich niet aanpassen aan de specifieke situatie waarin ze terechtkomen. Het kan niet anders of de neiging tot wintervoorraden aanleggen is verankerd in de genen van een eekhoorn. Het is het resultaat van een eeuwenlange evolutie van gedrag, dat overigens nog steeds doorgaat. Eekhoornindividuen zijn namelijk genetisch niet precies identiek, ze vertonen variatie in eigenschappen. Ik stel me voor dat die individuen die de neiging hebben noten te verzamelen en bij elkaar te leggen, een grotere kans hebben de winter door te



komen dan eekhoorns die de boel meteen opeten. Als die verzamelneiging dan is verankerd in de genen, dan worden die verzamel-genen bevoordeeld en wordt het verzamelgedrag versterkt. De verzamelgenen blijven in de populatie, terwijl dieren zonder verzamel-gen juist uit de populatie zullen verdwijnen. Verzamelaars doen het dus beter in de winter en hun genen worden beloond. Zoiets moet zich hebben afgespeeld en het resultaat zien we nu in onze tuin.

Er zijn veel meer diersoorten die wintervoorraden aanleggen. U kent vast wel de Vlaamse gaaien, die vogel ter grootte van een kauw, met zo'n hemelse kleur blauw in hun vleugels, die in de herfst overal in uw tuin eikels verstoppen. Ze schijnen erg goed te zijn in het opnieuw vinden van hun voorraden. Hoe doen ze dat? De gaai verstopt eikels op herkenbare punten, bij boomstronken, graspollen of op de grens van gras naar struiken. Met de snavel duwt hij de eikels in de grond en plamuurt de gaten dicht. Blaadje of steen erop, klaar. Bij het terugvinden oriënteert de gaai zich op bakens in de buurt, bijvoorbeeld huizen en markante bomen. Daarmee vindt hij bij benadering de plek terug, en eenmaal daar zoomt hij in op de details in de begroeiing. Een gaai kan wel 80% van de misschien wel 1000 door hem verstopte eikels terugvinden. Er zitten dus heel veel kaarten van uw tuin opgeslagen in die kop. Handig toch, om goed te zijn in de dingen die je de winter door helpen?

Landschapsnetwerk Brummen op zoek naar hulp

Het Landschapsnetwerk Brummen is een groep vrijwilligers die, elk met hun eigen expertise op het gebied van landschap, zich inzet voor het behoud en de verbetering van het unieke Brummense landschap. Als bewonerscollectief willen wij onafhankelijk zijn van politiek, overheid en belangenbehartiging. Het landschap is immers van ons allemaal en daarom willen wij ons vooral inzetten voor het algemeen belang: het duurzame landschap. Een landschap is eigenlijk het resultaat van een samenwerking tussen mens en natuur, in eeuwenlange wisselwerking gevormd. De mens gebruikte de natuur op vele manieren. De moderne mens is het een beetje vergeten, maar het kan nog steeds: landschap duurzaam benutten voor onze economie en welzijn.

Ons doel is de band tussen bewoners en bedrijven van Brummen en hun landschap te versterken. Dat kan bijvoorbeeld met informatie over hoe bijzonder ons landschap is en door gezamenlijke activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld het jaarlijkse Landschapsgesprek in de Vroolijke Frans. Ook willen wij samen met allerlei partijen het landschap als onze leefomgeving verbeteren. Zo zijn wij gestart met zorginstellingen en agrarische ondernemers om samen lokale voedselnetwerken op te zetten, als eerste stap naar een droom waarin het Brummense landschap gezond voedsel voor de eigen burgers produceert, waardoor het tegelijk mooier en rijker aan soorten kan worden.

Ons werk vraagt de nodige organisatorische activiteiten, bijvoorbeeld het opbouwen van contacten met burgers en bedrijven in onze gemeente. We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste en actieve persoon, die op vrijwillige basis ons werk wil ondersteunen met administratieve en organisatorische werkzaamheden. Iemand die zelfstandig kan werken en initiatieven neemt, maar die ook

goed kan samenwerken en communiceren. De precieze werkzaamheden en ook de tijd die het werk vraagt, bepalen we in onderling overleg. Voel je je verbonden met onze doelstellingen, en wil je met je eigen talenten ons helpen deze doelen te bereiken? Dan maken we graag kennis met je. Stuur daarvoor een mail naar Paul Opdam, paul.opdam@wur.nl. Op onze website www.landschapsnetwerkbrummen.nl is meer informatie te vinden.



Vroege Lentebode in Leuvenheim



geboren op 19 januari
op de Maartensplaets
aan de Arnhemsestraat 155

Dennis en Lotte

moeder en kinderen
maken het prima

Nieuws van onze wijkagent

U heeft mij een tijdje moeten missen. Het had te maken met een zeer plezierige gebeurtenis. Op 15 oktober ben ik voor de tweede keer moeder geworden van een prachtige dochter, die wij de naam Philou hebben gegeven. We maken het allemaal goed en grote broer Lucas is erg lief voor zijn kleine zusje. Het zwangerschapsverlof zit er op en ik moet u zeggen dat ik het ook wel weer heerlijk vind om de draad weer op te pakken. Het is ook fijn weer terug te zijn. En na deze mededelingen uit de privésfeer, ga ik verder met de mededelingen vanuit het politiebureau.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er nog steeds een eigen groep politiemensen in de gemeente Brummen. De groep start weliswaar in Zutphen, maar we rijden bij aanvang van onze dienst direct naar het gebied waar we verantwoordelijk voor zijn en ons ook verantwoordelijk voor voelen. Er wordt bij de politie bezuinigd op gebouwen en daarom worden de bureaus in de gemeenten Lochem, Brummen en Voorst op termijn vervangen door steunpunten. In Eerbeek is het huidige bureau momenteel al omgevormd tot een steunpunt en vanuit dit bureau werken iedere dag weer betrokken politiemensen die zorgen voor de veiligheid in uw gebied.

Samen met Henk Mulder zijn wij de wijkagenten van de gemeente Brummen en wij weten ons gesteund door een groep van politiemensen die dagelijks in

het gebied aan de 'andere kant van de IJssel' zorgen voor het politiewerk. Dat doen ze samen met de collega's die werken in het gebied van de gemeente Voorst. Beide teams zijn op de hoogte van wat er speelt in het hele bewakingsgebied.

Wij zijn bereikbaar per telefoon en per email. Henk Mulder is er voor Eerbeek en omgeving: henk.mulder@politie.nl. Henk Mulder heeft op de woensdagen een avonddienst voor mensen die overdag geen tijd hebben om hem te bereiken. Ik ben er voor Brummen en omgeving en ben bereikbaar per e-mail: nienke.gebbink@politie.nl. Op de vrijdagmiddag houd ik spreekuur tussen 13.30 uur en 14.30 uur in het gebouw van de SWB aan het Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen. Het landelijk telefoonnummer 0900-8844 kan worden gebruikt om de politie te bellen voor een afspraak of voor andere informatie. Bij spoed belt u uiteraard met 112. U kunt de politie Brummen volgen via de Facebookpagina politie Brummen en via Twitter Pol_Brummen. Tot zover deze informatie. Graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,
Nienke Gebbink
Wijkagent Brummen/Leuvenheim/Oeken

Leuvenheimse bedrijvigheid

Partyverhuur Brummen

Het zijn de grote zaken aan de Arnhemsestraat in Leuvenheim, die opvallen. Maar na enig speurwerk, kom je heel wat meer bedrijvige Leuvenheimers tegen; niet direct allemaal even zichtbaar. Maar fiets je regelmatig door de Oudeweg, dan kan het je niet ontgaan dat je op de oprit van nummer 14a een bestelbus ziet staan, met een opdruk die duidelijk aangeeft dat het hier om het verhuren van partyartikelen gaat.

Een verhuurbedrijf met Brummen in de naam en woonachtig in Leuvenheim? Ja, dat kan. Waren Otto en Ester hun bedrijf pas na hun verhuizing gestart, dan had het nu waarschijnlijk Partyverhuur Leuvenheim geheten. Maar in 2012 woonden Otto en Ester, met hun kinderen Maud (inmiddels 9) en Jesse (bijna 7) nog heel plezierig in een leuke hoekwoning aan de Prins Bernhardlaan in Brummen, en waren ze niet van plan om daar ooit weg te gaan.

Otto werkt met veel plezier in ploegendienst bij Aurubis in Zutphen, en Ester heeft een leuke baan als financieel administratief medewerkster bij zwembad Rhienderoord in Brummen. Maar Otto wilde al heel lang iets voor zichzelf. Niet iets groots, gewoon een klein bedrijfje voor erbij. En zo kochten Otto



en Ester in dat jaar 2012 één springkussen, een opblaasbare Abraham, een dito Sarah baby en lieten ze zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel als Partyverhuur Brummen, met het idee: "we zien wel wat er van komt". Bedrijfsruimte was niet nodig; ruimte genoeg aan de Bernhardlaan, werd toen gedacht. Het ging goed, en het duurde niet lang of ze zeiden tegen elkaar dat een beetje meer ruimte in en om huis niet gek zou zijn. En zo verhuisde het stel in 2013 naar de Oudeweg, waar ze inmiddels helemaal zijn gesetteld en het reuze naar hun zin hebben. Nu, bijna vijf jaar later, beschikken Otto en Ester over 9 springkussens en is er een ruime keus in opblaasbare Sarah's, Abrahams en baby's. Maar ook voor een stormbaan, buikschuifbaan, pakken voor sumo worstelen en attributen voor diverse andere speel- en spelactiviteiten, kun je bij PVB terecht.

Niet alleen de Oranjecommissie heeft het verhuurbedrijfje inmiddels weten te vinden, maar ook mensen uit de buurt zijn verrast dat ze voor hun speciale feestjes niet ver naar de nodige spullen hoeven te zoeken: "Goh, we wisten niet dat er zo iets zo dicht bij ons in de buurt zit!" Leuk toch? Het: "we zien wel wat er van komt", is inmiddels verworpen tot een leuk bedrijfje "voor erbij". We wensen Otto en Ester dan ook heel veel plezier en succes met Partyverhuur Brummen.

Met Hugo aan de wandel ***door Nicole Regelink***

Nicole Regelink woont aan de Hoofdstraat en is bestuurslid van Leuvenheims Belang. Samen met hond Hugo maakt zij haar dagelijkse wandeling. Met oog voor haar omgeving en haar speciale gevoel voor humor, vertrouwt ze gedachten en belevenissen toe aan het papier.



'All is quiet... on New years day'...

Grappig hè, dat liedje huppelt elk jaar weer door mijn hoofd als ik op 1 januari wakker word. Vroeger onder begeleiding van een soort dof tromgeroffel (au mijn arme hoofd); de laatste jaren vieren we het wat minder uitbundig. Maar het liedje blijft. Een nieuw jaar en het is stil buiten... heerlijk na die herrie van 31 december. Ik zal wel een enorme zeurpiet zijn maar foei wat heb ik een hekel aan al dat geknal! Begrijp mij niet verkeerd, op oudejaarsdag vind ik het enigszins acceptabel, dat hoort het erbij. En als ik aan het oliebol-bakken ben, sta ik met m'n kop onder de afzuigkap en hoor ik het lekker toch niet zo goed. Maar dat gesodemierter in de dagen daarvoor. Ik schrik mij iedere keer een ongeluk van die, voor mijn gevoel, veel te harde knallen. Huug niet, die is zoals u weet schotvast, maar we hebben ook een klein katje dat er echt doodsbenuwd voor is. Zo zielig. Zit ze de hele dag met grote angstige ogen onder het bed of achter de bank, te rillen van ellende. Nee van mij mogen ze dat vuurwerk eigenlijk wel afschaffen. En weet u wat ze ook af mogen schaffen? Die folders die dan weer op de mat vallen, vol met advertenties voor sportscholen, sportkleding en aanverwante artikelen. En al die verantwoorde voeding omdat we toch echt weer moeten afvallen. Die joggingbroek wil ik wel, maar verder.... Ik gedij prima op een zondagmiddagborreltje met een blokje kaas, of een toastje. Ik wil helemaal geen maaltijdvervangende shakes of rauw superfood. En naar de sportschool wil ik al zeker niet. Er is ook een nieuw boek uit: Killer-Body (haha, heb ik toch al jaren) met allerlei ingewikkelde work-outs op nog ingewikkelder apparaten. Heb ik niet nodig. Hugo en ik lopen elke dag samen zeker twee uur, voor mijn werk in de wijkverpleging fiets ik de nodige kilometers, tel daarbij op het duwen van de kruiwagen en deze vullen (en legen) met houtblokken voor de kachel, het 'tig keer op een dag de trap op en af lopen met volle wasmanden en het dagelijkse rondje met de stofzuiger en voilà, ik heb mijn 'work-outs' wel weer gehad. En dat is nog gratis ook! Maar verder hou ik enorm van januari. Echt waar,

gewoon lekker weer opnieuw beginnen met een heel nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden voor de boeg. Zo rond het midden van de maand merk je al dat het weer langer licht is, heerlijk. Niks Blue Monday, ik geniet volop!

Hugo rekt zich eens lekker uit, hmmm, die kan misschien wel wat extra beweging gebruiken. Gauw maar weer de riem aan en nog even een rondje bos, kan nog net voordat het donker wordt. Kunnen we eigenlijk best binnenkort weer eens met z'n allen doen, altijd gezellig. U hoort van mij...

Leven in Cambodja, deel 3 (slot)

Onze dorpsgenoot, Kees Schippers, heeft zich een aantal jaren na zijn pensionering, hij was docent onderwijskunde aan de PABO in Arnhem, aangemeld als vrijwilliger bij VSO. Vier keer is hij uitgezonden geweest naar verschillende plaatsen in Ethiopië. Op dit moment verblijft hij in Cambodja en houdt ons van zijn belevenissen aldaar op de hoogte.



Bantaey Meanchey, februari 2017

Ik heb sinds kort een huisdier, dat ik gisteravond voor het eerst heb zien eten: 'James'. Hij liep tegen de muur op greep een veel te grote vlieg in de kladden. Toch was de vlieg snel naar binnen gewerkt. James is een gekko: een soort hagedis met 'platvoeten'. Met die platvoeten struint James de kieren, hoeken en richels af op zoek naar insecten. We hebben dus een prima samenwerking: ik laat de insecten gewoon hun gang gaan en James heeft volop te eten.

Af en toe hoor ik James 'roepen': "gekko, gekko, gekko..."

Het is hier nu volop winter. Sommige bomen en struiken zijn kaal, maar toch. Om 5 uur 's morgens hoor ik al heel veel verschillende vogels zingen. Overigens is het niet zo warm als anders: nu schommelt de temperatuur tussen de 18°C 's nachts en 32°C 's middags. Insecten vinden dat prima. Een paar weken lang liep er een mierenroute vanaf het raam, via de vloertegels langs de muur omhoog, richting het fruit en de koekjes die in mijn keuken te vinden zijn. Het is nu stil op die route. Ze zijn misschien iets anders aan het bedenken.

Wat het wonen betreft: geen spouwmuren, geen dubbelglas, geen verwarming. Dat is hier niet nodig. Wel een uitstekend dak voor de hoeveelheid regen. Het traditionele huis staat op palen vanwege de hoosbuien en de overstromingen. Op de eerste verdieping zijn de slaapplekken. Onder de eerste verdieping is de leefruimte voor overdag. Compleet open. Natuurlijke ventilatie. Hier wordt gegeten, gewerkt en geleefd. De hangmatten zijn hier de gemakkelijke stoelen. Je kunt er ook in slapen. Jonge kinderen scharrelen overal op het erf rond. Er wordt veel minder 'beschermend' opgetreden door ouders. Zijn de kinderen hier ongelukkig, bang of timide? Ik krijg de indruk van niet! Spelen de kinderen? Ja, met van alles, en tijdens een zware regenbui is het dolle pret!



In december zijn de nieuwe eerstejaars studenten met hun studie begonnen. De tweedejaars studenten vanaf november. Zij zullen in juni, na 1½ jaar, afstuderen. In februari gaan de tweedejaars voor acht weken de praktijk in (lagere scholen). In mei volgen de eerstejaars. Ik ben gevraagd om tweedejaars studenten in hun stage te bezoeken. Leuk werk, ze kennen mij en ik ken hen. Vertrouwen in je eigen kunnen en leren door de praktijk is de basis. Ik verbaas me hoe betrokken iedereen is wanneer ik mijn les in luchtdruk, waterdruk en zwaartekracht geef. Of tijdens de les magnetisme waarbij 70(!) studenten observeren hoe hun collega's een waterkompas maken. Drie studentes van het tweede jaar bereiden samen een micro-les voor. Twee studenten zullen de les observeren en de derde geeft de les aan een kleine groep eerstejaars pabostudenten. Ze ontwerpen zelf de les. Het zal waar-

schijnlijk aardrijkskunde, biologie en natuurkunde worden. Deze manier van werken, praktijk voorbereiden, is compleet nieuw in Cambodja, maar eenvoudig in te voeren.

Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan vijf nieuwe leraren die nu lesgeven, oud-studenten van 'ons'. Een ware belevenis. Een net afgestudeerde studente heeft 68 leerlingen in haar klas. Ze zitten soms met zijn drieën in een bankje, elk met hun eigen schrijfbordje en krijt. Tijdens de taallessen worden teksten gezongen, taalspelletjes gedaan en een juf die actief tussen de rijen doorloopt om



iedereen de nodige aandacht te geven. Ik dacht: hoe houdt ze dit vol? Van elf tot één is het lunchtijd en zitten docenten en studenten, gezamenlijk bij iemand thuis aan tafel...

Op zaterdag 28 januari vieren we het Chinese nieuwjaar, ook wel Lentefeest genoemd. Het belangrijkste feest van het jaar, dat meerdere dagen duurt. Er blijken hier toch meer Chinezen te

wonen dan ik dacht. Het overgrote

deel heeft voorouders of verre familie van Chinese afkomst. Een week van tevoren begint de verkoop van rood- en goudkleurige spullen voor de opsmuk van het schoongemaakte huis, om het jaar 2017 (4714 volgens de Chinese jaartelling), het jaar van de haan, feestelijk te vieren. Het is dan ook de gewoonte om bij je familie op bezoek te gaan.

Op vrijdag 17 maart is het mijn laatste werkdag hier in Cambodja. Het is achteraf snel gegaan...

Feija, de dochter van Yke en Maarten, mijn kleindochter, loopt al als een kievit. Via skype en korte WhatsApp-filmpjes zie ik dat ze met veel ple-



zier met van alles bezig is en geniet van alles om haar heen. Dat is een leuk vooruitzicht. Verder gaat het voorjaar worden en wordt het ook warmer in Leuvenheim.

Ik vergelijk dit werkbezoek aan Cambodja met mijn eerdere bezoeken aan Ethiopië. Hoe anders! Vrienden maken is in Ethiopië veel gemakkelijker, je hebt veel meer aanloop. In Cambodja is de nasleep van de Rode Khmer sterk voelbaar. Het 'matruskabeeld' zegt veel: achter elke gebeurtenis of probleem gaat weer een andere schuil en daar achter gaan weer andere dingen schuil. Cambodja is heel schoon, het eten is prima en het vervoer is goed en goedkoop, maar met persoonlijk gekozen verkeersregels.

Dan Ethiopië. Ik zat vier keer in vier compleet verschillende regio's, met verschillende mensen. Veel controles, verzet dat is neergeknuppeld, vrienden die zonder enige reden worden gedeporteerd en een paar weken in de gevangenis worden vastgehouden. Maar een indrukwekkend land qua cultuur en natuur. Cambodja en Ethiopië: fantastische studenten en prettige collega's. Christelijk, Orthodox, Islam en het Boeddhisme. Ik zal de koffie om half elf in de overdekte markt van Bantaey Meranchey met alle mensen missen, de drukte en de spullen, maar vooral de gesprekken met Janet die hier al twaalf jaar woont. Zij was de eerste VSO docent Engels in Bantaey Meanchey. Regelmatig vliegt zij naar haar kleinkinderen in Engeland. Zij runt hier een bloeiende school waar Engels wordt gegeven en zal hier haar verdere leven blijven. Zij heeft net een meditatiekamer met het uitzicht op haar tuin laten maken. Begrijpelijk dat de gesprekken vaak verder gaan dan de prijs van de bananen of mango's.

Ethiopië of Cambodja? Beide: ik ben blij dat ik er was. Maar ik ben straks weer toe aan Leuvenheim en het voorjaar, na een lange hete zomer van 10 maanden.



De volgende Schans verschijnt
rond half april 2017

Inleveren kopij vóór 20 maart!
Redactieadres: Arnhemsestraat 149,
telefoon 0575-562522
E-mail: redactie@leuvenheimsbelang.nl

Kijk ook op
www.buurtkanaal.nl/groep/leuvenheim

Aangeschoten

Hallo,

Wij zijn Mario (29), Zerina (27) en Bentley(5).

Drie jaar geleden hebben wij het huis gekocht aan de Arnhemsestraat, nummer 147. Dat ging niet zonder slag of stoot.

We waren al een tijdje op zoek naar een plekje voor onszelf, en na lang zoeken hadden we ons huisje gevonden. In 2013 hebben we in de ochtend ons eerste bod uitgebracht, maar in de middag kreeg ik een telefoontje van een vriendin die ons vertelde dat de avond ervoor een auto het huis was ingereden. Ikzelf kon het niet geloven en belde Mario op. Hij zei: "nee, dat kan niet, ga maar eerst even kijken hoe of wat". Dat heb ik toen gedaan. Ik ben er na mijn werk naar toe gereden, maar ondertussen stond het ook al op Omroep Gelderland. Het was dus echt zo. Ik was op dat moment heel erg geschrokken en belde Mario weer op. We wisten op dat moment niet wat we moesten doen. 's Avonds zijn Mario, zijn vader en ik nog even gaan kijken. We hebben toen de burens gesproken en de aannemer. Na die gesprekken hebben we besloten dat ons bod bleef staan. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en kregen we op 29 oktober 2013 de sleutel. Nadat we de hele bovenverdieping hebben verbouwd, zijn we begin april 2014 naar Leuvenheim verhuisd. Een van de redenen dat we het huis hebben gekocht is de garage. We hebben namelijk een bijzondere hobby, waarvoor het hebben van een garage wel heel erg handig is. We zijn dol op oude Amerikaanse oldtimers...

Ook de grote tuin is fijn, waar we heerlijk in kunnen zitten, en waar we met de moestuin bezig kunnen zijn. En Bentley kan er heerlijk spelen. Hij heeft zijn eigen boomhut in de tuin, die hij helemaal geweldig vindt.

Bentley gaat alweer een jaar naar De Rietgors. Hij vindt het enorm leuk op school en gaat er altijd graag naar toe. Hij zit al in groep 2 en hij heeft, in Bentley zijn eigen woorden: "hele lieve en leuke klasgenootjes". Al met al wonen wij heerlijk in Leuvenheim. We vinden de rust fijn en dat ieder gewoon lekker z'n ding kan doen.

Groeten van Mario,
Bentley en Zerina






*eten,
drinken
& cultuur*

Uitspanning de Vrolijke Frans is een authentiek café-restaurant in het buitengebied van Brummen. Wij staan voor u klaar met:

- uitstekende keuken met veel streekgerechten
- accommodatie voor feesten en partijen
- livemuziek en evenementen
- bedrijfsuitjes en -bijeenkomsten
- gezellige terrassen
- vrolijke gastvrijheid

bel 0575-561719 of mail info@devrolijkfrans.nl
meer informatie op www.devrolijkfrans.nl



Grand Pasteur

Chocolatier
Anne Grootherder

Arnhemsestraat 21
6971 AN BRUMMEN
06 - 53 999 570

info@grandpasteur.nl
www.grandpasteur.nl

Uw warme bakker aan huis



Huis-bakker Helga:

- * bezorgt ambachtelijke producten van de warme bakker bij U thuis;
 - * heeft een volledig assortiment van brood en banket om uit te bestellen;
 - * rekent geen bezorgkosten.
- Zie ook: www.huis-bakker.nl

Helga Woertman
E-Meel Helga@huis-bakker.nl
Thorbeckestraat 60
6971DD BRUMMEN
Tel. 0575- 563 971
Mob.(06) 10 25 09 86



De reparateur voor schadeherstel
en spuitwerk voor alle automerken!

Telefoon 0575 566006 Rhienderstein 20, 6971 LX, Brummen
www.autoschadevospartners.nl - info@autoschadevospartners.nl