

Van de redactie

Er was eens een bankje.....

Nou, deze openingszin klopt al van geen kant, want er was geen bankje, maar er is een bankje. "Er was eens..." klinkt altijd zo spannend en dan denkt iedereen meteen: en toen? Vandaar dat ik dit even niet kan laten, maar misschien denk ik wel helemaal verkeerd. In ieder geval begin ik mijn openingsstukje weer zeer chaotisch, maar ik moet het wel even over het bankje hebben.

Ergens ter hoogte van de boerderij van Dooper, aan de Leuvenheimse-straat, stond een bankje. De hardlooptroep van ons dorp, die elke zondag om half tien vanaf de school vertrekt voor het wekelijkse rondje hardlopen (is het zaterdagavond laat geworden, dan kun je het uitslapen op zondagmorgen in de buurt daar wel vergeten), gunt zich voor de 'grande finale' altijd even een korte pauze op dat bankje aan de Leuvenheimsestraat. Kunnen ze de benen even lekker strekken. Alleen moet er geen auto langs komen, want dan ben je je tenen kwijt. Vandaar dat de hardlooptroep op een goed moment heeft gevraagd of het bankje verplaatst mocht worden. Groen licht werd gegeven en het bankje verhuisde naar de overkant en kreeg een mooie plek op de hoek, aan de rand van de beek. Maar afgelopen zomer moest er onderhoud aan de beek en de stuwen worden gepleegd met apparatuur van dusdanige afmeting dat het bankje in de weg stond. Het bankje moest ten tweede male verhuizen. Daar hoefde de hardlooptroep niets aan te doen. Het Waterschap heeft, na overleg met de hardlooptroep, een en ander keurig geregeld en de kosten en de moeite voor haar rekening genomen. Het bankje staat nu aan de overkant, op een andere hoek langs de beek. Pauzerende fietsers en wandelaars hebben er een prachtig uitzicht.

Deze mededeling werd mij, ik weet even al niet meer hoe lang geleden, per mail door John Bennink toegestuurd met de vraag of ik dit even in de Schans kon zetten. Natuurlijk, altijd. Alleen ben ik dat toen helemaal vergeten. En dan op een nacht, schrik je ineens wakker en dan schiet zo maar ineens dat bankje door je hoofd. "John, kan ik dat verhaal over dat bankje alsnog ver-

melden?" "Ja hoor....." Bij deze heb ik mijn schuld aan John ingelost en kan ik weer rustig slapen. En ik denk dat menig Leuvenheimer toch even stiekem met andere ogen naar dat bankje kijkt.....

Geen gedonder in het Buurthuis

Degenen die reikhalzend hebben uitgekeken naar zaterdagavond 20 januari, waarop ons voor de tweede maal 'Gedonder in het Buurthuis' was beloofd, hebben gemerkt dat er daar niets te donderen viel. Het was er muistil. Ik kan jullie helaas niet vertellen waarom dit spektakel niet is doorgegaan. Heb nog wel een poging ondernomen, maar er zal ongetwijfeld iemand hebben afgezegd en ik heb begrepen dat de beide organisatoren het even heel druk hebben met afstuderen. Maar ik neem aan dat er vast nog wel weer een keer gedonder in het Buurthuis zal plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.

Blikvanger of klike?

Met regelmaat worden er in de blikvanger aan de parallelweg grote zakken met huisvuil(?) of wat voor rommel dan ook gedumpt. Is het een Leuvenheimer? Een Brummenaar/nees? Iemand van elders? Er hangt geen naamkaartje bij en het gebeurt natuurlijk altijd 's avonds in het donker. Meestal is het ding al leeggehaald voor ik er met mijn mobieltje bij ben want die heb ik namelijk niet continu op zak.

Deze keer is de boel er kennelijk op vrijdagavond laat in gegooid en aangezien geen ambtenaar in het weekeind naar Leuvenheim komt om dat ding leeg te halen, had ik alle tijd om een plaatje te schieten (zie elders in deze Schans). Ik zou bijna zeggen: haal dat ding maar weg want er ligt vaker rommel in dan de blikjes en flesjes waarvoor het bestemd is. Bovendien blijft er altijd een enorme zoi onder dat ding liggen als de Delta, of wie dan ook die blikvanger leeghaalt, maar dat laat men dan voor het gemak maar liggen. Ik doe wel eens een poging, maar zonder reuzenstofzuiger is het bijna onbegonnen werk. Tot een volgende keer maar weer.

Lies Harleman, emm5@xs4all.nl

Telefoon: 0575-562522



Van de bestuurstafel

m.m.v. Karin Hafkamp en Nicole Regelink

Contacten met gemeente

Zo aan het begin van het jaar is het altijd erg rustig aan de bestuurstafel. We hebben de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezocht. We hebben een reactie verstuurd naar de gemeente n.a.v. de integrale visie openbare ruimte en we hebben van raads werkgroep Vernieuwing een reactie ontvangen op de gezamenlijke reactie van de wijk- en dorpsraden op de Participatiewijzer gemeente Brummen. Deze zal 8 februari besproken worden in het raadsforum en op 15 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.

Voorlichtingscampagnes gemeenteraadsverkiezing

De politieke partijen beginnen met hun voorlichtingscampagnes. Op woensdag 14 februari zal het Lokaal Belang Leuvenheim bezoeken als onderdeel van hun dorpenroute. Locatie Buurthuis, aanvang 20.00 uur. Zij geven u de gelegenheid om aan te geven wat er speelt in Leuvenheim en om te inventariseren wat er nodig is om de kwaliteit van leven, wonen en werken in Leuvenheim te verbeteren. Groen Links Eerbeek-Brummen wil zich in februari voorstellen aan het bestuur met dezelfde insteek en op woensdag 7 maart organiseert Dorpsraad Eerbeek-Hall het Brummens verkiezingsdebat. Locatie De Heideroos te Eerbeek aan de Harderwijkerweg, aanvang nog onbekend. Op de kandidatenlijst van de VVD staan twee bekende namen. Het zijn onze dorpsgenoten Edwin Jansen en Bart Elbers.

Voorjaarsfeestje

Diegene die geholpen hebben met het bollenplanten zien de neuzen al boven de grond komen. Langs de Arnhemsestraat zag ik zojuist op weg naar de Gelderse Toren al één blauwe krokus boven de grond staan, maar dat valt niet iedereen op.



Bovendien viel dit ene exemplaar in het niet bij al die sneeuwkllokjes bij de Gelderse Toren die daar momenteel bloeien tot zelfs onder water! (vanwege het hoge waterpeil in de IJssel). Ik kijk uit naar de opkomst van de rest van de bollen, hopelijk wordt het een voorjaarsfeestje en dat feestje zal de komende jaren alleen nog maar uitbundiger worden.

Terugblik op kerstfeest.....

En toen....was het al weer kerst. En gingen we op het schoolplein kerst vieren zoals we dat elk jaar weer opnieuw doen, met alles er op en er aan. Hoewel de kerstman dit jaar wel even een dingetje was. Die hadden we namelijk niet! Vele dorpsgenoten gevraagd, lief aangekeken, ja zelfs geprobeerd om te kopen...niets hielp, niemand durfde. Stelletje helden! Totdat daar ineens uit het niets een spiksplinternieuwe inwoner zich meldde, hij ging die uitdaging wel aan. En dat deed hij geweldig, nogmaals heel veel dank daarvoor! Zo werd het toch een compleet kerstfeest, weliswaar geen sneeuw maar ook geen regen dus dat was fijn. Het was ook gezellig druk, volgens mij zelfs drukker dan anders. De glühwein was in ieder geval in recordtijd op, ik zal volgend jaar een paar liter extra meenemen. De Leuvenheimse Nachtegaaltjes deden ondanks een verminderd aantal deelnemers weer hun stinkende best en de lieve paarden trokken weer dapper 'tig rondjes de arrensee. Zoals gezegd een kerst zoals wij die elk jaar weer vieren, maar daarmee zeker niet minder leuk!

.....en de nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsreceptie was weer heel gezellig. Het was een mooie opkomst, vergelijkbaar met die van de afgelopen jaren. Ook dit jaar waren er weer nieuwe gezichten om te verwelkomen, zelfs een echtpaar dat binnenkort in Leuvenheim komt wonen. We hopen dat allen met veel plezier hier hun thuis mogen vinden in deze mooie omgeving tussen IJssel en Veluwezoom. Traditioneel hield onze voorzitter, Mark Donatz, weer een nieuwjaarsrede. Hij stond stil bij de gebeurtenissen in Leuvenheim van het afgelopen jaar en keek alvast vooruit naar 2018, waarin we hopelijk glasvezel mogen krijgen in Leuvenheim.

Woensdag 21 maart Leuvenheimse Schoonmaakdag

Leuvenheims Belang en De Rietgors hebben deze datum inmiddels al groot op de kalender gezet en we hopen dat u dat ook doet; want op woensdag 21 maart is het weer schoonmaakdag in Leuvenheim en iedereen die ons daarbij wil helpen is welkom.

Samen gaan we weer op pad om ons dorp te ontdoen van al het zwerfafval. Samen gaat het namelijk lekker snel en het is nog gezellig ook. Kunnen wij ook op uw hulp rekenen?

Om 12.00 uur wordt er op school eerst samen een broodje gegeten, waarna we om 12.30 uur vanaf het schoolplein van start gaan. We hopen rond 14.00 uur deze klus te hebben geklaard en ons dorp dan weer schoon te hebben. Prikstokken, afvalzakken en handschoenen stelt de gemeente ter beschikking. In verband met de catering graag even aanmelden bij Karin Hafkamp: karin-en-bert@hetnet.nl

18 april Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 18 april houden wij onze Algemene Ledenvergadering. In de volgende Schans ontvangt u de uitnodiging, de agenda, het jaarverslag en de notulen van de ledenvergadering van 2017.

Het is nog geen 18 april, maar zet deze datum wél alvast in uw agenda.

Bent u de Schans kwijt en/of zoekt u informatie over een activiteit, kijk dan op de website: www.buurtkanaal.nl/groep/leuvenheim

Ina Boot, secretariaat@leuvenheimsbelang.nl
Telefoon: 0575-564953

Buurt WhatsApp Update **door Marius van Gorssel, Beheerder Buurtpreventie App**

Er is de afgelopen periode weinig voorgevallen, ik ga er gemakshalve maar vanuit dat vrijwel iedere lezer de inbraak bij de familie Bennink van verschillende kanten te horen en/of zien heeft gekregen. De inbraak bij de familie Jonkers heeft minder aandacht gekregen; de schuur met daarin vele gereedschappen is doelwit geworden van een inbraak. Het lijkt erop dat hier toch wat voorwerk is verricht. Dus zullen wij met elkaar nog alerter moeten zijn; gezonde argwaan is prima. Op het moment van schrijven zijn er 74 App-deelnemers, die mooi verspreid zitten over Leuvenheim.

In memoriam

Rina ter Horst - Wolf

Op 19 december overleed op 65-jarige leeftijd
Rina ter Horst – Wolf.

Rina werd in 1952 in Brummen geboren. Eenmaal volwassen, trouwde ze met Ben ter Horst, die een actief muzikant en voorzitter was van onze Koninklijke Muziekvereniging De Eendracht. Daardoor was ook Rina veelvuldig in Leuvenheim te vinden en droeg ze ons dorp een warm hart toe. In het leven zat het haar echter niet mee. In 1980 overleed Ben zeer plotseling en bleef Rina met drie jonge kinderen alleen achter. Amper de vijftig gepasseerd, kreeg Rina een hersenbloeding, waardoor ze al jong op Tolzicht terecht kwam. Door mijn vrijwilligerswerk op Tolzicht kwam ik wekelijks met haar in aanraking en was het altijd: "Hoe is het in Leuvenheim?" Toen Rina ontdekte dat er een Van Schans tot Wildbaan bestond, werd ze lid van Leuvenheims Belang; ze wilde heel graag lezen over het reilen en zeilen in Leuvenheim. Ze was dan ook altijd erg blij als ik haar weer een boekje kwam brengen. De laatste maanden ging ze hard achteruit en kwam er een week voor kerst een eind aan haar leven.

Op 22 december werd er met woorden en muziek afscheid genomen van Rina. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies van hun moeder en oma.

LH



Witte rook uit de bestuurskamer van Vereniging het Buurthuis Leuvenheim

door Roland Wassink (voorzitter), roland.wassink@gmail.com

Beste Leuvenheimers,

Al voor de laatste Algemene Ledenvergadering 2017 had Teun Christoffels te kennen gegeven ons mooie dorp te gaan verlaten. Inmiddels heeft hij de daad bij het woord gevoegd. Niet geheel onverwacht, maar toch jammer om deze markante persoonlijkheid te moeten missen binnen het buurthuisbestuur.

Teun is een aantal jaren voorzitter geweest, maar vanwege zijn verhuizing naar elders, moest er naar opvolging worden gezocht. Een rondgang langs de leden leerde dat er niemand om die functie zat te springen.

Toen mij dit ter ore kwam hoefde ik niet lang na te denken en heb ik mij kandidaat gesteld. Vanaf mijn dertiende, met enige jaren onderbreking, woonachtig in Leuvenheim aan het Wilgenpad, gaat dit dorp mij aan het hart. Bovendien ben ik in de jaren tachtig geruime tijd actief geweest als penningmeester van de toenmalige Jeugdsoos in het Buurthuis en ken ik het klappen van de Leuvenheimse zweep wel een beetje.

Na de formaliteiten omtrent de benoeming tot voorzitter te hebben doorlopen, is er tijdens de bestuursvergadering van 24 januari 2018 door alle ledenverenigingen ingestemd met mijn benoeming, waarmee mijn voorzitterschap nu dus een feit is.

Mijn voornaamste doel om deze functie te aanvaarden is, dat een klein dorp als Leuvenheim zich uniek maakt door gezamenlijkheid, sterke sociale verbondenheid en saamhorigheid. Het Buurthuis kan hierin een belangrijk onderdeel zijn als ontmoetingsplaats en onderdak bieden aan een veelheid van activiteiten, grotendeels tentoongespreid door de ledenverenigingen, maar ook door eenmalige huurders.

Graag wil ik als voorzitter mijn bijdrage leveren aan het in standhouden van ons gezamenlijke Buurthuis en samen met het bestuur, de ledenverenigingen en jullie als inwoners, werken aan de verdere ontwikkeling van het Buurthuis alsmede het nog meer en beter benutten van het Buurthuis. Ik hoop hiermee te bereiken dat de leefbaarheid binnen ons mooie dorp een positieve impuls krijgt en het een nog mooiere plek maakt om er te mogen wonen.

Graag zie ik jullie terug in ons Buurthuis.

Van Teun zullen we tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 in april nog

- smederij en rijwielhandel
- erkend gas- en waterfitter
- centr. verwarming, sanitair
- gereedschappen
- tuinartikelen

TEN BROEK

uw vakman sinds 1869

Voorsterweg 20
6971 GP Brummen
Telefoon 0575-561458



Ambachtstraat 46 Brummen
tel.: 0575 - 56 13 19

Wij maken
meer dan u denkt...



drukkerij willems

Stuijvenburchstraat 27 | 6961 DP Eerbeek | www.drukkerijwillems.nl | T 0313 651922



Zutphensestraat 136
6971 ES Brummen
Tel. 0575-561225
Fax 0575-562595

- APK keuringsstation
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
- Inruil en financiering mogelijk
- Reparatie en onderhoud alle merken
- LPG inbouw
- Auto wasplaats

officieel afscheid nemen Hierop vooruitlopend wil ik hem, mede namens het buurthuisbestuur en alle ledenverenigingen hartelijk dankzeggen voor zijn inzet en zijn niet te evenaren wijze van besturen van het Buurthuis. Teun, hartelijk dank daarvoor en veel plezier en geluk in je nieuwe huis en woonomgeving.

Uit de school geklapt

m.m.v. Marisa Verdegaal, Annet Wichers en Jacqueline Oldenziel

Terug in de tijd

Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar zijn leerkrachten en leerlingen terug gegaan in de tijd: de lessen begonnen in het kader van het nieuwe Jeelo-project "Leren van personen van vroeger" in een wel heel ouderwetse stijl. De juffen gingen allen gekleed in jurken met bijpassende hoedjes uit de 18e en 19e eeuw, variërend van boerin tot jonkvrouw. Meester Bert had zich voor 1 dag in een kostuum van een admiraal uit de 19e eeuw gestoken.

Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger. Dat zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten. De leerlingen leren in dit project over wat personen van vroeger hebben bereikt en wat we hier nu nog van merken. Als ouder is het leuk als je 8-jarige dochter thuis over het kinderwetje van Samuel van Houten begint. Zo fris je zelf je kennis ook weer een beetje op. Ook is het thuis goed te merken dat de kinderen onderscheid leren maken tussen feiten en meningen en dat het niet erg is om van mening te verschillen. Een week of zes lang staan er weer diverse leuke en leerzame uitstapjes op het programma zoals een bezoek aan het Kröller Müller en het Stedelijk Museum in Zutphen. De leerlingen kunnen kiezen voor een eindproduct en werken daarbij aan competenties zoals presenteren. Verderop in de Schans staat nog een interview van een leerling; een eindproduct van een reeds afgesloten project.

Leesvaardigheid

Gezellig was het op de nieuwjaarsborrel op de 1e vrijdagmiddag van het jaar en ook tijdens het jaarlijkse voorleesontbijt. Er is weer met veel gevoel voorgelezen door Lies Harleman en de voorleeskampioen van dit jaar: Shanae uit groep



8 (Shanae werd ook voorleeskampioen van de gemeente Brummen). Via o.a. 'theaterlezen' werken alle leerlingen vanaf groep 4 aan hun leesvaardigheden. Bij deze lesvorm oefenen een aantal leerlingen samen waarbij ze de rol van verschillende personages op zich nemen en teksten hardop voorlezen. Ze voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium. De teksten bestaan vooral uit dialogen, zodat de leerlingen elkaar steeds afwisselen. Niet alleen het lezen met begrip en intonatie wordt hiermee bevorderd, ook het leesplezier! Daarnaast worden er uiteraard nog meer leuke leesvormen ingezet om lezen leuk te maken.

We hebben weer zin in de lente en de leerlingen van groep 6-7-8 hebben alweer even geroken aan het lekker buiten bezig zijn door te bouwen aan een huisje van wilgentenen. In de stromende regen, dat wel. Maar dat weerhield de leerlingen en hulp-ouders natuurlijk niet!

Damteam naar Gelderse finale

Met trots vermelden wij dat het schooldamteam weer een ronde verder is gekomen en de finale van Gelderland heeft bereikt! Joep, Noor, Leon, Renske en Silvan hadden maandenlang, elke woensdagmiddag, damtraining van Johan van de Brummense Damvereniging. Het heeft zijn vruchten afgeworpen. Op 10 februari vindt de finale plaats.



Vrijwilligers gezocht voor NL Doet op 9 maart in Leuvenheim!

Nog een paar maanden en dan gaan we weer met volle teugen genieten van onze schooltuin aan de Spankerenseweg. Niet alleen van de groenten, de bloemen en al die ijverige kindertjes, maar ook van alle ouders, die op vrijdagmiddag naar huis gaan met een vers maaltje voor een aardig prijsje. Ook passerende Leuvenheimers zullen hun blik wel eens laten vallen op al het moois. En ook zij zijn weer welkom in het winkeltje dat vanaf mei op elke vrijdagmiddag om 14.00 uur weer opengaat.

Tijdens NL Doet, op vrijdag 9 maart, gaan we beginnen met het in orde maken van onze schooltuin. We gaan de moestuin voorbereiden en we willen graag een bloemenweide aanleggen. Er moet dus extra veel gespit en geschoffeld worden. En na al dit harde werken serveren we een soepje en een drankje. Iedereen die een handje wil komen helpen is van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur! Zijn er nog vragen of wilt u zich aanmelden om te komen helpen, even een berichtje naar Annet_a_wichers@hotmail.com. Hopelijk tot 9 maart! Met de vriendelijke groeten van Ilja en Annet.



Vrijdag 16 maart Nationale Pannenkoekendag

Het is inmiddels een vaste traditie geworden om deze dag te vieren in het Buurthuis. Alle 55-plussers in ons dorp nodigen wij hierbij van harte uit om te komen smullen van de pannenkoeken die worden gebakken en geserveerd door de leerlingen van De Rietgors.

Vanaf 11.30 uur heten wij u dan ook van harte welkom!

Palmpasen komt er aan

En dat betekent traditiegetrouw een Palmpasenoftocht op de vrijdag voorafgaand aan Palmpasen. Op vrijdag 23 maart starten wij dan ook om 10.30 uur vanaf het schoolplein en trekken de kinderen weer met hun eigengemaakte Palmpasenstokken in een vrolijke optocht door het dorp.

Interview met Joop Hamer

door Shanae Zijlstra groep 8

In het kader van een al wat langer geleden Jeelo-project, waarbij kinderen mochten kiezen tussen het houden van een enquête of een interview, heeft u in de vorige Schans het interview kunnen lezen dat Jet Booij heeft gehouden met Kees Schippers.

Deze keer laten wij Shanae Zijlstra aan het woord. Zij stapte af op haar buurman Joop Hamer, en stelde hem vele vragen over het dorpsleven in Leuvenheim van halverwege de vorige eeuw.

Joop is geboren op 5 september 1944, dat was het einde van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), op dulle dinsdag. Op deze dag trokken de Duitsers zich terug uit Nederland. Ook heeft Joop de hongerwinter nog meegemaakt. Dat was een winter waarin er bijna geen eten was.

Joop vond het vroeger minder leuk dan nu, maar hij heeft wel een fijne jeugd gehad. Hij zat op de lagere school in Leuvenheim, wat nu het buurthuis is. De klassen waren toen wel groter qua kinderen dan nu bij ons op school, er waren er ongeveer 25 per klas. Hij woonde aan de drukke Rijksstraatweg, wat nu de Arnhemsestraat is. De eerste meester van Joop was wel lief alleen meester de Wolf niet. Later in de tweede en derde waren ze niet zo lief. Na schooltijd waren ze wel heel anders, want dan ging de meester gewoon met ze voetballen en zo. Vroeger werden de kinderen ook geslagen met linialen, dat deed best wel pijn! Of ze gaven je een tik op je oor.

Vroeger was het eten minder lekker dan nu vindt Joop.

Maar vroeger wilde Joop niet eten, dus moest hij naar de bleekneusjes, zo noemde ze dat vroeger. Hij was heel dun omdat hij bijna niks at. Daarom moest hij daar heen om aan te sterken. Hij moest eten en mocht geen nee zeggen, dat vond hij natuurlijk niet zo leuk.

Maar ja, het moest.



De klaslokalen waren vroeger natuurlijk wel anders, erg verouderd en er stond in het midden van het lokaal een kolenkachel om het warm te houden. Wanneer je dicht bij de kachel zat had je het bloedheet, maar achter in de klas bevroor je bijna. Dat was in het buurthuis. Joop heeft ook nog meege- maakt dat De Rietgors werd gebouwd, waar wij nu op zitten. De verhuizing naar de nieuwe school kan hij zich ook nog goed herinneren. Twee aan twee liepen ze naar de nieuwe school. Het was de mooiste school van Nederland.

De kleren waren ook anders, ze waren door de moeders gemaakt, en als je een oudere broer of zus had kreeg je het gewoon van haar of hem. Joop vond dat nooit zo leuk. Maar omdat er weinig geld was kon dat niet anders.

Het leukste vak vond Joop geschiedenis, dat vertelde de meester altijd zo boeiend! Daarna vond hij rekenen het leukst. Alle broers en zussen van Joop zaten op dezelfde school. De oudste was wel handig, als er iets was hielp hij Joop altijd. Want hij was tenslotte groot en sterk.

Leuvenheim zag er vroeger ook heel anders uit. Er was veel meer landbouw, zoals roggevelden. Ook waren er twee kruidenierswinkels, een slager, een bakker en twee kroegen.

Bij Joop op school zat ook nog Tineke Bannink. Zij woont nog steeds in Leuvenheim. Wat hij van haar herinnert is dat zij altijd een grote witte strik in haar haar had.

Wanneer je uit school kwam moest je vaak eerst nog een klusje doen voordat je kon gaan spelen. Gelukkig is dat tegenwoordig wel anders. Joop kan zich herinneren dat er vroeger best wel veel kattenkwaad werd uitgehaald. Alle kinderen speelden tenslotte meestal buiten omdat er nog geen tv, computer en dergelijke waren.

*“Het interview was super leuk, ik heb er veel van geleerd!
Nogmaals super bedankt buurman Joop!”*

Bericht van de oranjecommissie

Voor allen die het Oranjefeest beslist niet willen missen, melden wij dat wij de data voor 2018 vast hebben staan op 8 en 9 juni. Zet het dus maar vast in de agenda. Het thema voor de zeskamp staat nog niet vast, maar wel al wil de feestclub melden dat dit thema - wat het ook wordt - verder zal worden uitgerold. Suggesties zijn vanzelfsprekend meer dan welkom bij Jeroen Booi, e-mail: jeroen@jeroenbooi.com

Buurtbus Brummen Leuvenheim

BBL wie, wat, hoe, een bijdrage van John Bennink

Dat de buurtbus ieder uur vanuit Leuvenheim, via Brummen naar Zutphen rijdt, is genoegzaam bekend, maar wist u ook.....

- Dat de buurtbus al om 07.25 uur vanaf de Metelerkampweg aan de eerste rit vanuit Leuvenheim begint.
- Dat dit ieder uur, elke dag, m.u.v. zondag tot 17.25 uur zo doorgaat en op zaterdag van 09.25 uur tot 16.25 uur.
- Dat er op drukke momenten een tweede bus wordt ingezet.
- Dat u niet persé bij de halte hoeft in- en/of uit te stappen, maar dit kan doen op elke willekeurige plek op de route.
- Dat de lijn Leuvenheim – Zutphen één van de 14 lijnen op de Veluwe is waar buurtbussen voor het openbaar vervoer worden ingezet.
- Dat deze buurtbussen bij elkaar in 2017 op de Veluwe 208.045 passagiers hebben vervoerd.
- Dat de BBL in 2017 alleen al 21.066 passagiers voor zijn rekening nam
- Dat de BBL vereniging uit 41 vrijwilligers bestaat.
- Dat deze vrijwillige werkzaamheden niet vrijblijvend zijn. De BBL wordt geacht zich namelijk te houden aan een vervoersplicht. U mag er op rekenen dat de bus altijd komt en als het even kan altijd op tijd!
- Dat beide bussen eigendom zijn van Syntus en ook door deze maatschappij worden onderhouden.
- Dat u van de OV-kaart gebruik kunt maken, maar ook een kaartje in de bus kan kopen.
- Dat deze inkomsten worden afgedragen aan Syntus.
- Dat de BBL-inkomsten bestaan uit subsidie van provincie en gemeente, plus "reclame-inkomsten" van een aantal middenstanders. In Leuvenheim zijn dit de Kersenbloesem, Joop Hamer en de Caravan Centrale.
- Dat de reiskosten naar Zutphen v.v. zeker goedkoper zijn dan gebruik van uw eigen auto.
- Dat op de website van onze vereniging veel praktische informatie te vinden is: www.buurtbusbrummenleuvenheim.nl

***Dus - als het even kan - neem de buurtbus!
We zien u dan ook graag instappen!***



Uit het Brummens Weekblad van 2 februari

Pelgrimstocht in Leuvenheim

Op zondag 11 februari wordt er vanuit de kapel van Klein Sion een pelgrimstocht georganiseerd. Het is een tocht die in stilte wordt gelopen en start om 09.00 uur.

Wat in 2010 begon als een plan om met elkaar te zoeken naar stilte en reflectie aan de hand van christelijke bronnen van wijsheid, beleeft inmiddels voor een kleine groep trouwe bezoekers zijn achtste seizoen. Deze tochten vinden zo'n zes keer per jaar plaats en ook Leuvenheimers kunnen hieraan meedoen. Na afloop is er tijd voor koffie en een praatje.

Bart Elbers treedt toe tot de Staten van Gelderland

Onze dorpsgenoot, voormalig raadslid en wethouder van de gemeente Brummen, is toegetreden tot de Provinciale Staten. Hij krijgt daar tot de verkiezingen van maart 2019 Ruimtelijke Ordening onder zijn hoede. Niet alleen de gemeente Brummen is, om meer dan één reden blij met de benoeming van Bart, de plannen in Eerbeek zijn zonder provincie niet uitvoerbaar. Met een N348 die dwars door ons dorp loopt, zijn ook wij in Leuvenheim blij met iemand die dicht bij het vuur zit. Wij feliciteren Bart met zijn benoeming en wensen hem veel succes!

Leuvenheim in bedrijf

“Arpalisa” wereldharpmuziek

Van vrolijke noot tot gevoelige snaar

Lies Joosten (50) kwam met echtgenoot Marijn Singer (42) en zonen Emiel (14) en Joep (9) de afgelopen zomer naar Leuvenheim om te gaan wonen in de boerderij aan de Metelerskampweg vlak bij de spoorbaan. Met haar bijzondere en muzikale bedrijf wilde ze graag adverteren in de Schans, vandaar dat ik nu met pen en papier in de aanslag bij haar aan de keukentafel zit om meer te weten te komen over ***Arpalisa***.

Maar eerst krijg ik een rondleiding door het huis. Helemaal klaar is het nog lang niet, maar ze kunnen er tenminste wonen, nadat ze eerst tot diep in de herfst buiten in tent en bouwkeet hebben moeten bivakkeren.



Haar studio is klaar, daar staan de verschillende harpen die ze bespeelt en waar ze kan studeren en leerlingen ontvangen. De grote deel is helemaal opgeknapt, maar staat nog vol met spullen die nog een plek moeten krijgen. Maar als deze ruimte “leeg” is dan hoopt Lies hier concerten en optredens te kunnen verzorgen.

Op haar tiende begon Lies harp te spelen en vanaf haar tienertijd treedt ze regelmatig op, meestal bij feestelijke en speciale gelegenheden. In 2014 beleefde ze een emotionele ervaring waardoor ze het bijzondere gevoel kreeg haar harpspel te willen delen met kwetsbare mensen. Ze begon een opleiding therapeutisch harpspel bij het IHTP (International Harp Therapy Program), die ze in 2016 afrondde. Deze studie heeft gezorgd voor een nieuwe relatie met de muziek, de harp, met haarzelf en het publiek. Of zoals Lies het zelf verwoordt: *“Als therapeutisch harpiste stem je je met een bepaalde klankkleur af op de persoon, je publiek, of de gelegenheid. Je kunt door de keuze van de melodie en de stijl gericht bijdragen aan de behoeftes van dat moment: ontspanning, verwondering, feestvreugde of sereniteit”*. Improvisatie speelt dan ook een grote rol in de muziek van Lies. Ze laat zich inspireren door het



moment. Afgelopen jaar is haar CD "Home" uitgekomen met een serie eigen composities. Deze is verkrijgbaar bij haar in de studio.

Naast harpiste is Lies cultureel antropoloog en actief betrokken bij projecten in Zuid-Amerika, vooral in de culturele sector. Ruim 20 jaar woonde en werkte ze in Honduras waar ze Marijn tegenkwam, die daar werkzaam was als circus- en theaterdocent. Beiden wilden ze de wereld verkennen en ook mooier maken. De harp reisde altijd met haar mee.

De meest recente reis is hun verhuizing van Arnhem naar het dorp Leuvenheim. Haar nieuwe avontuur op deze mooie plek is het opzetten van harpstudio Arpalisa.

Na jarenlang bedenken en uitvoeren van grote, sociaal artistieke projecten, kiest Lies nu voor het tegenovergestelde: het liefst werkt ze in de intimiteit van een yogastudio, huiskamer, zorginstelling of ziekenhuis en maakt ze contact met mensen, met de harp als middel.

Woorden zijn bijna niet nodig, de muziek doet het werk en er ontstaat stevast een fijne uitwisseling. Ze speelt wekelijks in zorginstellingen voor mensen met dementie en wordt regelmatig gevraagd voor het begeleiden van een uitvaart, wake en bij yogalessen.

Daarnaast speelt ze graag bij kunstexposities en feestelijke gelegenheden, binnen of buiten, met een prachtige concertharp, de karakteristieke Keltische harp of een handig draagbare troubadourharp. Daarmee kan ze lopen en spelen tegelijk, heel uniek.

"Kunst en cultuur zijn voor mij basisbehoeftes van de mensheid, om ons te uiten, contact te maken, gezien en gehoord worden, gevoelens te tonen, ons thuis te voelen, te genieten, verwonderen en de samenleving steeds een beetje mooier te maken". Het is een privilege om zo'n mooi instrument als de harp te mogen bespelen en er mensen mee te mogen raken op een positieve manier. Aldus een gedreven muzikante, die op het afgelopen Leuvenheimse kerstfeest de daar aanwezige Leuvenheimers al een beetje kennis heeft laten maken met de mooie klanken van de harp.

Op 17 en 18 maart houdt Lies open huis om de harpstudio in te wijden. In wat voor vorm ze dat gaat gieten, dat houdt ze nog even geheim, maar tegen die tijd moet iedereen het Brummens Weekblad maar in de gaten houden. En anders kunt u altijd terecht op haar website (www.arpalisa.nl) waar u nog veel meer te weten komt over de wereldharpmuziek van Lies Joosten. Wij wensen haar veel succes!

Uitgelicht



In de rubriek "Uitgelicht" vestigt Paul Opdam onze aandacht op bijzondere verschijnselen uit het rijke landschap in en rond Leuvenheim. Paul woont aan de Hoofdstraat en is van beroep landschapsecoloog. Tot aan zijn pensionering werkte hij als hoogleraar in Wageningen. Hij maakt deel uit van het Landschapsnetwerk Brummen. Meer weten over het Brummens landschap? Kijk op www.landschapsnetwerkbrummen.nl

De Roek

In februari, kort nadat deze Schans uitkomt, zie je de roeken weer bij hun nesten. Roeken lijken op zwarte kraaien. Ze zijn even groot en ook zwart. Maar terwijl zwarte kraaien in paartjes leven die een territorium verdedigen, broeden roeken in kolonies. Roeken zijn herkenbaar aan de karakteristieke vorm van hun kop, aan hun grappige manier van lopen en aan het wit aan de basis van de snavel, die niet bedekt is met veren. Bovendien zie je roeken meestal in groepen. Ze blijven het hele jaar in onze streek. Dus als je een groep zwarte vogels ziet die op het land loopt te scharrelen en druk loopt te doen, kijk dan even twee keer. Geheid dat het roeken zijn, vaak gemengd met de kleinere kauwen. Ze eten dierlijk voedsel die ze uit de grond pieren, zoals emelten, ritnaalden, engerlingen en wormen. Een flink deel van het voedsel is plantaardig, bijvoorbeeld zaden (ook gezaaid graan) en walnoten. In de herfst zie je roeken naar de spoordijk vliegen met een walnoot in de bek, om die noot daar op de harde ondergrond te kraken.

In onze regio komen de kolonies vooral voor op de overgang van de landgoederen en de uiterwaard, dus in de dorpenzone die loopt van Dieren, via Leuvenheim en Brummen, naar Oeken en Empe. Roeken zijn dus typerend voor het Leuvenheimse landschap. Nesten van roeken zitten hoog in bomen, vaak dicht bij elkaar. In Leuvenheim was in 2017 een kleine kolonie (15-20 nesten) in essen bij de gemeentewerf. Goede kans dat ze er in 2018 opnieuw zijn. Dan is het daar vanaf februari een drukte van belang. De vogels vliegen af en aan met takjes om de nesten te versterken, en jatten ook takken uit de nesten van de burens. Ze maken grappige capriolen in de lucht. Leuk om een tijdje bij te kijken. De vogels zijn aan mensen gewend en trekken zich niets van je aan.



Foto Vildaphoto (Yves Adams), met dank aan Lars Soerink

Maar er gaat iets niet goed met de roek. In 2016 was er in Midden-Gelderland nog maar een derde van het aantal nesten dat er in 2000 was. Dit is evenveel als op het dieptepunt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen was er een sterke afname geweest door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen die in de landbouw werden gebruikt. Misschien dat die ook nu weer een rol spelen (neonicotinoiden?). In een analyse van de vogelwerkgroep Arnhem en SOVON uit 2016 (https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Vlerk2016_2_Roeken_high%20res.pdf) wordt geconcludeerd dat twee oorzaken elkaar versterken: er worden er teveel afgeschoten (waarvoor de provincie vergunning verleent bij vermeende overlast) en er komen vaker droge voorjaren voor (waardoor dierlijk voedsel in graslanden minder goed bereikbaar is en er minder jongen worden geboren).

Deze afname is ook in Brummen goed merkbaar. Tot voor kort was er een grote kolonie in de eiken langs de Eerbeekseweg bij het station. Vorig jaar was deze ineens verlaten. Een deel van de kolonie lijkt verplaatst naar de rand van de uiterwaard bij het viaduct op de Cortenoeverseweg. Toen ik in 2010 in Leuvenheim kwam wonen was er nog een kleine kolonie langs de Arnhemsestraat, net buiten de bebouwde kom van Leuvenheim, en een grotere net voordat je Dieren binnenreed. Beide plekken zijn al een paar jaar verlaten. Het wordt tijd de roek weer te beschouwen als een soort waar we zuinig op moeten zijn.

Met Hugo aan de wandel door Nicole Regelink

Nicole Regelink woont aan de Hoofdstraat en is bestuurslid van Leuvenheims Belang. Samen met hond Hugo maakt zij haar dagelijkse wandeling. Met oog voor haar omgeving en haar speciale gevoel voor humor, vertrouwt ze gedachten en belevenissen toe aan het papier.



He jakkas, nou ben ik weer te laat met het inleveren van dit Hugoverhaal bij Lies! Een dergelijk vervelende eigenschap van mij. Behalve op mijn werk kom ik verder overal steevast te laat, bah! Te laat op de vergadering, te laat met kopij aanleveren, te laat bij de trein om mijn lief op te halen... De kinderen krijgen altijd de wind van voren als alles weer op het laatste moment of te laat gebeurt. Sneu hè...en ik ben zelf dus geen haar beter, jammer. Met dat foeteren op de kinderen is het trouwens binnenkort voorbij. Kind 1 heeft eind vorig jaar het pand verlaten en ook kind 2 gaat zich over 14 dagen aan de liefdevolle wurggreep van zijn moeder ontworstelen. Ja, ze komen nog wel regelmatig thuis hoor want: geen wasmachine, maar toch.. En nu maar afwachten of ze gelijk krijgen, de doemdenkers die beweren dat het lege nest syndroom voor mij onontkoombaar is! Stom woord, lege nest syndroom. Nog erger als ze het in het Engels zeggen, empty nest. Maar ik verwacht het niet hoor, er is nog zoveel te doen. Had 'Toontje Lager' daar vroeger niet een liedje over? En ik heb Huug nog!

Er is inderdaad nog zoooooo veel te doen, voor Leuvenheims Belang, voor Buurtzorg, voor het boekje Van de kikker Diederik dat ergens begin april uit gaat komen, maar ook gewoon hier thuis en in de tuin, want...het voorjaar komt er aan! De vogels zeggen het met hun typische voorjaarszang, en dat is niet een bedenkfel van mij want Paul (Opdam) heeft het ook gehoord en die kan het weten want die heeft er verstand van, dus... En het is al weer langer licht 's avonds, fijn he? Kunnen we na het avond-



eten binnenkort weer lekker even naar het bos of naar de dijk. Heeft u ook zo genoten van dat hoge water met die honderden ganzen? Ikke wel. Nou en als ik mij dan toch ga vervelen kunnen we natuurlijk altijd weer eens iets leuks bedenken om te gaan doen met elkaar. Maar wat? Als u nou een leuk idee hebt, toch picknicken, een toneelvoorstelling, een brocantemarkt, een openluchtconcert.... laat het mij dan weten. We komen elkaar vaak genoeg tegen.



De volgende Schans

Nummer 4 jaargang 41

verschijnt begin april

Kopij naar: emm5@xs4all.nl

Vóór 20 maart!

Agenda

- 9 maart NL Doet, hulp gevraagd in de schooltuin
- 11 maart Pelgrimstocht Klein Sion
- 16 maart Nationale pannenkoekendag voor alle 55-plussers
- 17 maart Open huis Arpalisa wereldharpmuziek
- 18 maart Open huis Arpalisa wereldharpmuziek
- 21 maart Leuvenheimse Schoonmaakdag
- 23 maart Palmпасenoptocht start 10.30 uur
- 18 april Algemenen Ledenvergadering Leuvenheims Belang



BEAUTY DI MARE

-HUIDVERBETERING & GEWICHTSBEHEERSING-

Acne ~ Bindweefselmassage ~ microdermabrasie ~
Tele'way ~ Gelaatsbehandelingen ~ Lichaamsbehandelingen ~ Definitief ontharen IPL

DE schoonheids specialist van Brummen en omstreken!

Blake 20, 6971AL Brummen 06-34262076 info@beautydimare.nl www.beautydimare.nl

Aangeschoten

Hallo Leuvenheimers,

Wij zijn Peter, Jannet en Sem. In oktober 2014 zijn we gevallen voor de nieuwbouwwoning aan de Loevenich 12 in Leuvenheim. We wilden graag iets nieuws hebben en dit huis had alles waar wij naar op zoek waren. Na een verbouwing van ongeveer een half jaar, waarin we zelf veel hebben geklust, zijn we in augustus 2015 in dit huis gaan wonen.

Ik, Jannet, ben opgegroeid in Leuvenheim. Ik heb hier altijd met heel veel plezier gewoond en vind het erg fijn om weer terug te zijn. Peter komt uit Groningen.

We hebben elkaar leren kennen door wederzijdse vrienden in Groningen. Na mijn middelbareschooltijd ben ik in Groningen SBRM (Small Business & Retail Management) gaan studeren en Peter heeft zijn studie aan de ALO (Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding) gevolgd. Na het afronden van onze studies hebben we gekeken wie waar het eerste een baan kon vinden. Uiteindelijk zijn we naar Arnhem verhuisd. Ik ben aan het werk gegaan bij CRV (Coöperatie Rundveeverbetering) en werk op de uitgeverij afdeling als marketing en verkoop medewerker. Peter werkt als docent Lichamelijke Opvoeding op een middelbare school in Geldermalsen.

Na 2,5 te hebben gewoond in het Spijkerkwartier, kwam dit huis in Leuvenheim op ons pad en hier wonen we nu alweer 2,5 jaar met plezier! Sinds december 2016 wonen we hier met z'n drietjes. Het is erg gezellig met zo'n kleine dreumes om je heen. Hij is gek op dieren en komt geregeld bij mijn ouders om naar de koeien en kippen te kijken. Het is een enthousiast jongetje en heeft bijna altijd een grote grijns op zijn gezicht.

In onze vrije tijd doen we graag leuke dingen, zoals dagjes weg of mountainbiken. Peter heeft altijd gevoetbald en heeft de laatste jaren bij Sportclub Brummen gespeeld. Sinds een jaar is

hij gestopt. Op dit moment is hij veel aan het hardlopen, wielrennen en mountainbiken. Ik vind het leuk om te tennissen en ga geregeld





naar de sportschool. Voorheen heb ik altijd veel paardgereden. Zowel springen met de pony als dressuur met de paarden.

We vinden het ook heerlijk om op vakantie te gaan. Zowel naar de zon als naar een mooi skioord.

Wij voelen ons erg op ons gemak. We zien Leuvenheim als een fijne plek voor Sem om op te groeien. Gelukkig is het nieuwbouwproject bijna afgerond, zodat we straks geen last meer hebben van al het bouwverkeer.

We hopen hier dan ook nog jaren met plezier te kunnen wonen.

Groetjes van Peter, Jannet en Sem.



Blikvanger of klike?

**Was nou maar
naar Borgonjen
gegaan!**

Met een erkend Schilders- en afwerkings- bedrijf bent u gegarandeerd beter af!!

- monumenten schilders
- Glas service
- Behangen
- Decoratieve wandafwerking
- Onderhoudscontracten

WAANDERS
schilderwerken

Adres **Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen**
Telefoon **(0575) 56 62 30**
Fax **(0575) 56 55 13**
E-mail **info@waandersschilderwerken.nl**



Ton van Gijn
Hovenier

ontwerp
advies
aanleg
onderhoud

Hammelerweg 2 - 6974 BE Leuvenheim
Tel. 0575 56 47 93 - www.tonvangijnhovenier.nl



eten,
drinken
& cultuur

Uitspanning de Vrolijke Frans is een authentiek café-restaurant in het buitengebied van Brummen. Wij staan voor u klaar met:

- uitstekende keuken met veel streekgerechten
- accommodatie voor feesten en partijen
- livemuziek en evenementen
- bedrijfsuitjes en -bijeenkomsten
- gezellige terrassen
- vrolijke gastvrijheid

bel 0575-56 52 19 of mail info@devrolijkefrans.nl
meer informatie op www.devrolijkefrans.nl

Comfortabel

wonen en werken

Ravenshorst Insallatietechniek zorgt ervoor

Alles op het gebied van:

- verwarming
- airconditioning
- sanitair
- gas
- elektra
- loodgieterswerk



Vulcanusweg 4 Brummen Tel. 0575 - 56 13 36 Fax. 0575 - 56 28 73
www.ravenshorst-brummen.nl info@ravenshorst-brummen.nl



De reparateur voor schadeherstel
en spuitwerk voor alle automerken!

Telefoon 0575 566006 Rhienderstein 20, 6971 LX, Brummen
www.autoschadevospartners.nl - info@autoschadevospartners.nl