

Van de redactie

De laatste Schans van deze jaargang en tevens mijn allerlaatste Schans. Althans voor wat betreft het verzamelen van de kopij, zorgen dat die op tijd binnen is, het opletten of er nog nieuws te melden is vanuit het dorp waar ik dan achteraan moet, contact met de drukker, Manon vragen of ze tijd heeft om na te kijken en zorgen dat de boekjes bij de bezorgers komen en het regelen van de advertenties.

Na 26 jaar is het mooi geweest. Ik heb het met heel veel plezier gedaan, maar er komt een tijd dat je het stokje een keer moet kunnen overdragen. Na een paar oproepen in dit blad, meldde Yvonne Altena zich. Samen met dochter Melanie vormen zij met ingang van jaargang 41 de nieuwe redactie. Helemaal weg zal ik niet zijn, want ik heb met Yvonne afgesproken dat ik voorlopig stukjes zal blijven schrijven, als dat nodig is, zoals bij jubilea, overlijden, bedrijvnieuwsws en andere bijzonderheden. Ik vind dat leuk om te doen en zo blijf ik toch nog betrokken bij het dorp en verdwijn dus niet helemaal achter de geraniums. Bovendien zullen Yvonne en Melanie af en toe nog wel een beetje ondersteuning kunnen gebruiken. Hoewel ik ze natuurlijk niet voor de voeten wil lopen.

Toen ik 26 jaar geleden begon, wist ik helemaal niets van het Leuvenheimse gebeuren. Van Ans Keuben, destijds secretaris van LB, kreeg ik keurig opgedragen wat ik allemaal uit moest typen, onder elkaar moest plakken om daarna de hele mikmak naar Eddy Elgersma te brengen, die het boekje in zijn drukkerij aan huis gereed maakte. Ik was echt een week druk met alleen het typ- en plakwerk, waarbij ik de strijkplank als verlengstuk van de tafel gebruikte, anders had ik geen overzicht. Toen Eddy er mee stopte, gingen we naar de huidige drukker en moest ik aan de computer. Dat was even wennen. Zoonlief wilde dat ik een heel boekwerk uit mijn hoofd ging leren. Ik zei: "Leer me nou alleen maar even hoe ik tekst op papier krijg, hoe ik kan knippen en plakken en hoe ik het op een floppy krijg". Ja, zo ging dat toen nog. Inmiddels zijn we jaren en e-mail verder en gaat het allemaal veel gemakkelijker.

Voor u ligt in ieder geval weer een heel dikke Schans. Met o.a. de notulen

van de jaarvergadering, waarvan ik vind dat die veel eerder bij de mensen horen te zijn dan vlak voor de volgende jaarvergadering en nog veel meer Leuvenheims nieuws.

Helaas laat onze wijkagent voorlopig verstek gaan. Die krijgt zoveel werk op haar bordje dat zij keuzes moet maken en dat betekent even geen geschrijf voor de Schans. Eind van het jaar hoopt ze weer meer tijd te hebben. U krijgt de hartelijke groeten en met de kindjes gaat het prima!

Tot slot wil ik Manon bedanken voor de plezierige samenwerking, maar ook alle kopij-leveranciers, het bestuur van Leuvenheims Belang, de adverteerders en de mensen van drukkerij Willems in Eerbeek. Er ging wel eens iets mis, maar het werd over en weer altijd op plezierige wijze opgelost. En uiteraard wens ik Yvonne en Melanie heel veel succes en plezier bij het samenstellen van alle Schansen die er in de toekomst nog op stapel staan. Wat mij betreft, een mooie zomer gewenst, een fijne vakantie en tot ziens!

Lies Harleman

Wij verwelkomen weer een aantal nieuwe leden

Renate Peters, Oudeweg 8

De heer H. van der Pas, Zutphensestraat 6 Spankeren

André en Marieke Buitenhuis (en dochter Saskia), Arnhemsestr. 143

De volgende Schans

Nummer 1 jaargang 41 verschijnt half oktober.

Kopij naar: redactie@leuvenheimsbelang.nl

Vóór 20 september! T.a.v. Yvonne en Melanie Altena.

Oproep

Welke Leuvenheimer wil de vlag in zijn/haar beheer nemen en er zorg voor dragen dat op de momenten dat er gevlagd moet worden, deze bij school in de vlaggenmast wordt gehesen? Graag melden bij Cindy van Reen, Hoofdstraat 8



Van de bestuurstafel

De laatste puntjes voor het zomerreces. Allereerst het slechte nieuws.

De Provincie Gelderland heeft de gezamenlijke aanvraag van de Oranjecommissie, school De Rietgors en het Leuvenheims Belang voor subsidie het aanleggen van een amfitheater, stroomvoorziening en berging, niet gehonoreerd. Helaas. Inmiddels zijn enthousiaste ouders van De Rietgors begonnen met de aanleg van het amfitheater en zal de stroomvoorziening in het najaar worden aangelegd. De berging zal nog op zich laten wachten.

Het andere slechte nieuws is dat we nog steeds geen penningmeester hebben kunnen vinden. Ed Visser wil het met behulp van ons nog even waarnemen, maar de nood is hoog.

WIE O WIE WIL PLAATS NEMEN IN ONS BESTUUR?????

Het goede nieuws is dat voor de plaats van Teun Hekman zich iemand heeft aangemeld. Heel fijn.

Eeuwfeest woningbouwvereniging Veluwonen

Van de ingediende voorstellen op de ALV op 25 april hebben we als bestuur gekozen om de pot van € 1000,- te splitsen en een deel te gebruiken voor de sponsoring van de draaimolen op het jaarlijkse School- en Oranje-feest en een deel voor het planten van vroegbloeiende verwilderingsbollen op een aantal plaatsen in ons dorp. Op vrijdag 30 juni zullen enkele bestuursleden met de paardentram vanuit Brummen deelnemen aan het feest van de woningbouwvereniging in Eerbeek.

En verder

Stonden we dit jaar weer één avond met snoep en drinken op de avondvierdaagse voor de kinderen van De Rietgors. Met dank aan Karin en Nicole. En plaatsen wij in deze Schans de notulen van onze afgelopen Algemene Ledenvergadering.

Ik wens iedereen, ook namens de rest van het bestuur, een fantastische zomer met stabiel zomerweer en een goede vakantie toe.

Ina Boot, secretariaat@leuvenheimsbelang.nl Tel. 0575-564953

Notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2017

Aanwezig

Het bestuur bestaande uit:

Mark Donatz:	voorzitter
Ina Boot:	secretaris
Ed Visser	penningmeester
Teun Hekman:	lid
Karin Hafkamp:	lid
Jaap Wiggman:	lid
Nicole Regelink:	lid (notulist)

In de zaal waren 18 belangstellenden aanwezig.

Afwezig met kennisgeving

Lokaal Belang, dhr. Huisstede, Yolanda Jansen, dhr. en mevr. Teunissen, dhr. Wentink (CDA) wordt vervangen door mevr. Ypma.

1. Opening

Mark Donatz opent de vergadering en heet allen welkom, met name onze nieuwe wethouder Jolanda Pierik. Het bestuur wordt voorgesteld.

2. Mededelingen

De afzeggingen worden voorgelezen, verder zijn er geen mededelingen.

3. Ingekomen en verzonden stukken

We hebben een ingezonden brief ontvangen van een dorpsbewoner, met het verzoek deze ter vergadering voor te lezen, omdat hij problemen heeft met zijn buurman. Aan diverse instanties is gevraagd om te bemiddelen, maar aangezien dit niet direct lukte, heeft de bewoner de hulp ingeroepen van Leuvenheims Belang. Er is intussen actie ondernomen en de zaak lijkt zich inmiddels ten goede te keren.

4. Notulen Algemene ledenvergadering 2016

Notulen worden goedgekeurd.

5. Secretarieel jaarverslag 2016

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017

Financiële verslagen van de Knutselclub, de dorpsvereniging en de wijkraad

worden door de penningmeester besproken en toegelicht.
Karin Hafkamp geeft uitleg over de Knutselclub.

7. Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Adrie van Dam en Thijs Welle. Het verslag wordt voorgelezen door Thijs Welle. De kascommissie heeft alle financiële verslagen bekeken en besproken en geen onrechtmatigheden kunnen ontdekken. Decharge is verleend.

8. Verkiezing kascommissie voor het boekjaar 2017

De kascommissie zal voor het boekjaar 2017 bestaan uit Thijs Welle en Marius van Gorssel met Jaap Koning als reserve. Of andersom....dat is nog niet duidelijk.

9. Lopende zaken

- Subsidie Leefbaarheidsinitiatieven. Ina licht toe: Het plan is een berging en stroomvoorziening voor de Oranjecommissie, met aan de voorkant een groot schoolbord en een amfitheater voor de school. Alle faciliteiten kunnen ook voor activiteiten van Leuvenheims Belang gebruikt worden. Als de subsidie niet toegekend wordt zal de school zelf het amfitheater realiseren en de Oranjecommissie de elektra punten. De berging komt er alleen als de subsidie wel doorgaat.
- In september is LB voornemens een buitenbios te organiseren. E.e.a. is wel afhankelijk van het doorgaan van de subsidie.
- Hart voor de Achterhoek. Wij hebben ons ingeschreven. Iedereen die lid is van de Rabobank kan stemmen via www.rabobank.nl. Graag stemmen op Leuvenheims Belang!
- Bomen Hoofdstraat. Naar aanleiding van de enquête m.b.t. overlast van de bomen zal er op 8 mei een rondgang door de straat zijn met Sander Bosman van de gemeente en aanwonenden om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
- Veluwonen bestaat 100 jaar en wil alle wijken een cadeau geven t.w.v. 1000 euro. Wat we willen mogen we zelf bedenken. Na de vergadering gaan wij het hier met alle aanwezigen over hebben.

10. Bestuursverkiezing

Ina Boot is aftredend en herkiesbaar. Ina blijft.

Ed Visser en Teun Hekman zijn aftredend maar hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Wij nemen afscheid van beiden.

Ed blijft ad-interim totdat wij een nieuwe penningmeester gevonden hebben. Ook voor Teun hebben wij helaas nog geen vervanger gevonden. Bent of

weet u iemand? Wij horen het graag!

11. Rondvraag

Harry Blom. Er is overlast van takken over de weg aan de Leuvenheimsestraat. Hans de Geest zal dit oppakken na zijn vakantie.

John Bennink. De ABRI aan de Metelerkampweg is al een poosje geleden geplaatst maar nog niet officieel geopend. Er wordt nog wat groen geplant en dan zal dit alsnog gebeuren.

Hennita v.d. Zee. Binnenkort komt er een enquête m.b.t. vrijwilligers. De gemeente wil hier meer aandacht aan gaan besteden dus graag invullen.

Lies Harleman. Is het wenselijk dat de notulen van de ALV al eerder in de Schans geplaatst worden i.p.v. na een jaar? Nicole is het hier helemaal mee eens en zal zorgen dat ze voor de laatste Schans van dit jaar klaar zijn. En wie gaat de Schans in Brummen rondbrengen nu Teun en Gerda hiermee stoppen? Tja, dat weet nog niemand.

Jolanda Pierik. Goed te zien hoe hier vorm wordt gegeven aan de wijkraad. Ga zo door.

Teun Hekman. De slijtlaag op de Metelerkampweg wordt toch nog voor de zomervakantie aangebracht. Ook de verhoging aan de Spankerenseweg zal voor de zomer gerealiseerd worden. De brug bij Zutphen is er uit van 26 juni t/m 18 augustus. De spoorbrug van 25 juni t/m 7 augustus. De N348 door Dieren is afgesloten van 28 april t/m 21 mei.

12. Sluiting van de vergadering

Mark Donatz bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.

In memoriam

Miep Hietbrink-de Vrije

In de ochtend van zaterdag 24 juni is in het bijzijn van haar man Jan, Miep Hietbrink overleden. De laatste jaren van haar leven leed zij aan dementie. Toen deze ziekte zich bij Miep openbaarde, besloten Jan en Miep naar Tolzicht te verhuizen, waar zij een leuk appartement hadden op de begane grond. Na anderhalf jaar ging ook dat niet meer en verhuisde Miep naar de Deuderick waar zij liefdevol werd verzorgd met Jan dicht in de buurt, die altijd voor haar klaar stond.

Als Mientje de Vrije werd ze geboren in Warnsveld op 22 oktober 1935. Op de Mulo werd Mientje Miep om daarna aan het werk te gaan bij de Gazelle in Dieren. Tijdens de plaatselijke wielerronde stond ze met veel enthousiasme de renners aan te moedigen, waarbij er een was die ze wel heel erg leuk vond. Na de wedstrijd toch maar even een praatje maken met die leuke knul. En dat leidde tot een huwelijk van meer dan 60 jaar dat, tot aan de tijd op Tolzicht, in Leuvenheim werd doorgebracht. Na haar trouwdag bleef Miep gewoon werken. Wat het meest bij is gebleven is haar werk voor Stichting Philadelphia op de Wildbaan. Hele groepen kinderen nam ze mee naar huis en met veel enthousiast wist ze te vertellen over de kerstvieringen die ze daar heeft georganiseerd. Je kunt Miep rustig beschouwen als de voorloper van de BSO (buitenschoolse opvang), want naast de kinderen van de Wildbaan, had Miep altijd kinderen om zich heen. Ze was overblijf-oma, voorleesoma en heeft thuis heel wat kinderen onder haar hoede gehad. Miep was gewoon een heel gastvrij en lief mens, die voor iedereen klaar stond. Ze was actief bij de Jeugdcarnavaal, het Leuvenheims Belang, de Ouderensoos, badminton en werkte mee aan het wandkleed dat in het Buurthuis hangt. Overal waar hulp nodig was, stond Miep klaar om een helpende hand te bieden. Ook in het gezin was Miep de spil waar alles om draaide, ze was een moeder en oma in hart en nieren.

Op maandag 19 juni kwam Miep ten val. Dat deze val haar fataal werd, bleek vijf dagen later toen er een einde kwam aan haar leven. Ondanks dat het zo 'goed' is, zal het gemis groot zijn. Heel veel dorpsgenoten en oud-Leuvenheimers waren aanwezig tijdens het afscheid op 29 juni in het crematorium te Dieren. Wij wensen kinderen en kleinkinderen, maar vooral Jan, heel veel sterkte.

- smederij en rijwielhandel
- erkend gas- en waterfitter
- centr. verwarming, sanitair
- gereedschappen
- tuinartikelen

TEN BROEK

uw vakman sinds 1869

Voorsterweg 20
6971 GP Brummen
Telefoon 0575-561458



Ambachtstraat 46 Brummen
tel.: 0575 - 56 13 19

Wij maken
meer dan u denkt...



drukkerij willems

Stuijvenburchstraat 27 | 6961 DP Eerbeek | www.drukkerijwillems.nl | T 0313 651922

Kleding vermaak

Geef uw couture weer allure!
Even extra aandacht voor uw kleding
Herstel, aanpassing en/of versiering

Trace of Art
T. Hendriks coupeuse
tel. 06 23030218 / 0575 566396
traceofart@gmail.com



Zutphensestraat 136
6971 ES Brummen
Tel. 0575-561225
Fax 0575-562595

- APK keuringsstation
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
- Inruil en financiering mogelijk
- Reparatie en onderhoud alle merken
- LPG inbouw
- Auto wasplaats

Uit de school geklapt, mededelingen vanuit De Rietgors

m.m.v. Marisa Verdegaal en Ilja Sibbing

Activiteiten aan het eind van het schooljaar

Het schooljaar zit er alweer bijna op, maar voor die tijd hebben de leerlingen van De Rietgors genoeg te doen. Zo hadden velen zich prachtig verkleed voor het boeren-thema van de optocht tijdens het Oranjefeest en hebben ze fanatiek meegedaan aan de spelletjesochtend op zaterdagochtend. Het was heerlijk weer, dus dat natte pak was een prettige bijkomstigheid. De daaropvolgende week heeft een grote groep leerlingen een medaille verdiend door de Avondvierdaagse uit te lopen. Een knappe, maar vooral ook een heel gezellige prestatie. Daarnaast zijn de leerlingen van groep 6-7-8 nog maar net terug van weer een heel fijn schoolkamp in Gorssel. Het scoutinggebouw waar werd overnacht, ligt gelukkig beschut in de bossen en in het nabijgelegen zwembad werd verkoeling gevonden tijdens de tropische hitte. De overige leerlingen waren enigszins jaloers, maar hebben op hun beurt genoten van het schoolreisje naar kinderparadijs Malkenschoten in Apeldoorn. Verder zijn de leerlingen nog druk bezig met de voorbereidingen voor de afsluitende musical. Ook ouders hebben zich ingezet om samen met de kinderen een mooi decor in het Buurthuis te maken. Wie weet zal volgend jaar de musical buiten plaatsvinden, want dankzij de inzet van enkele ouders en meester Bert is er een heus 'amfitheater' gerealiseerd op het schoolterrein. Het was heel hard graven en stenen sjouwen, maar het is prachtig geworden. Het gras rondom moet nog groeien, maar er wordt al volop gespeculeerd over alle mogelijkheden. Wat te denken van een Leuvenheimse buitenbios?

Terugblik op weer een jaar Jeelo-onderwijs

We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin het Jeelo-onderwijs zich weer verder heeft ontwikkeld. Zo was het Jeelo-onderwijs voor groep 1 en 2 volledig 'dekkend'; ook de reken- en taal oefeningen sloten helemaal aan bij de thema's in het projectonderwijs. In het kader van het project "Beleven van onze planeet" onderzochten de kleuters bijvoorbeeld wat er met het waterpeil in een bakje gebeurt als ijsblokjes smelten. En qua taal stond tijdens dit project onder meer de letter P (van 'planeet') centraal. Niet alleen is het fijn dat alles binnen één thema past, zodat de juf vaak kan teruggrijpen op eerdere lessen en zo het grotere verband kan laten zien. Ook is het mooi dat de hele school bezig is met hetzelfde thema. Voor jonge leerlingen die wat meer uitdaging kunnen gebruiken, is het heel eenvoudig om lesmateriaal van hogere groepen in te zetten. Door de kleine aantallen leerlingen kun-

nen de leerkrachten snel schakelen en onderwijs op het gewenste individuele niveau aanbieden. Daarnaast wordt in het projectonderwijs veelvuldig gebruik gemaakt van de expertise van ouders. Die is er volop! Het zorgt niet alleen voor interessant en levendig onderwijs, maar ook voor betrokken ouders en trotse leerlingen.

Leerlingen bezig met natuur en schooltuin

Dit jaar is ook gekeken hoe de kinderen in de schooltuin en om de school meer met het Jeelo-thema kunnen doen. Zo hebben de kleuters de lente ervaren: hoe ruikt het, hoe proeft het, hoe voelt het, hoe ziet het eruit? Ze maakten foto's hiervan, tekenden en schreven nadat ze op zintuigen-tocht door de tuin waren gegaan. De groepen 3, 4 en 5 hebben regenmeters

Avondvierdaagse, moestuin,



gemaakt en de groepen 5 en 6 hebben in de zandbak overstromingen nagebootst en bedacht hoe zij maatregelen konden nemen tegen overstromingen. Nét als in Cortenoever. De kinderen van groep 6 hebben ook nog rond de school grondboringen gedaan om de bodem te onderzoeken, ze hebben de verschillen tussen wit zand, zwart zand en klei onderzocht en gekeken wat opvalt als je de kaarten in de atlas bekijkt waar hoogteverschillen en grondsoorten in Nederland op aangegeven staan. Héél leuk om te doen én interessant. Daarnaast vonden ze het natuurlijk ook fijn om in de schooltuin bezig te zijn. Groep 7 en 8 hebben hiervoor nog nagedacht over een ondernemersplan om de verkoop van de schooltuinproducten te vergroten. Volgend project wordt: 'Het inrichten van je eigen omgeving', daar verzinnen we vast weer passende activiteiten in en om de school bij.

amfitheater en schoolkamp





Op de foto van links naar rechts: Sophie, Imar, Joost, Yildiz en Juul, tijdens het afscheidsfeestje dat werd gehouden op 12 mei bij de familie Wagenvoort.

Afscheid van Juul, Yildiz, Sophie, Imar en Joost

door Lies Harleman

Aan elk schooljaar komt een einde met voor de meeste kinderen een nieuw begin in een volgende groep. Alleen voor de leerlingen uit groep 8 is het een definitief einde. Zij maken de grote stap naar het vervolgonderwijs: Juul Kramer (12), Yildiz (12) en Sophie (12) van de Langenberg, Imar Sibbing (11) en Joost Wagenvoort (13). Ze hebben er alle vijf zin in, maar nemen toch wel met een beetje weemoed afscheid van hun tijd op De Rietgors.

Juul gaat naar het Havo-VWO aan de Vrije School in Zutphen. Daar heeft ze heel bewust voor gekozen omdat daar veel aan creativiteit wordt gedaan. Met een vader die kunstenaar is, is dat niet verbazingwekkend. De appel valt niet ver van de boom. Wat ze later daarmee gaat doen, weet ze nog niet. Over haar hobby's zal niemand zich verbazen: tekenen, knutselen, dansen en toneel spelen.

Ze heeft leuke jaren beleefd op De Rietgors. Creatief vond ze het leukste vak en na heel diep nadenken was er niet iets wat ze minder leuk vond.

Joost stapt in de voetsporen van zijn broer Thijs. Hij gaat naar het Groenoord in Velp. Het lijkt hem een heel leuke opleiding en heeft zich slechts een heel klein beetje laten inspireren door zijn grote broer.

De Rietgors heeft hij als zeer prettig ervaren en het leukst vond hij het moment dat hij met een kalf in een kar naar school mocht in het kader van het Jeelo-project: verzorg je eigen dier. Hij vindt het leuk om dingen te verzinnen en had het niet zo op rekenen, taal en spelling. Hij zat ooit op voetbal, maar is daarmee gestopt. Hij vond het niet leuk meer. Zijn grootste hobby is de boerderij.

Imar vond het tot aan groep 8 erg leuk op De Rietgors. Toen mocht er ineens in de pauze een stuk minder op het schoolplein. Bepaalde spelletjes en voetballen werden afgeschaft. Hij is met recht trots op zijn citoscore: 550 punten. Het hoogst haalbare. Een jongen die graag goede cijfers haalt en dan ook baalde dat hij drie jaar lang maar een 7 voor schrijven kreeg, vanwege een slordig handschrift. "Heb ik van papa, die schrijft nog beroerder". Imar gaat naar het Isendoorn en gaat daar tweetalig onderwijs doen op VWO-niveau. Hij houdt van lezen, gitaar spelen, tennis en voetbal. Met dat laatste is hij trouwens gestopt, omdat hij daar straks geen tijd meer voor heeft.

De tweelingzusjes **Yildiz** en **Sophie** gaan ook naar het Isendoorn. Allebei Havo-VWO, alleen doet Yildiz de tweetalige kant. Het leuke aan De Rietgors vonden ze het kleinschalige.

Yildiz wilde vroeger kapster worden, maar nu weet ze het niet. Ze denkt met veel plezier aan de tijd dat er een meester voor de klas stond en er dan 'apenkooi' werd gedaan. Ze doet aan volleybal, dansen, toneel en wil wel graag paardrijden, alleen durft ze niet op zo'n beest te gaan zitten.

Sophie weet al dat ze later archeoloog wil worden. Het lijkt haar heerlijk om dingen op te graven en met een kwastje schoon te poetsen.

Ze is verdedigster bij het meidenvoetbal en tekent in haar vrije tijd paarden en honden. Op De Rietgors zat ze in de Leerlingenraad, samen met Juul, Shanae en Josalien. Dat was leuk, maar ook lastig. Ze wenst haar opvolgers dan ook heel veel sterkte en succes.

Open Boerderijdag bij de familie Wijgman



Hoe ziet een melkveebedrijf eruit? Hoe wordt een koe een koe? Heeft een kalf een melkgebit? Wanneer gaat een koe melk geven? En, wat eet een koe? Zomaar een aantal vragen, die op de open dag aan de orde kwamen. Wij vinden het belangrijk, dat de burger meer bekend is met waar z'n voedsel vandaan komt. Dit is een van de redenen, dat we op 2e Pinksterdag als bedrijf onze deuren hebben opengezet voor publiek. De dag werd ondersteund door Campina, die veel materiaal en lekkere zuivel leverde.

Met een 20-tal vrijwilligers (buren, familie en vrienden), voorleesoma Berendienstje, Agrarische Natuur Vereniging 't Onderholt en onze dierenarts hebben we zo'n 1150 bezoekers mogen ontvangen. Het was prachtig weer en de stemming zat er vanaf het begin al goed in. Er kwamen vooral veel (jonge) gezinnen de dijk over naar ons erf, een geïnteresseerd en enthousiast publiek. In en



rond de stallen was van alles te zien en te beleven en op het terras (midden op het erf) was er voor iedereen koffie/thee, krentenbollen en veel zuivel.



We kijken met een heel goed gevoel terug op deze mooie, en voor ons ook weer inspirerende, dag.

PS

Voor meer foto's en een interview van deze dag, zie onze facebookpagina:
[facebook.com/melkveehouderijwijgman](https://www.facebook.com/melkveehouderijwijgman)
en
<https://www.youtube.com/watch?v=MKQwq5MXe-k>





Werkzaamheden Schans bijna klaar

De werkzaamheden aan de IJssel en in het bosje bij de haven op de Schans zijn bijna voltooid. Dit betekent dat er, buiten de perceeleigenaren en -gebruikers, na de afronding van de werkzaamheden, geen verkeer meer hoeft te komen voorbij het hek op de Schansweg. De Schansweg is immers geen openbare weg, zoals misschien wel bekend is. Net achter de dijk, waar de sloot (De Slenke) de weg kruist houdt de openbare weg op en vanaf daar is ook de Schansweg particulier terrein.

Visvereniging De Karper heeft het Gat van Leuvenheim gehuurd voor haar visactiviteiten. Voor de vissers heeft zij een parkeerplaats ingericht, net voor het hek op de Schansweg.

Vrij regelmatig zien wij echter auto's geparkeerd staan aan het eind van de Schansweg en in de weilanden, en/of door de weilanden rijden. Niet alleen ook dit stuk Schansweg, maar eveneens de weilanden zijn geen openbare ruimte. Auto's horen hier niet thuis. Dit is agrarische grond, bestemd om voer te verbouwen voor de koeien. Wat dit laatste betreft, koeien kunnen ziek worden (en aborteren) van hondenpoep; laat uw honden daarom niet in de wei poepen.

Mogelijk dat een en ander niet duidelijk is aangegeven: Hier wordt, nu de werkzaamheden in het gebied bijna klaar zijn, nog verder naar gekeken. Tot slot, laat geen rotzooi achter bij de IJssel en in de weilanden. Het is een prachtig gebied en dat willen we graag zo houden!

Hartelijke groet, Familie Wijgman, Arnhemsestraat 159

Leuvenheim op z'n Leuvenheimst

Terugblik op een geslaagd School- en Oranjefeest, door Jeroen Booij



Soms moet je geluk afdwingen. En dat is dit jaar voor het Oranjefeest in ieder geval uitstekend gelukt. Want terwijl het water de dag ervoor centimeters dik op het veld van De Rietgors stond en het zelfs op de vrijdagochtend onophoudelijk bleef storten; brak om 13:00 uur de zon door en werd het al gauw zo warm, dat alle nattigheid bij het lossen van het eerste schot al ruim verdwenen was. Wat volgde kan niet anders omschreven worden dan een zonovergoten feestweekend. Tijdens de lange en zwoele vrijdagavond kon Marcel Lourens als schutterskoning worden gehuldigd; bij de jeugd werd dat Mienke Verwoert.

Maar toen was het feest nog lang niet afgelopen. Nadat de volgende ochtend de nieuwe vlag – beschikbaar gesteld door rentmeester W. van Vliet van de Stilttestichting Den Bosch – gehesen was, trokken Koning en Jeugdkoningin in de versierde koets door het dorp, daarin bijgestaan door respectievelijk echtgenote Lydia Lourens en hartsvriendin Lieke Dooper. En natuurlijk werd de koets gevolgd door de blazers en trommelaars van de HOB plus de massaal aanwezige Leuvenheimse jeugd. Dat waren er niet alleen heel veel, maar ze hadden zich voor de gelegenheid ook bijna allemaal prachtig uitgedost naar het thema van dit jaar: 'Het Boerenleven'. Vogelverschrikkers, biggetjes, kippen en koeien en zelfs een twee weken oud kalfje in een kleine veekar achter een skelter, trokken door het dorp. Terug op het schoolveld startten de spelletjes voor de jeugd, georganiseerd voor alle schoolgaande kinderen uit Leuvenheim.



's Middags was het veld gereserveerd voor de Zeskamp, waarvoor een overweldigend aantal teams zich had ingeschreven: 15 stuks. Ook hiervoor gold hetzelfde thema 'Het Boerenleven', wat onder meer resulteerde in touwtrekken met een vier ton zware door sponsor Jan de Winkel beschikbaar gestelde tractor aan het touw! Natuurlijk waren er ook de nodige hindernisbanen waarbij niemand het droog hield. Helemaal niet erg, want de temperatuur bleef enkel stijgen. Dat merkte de organisatie ook aan de omzet van bier en limonade. Zaterdagavond konden de winnaars bekend worden gemaakt in de grote tent en werd er opnieuw vanouds gefeest. Team Beast ging met de grote bokaal aan de haal. Dankzij het fraaie weer en de inzet van heel veel Leuvenheimers kijkt de Oranjecommissie terug op een van de best geslaagde Oranjefeesten van de afgelopen jaren!

Winnaars vogelschieten
Koning: Marcel Lourens
Kop: Gerben Wijgman
Staart: Bernard Emperpol
Linkervleugel: Evert Folkers
Rechtervleugel: Koen Dooper

Vogelschieten Jeugd
Koningin: Mienke Verwoert
Kop: Balder van Geffen
Staart: Renske Dorreboom
Linkervleugel: Anna Booij
Rechtervl.: Femke Dorreboom

Winnaars zeskamp

1. Team Beast, 2. Team Kidow, 3. Team Neeltje Sjans.

Mooist verkleed tijdens de optocht (thema: Het Boerenleven)

Juul Kramer en Sophie en Yldiz van de Langenberg (De Drie Biggetjes)

Laura Wagenvoort (Laura's knuffelkar met kalf)

Anna Booij (Vrouwelijke vogelverschrikker)

Julian Frek (Mannelijke vogelverschrikker)

En verder gingen alle kinderen, die meegedaan hebben aan de spelletjes, met een prijsje naar huis.





Met dank aan onze sponsors

Het Oranjefeest is mede tot stand gekomen met de hulp van sponsors. Sponsors die ons al jaren steunen, maar voor dit jaar hebben we ook een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee! Onze dank gaat dan ook uit naar:

Caravancentrale Leuvenheim, Paul Hurenkamp, Jumbo Brummen, Jan de Winkel, Gert-Jan Scholten Makelaardij, InAudit, Klussenbedrijf Tonnie Brouwer, Van der Bijl Diervoeders, Bouwstudio Bart Oudendijk, Restaurant Tante Blanche, Kidow Electro & Afwerking, Beekman Demontage, Ravenshorst Installatietechniek, Evers Adviesbureau voor Civieltechniek, Beltman Aannemer, B&B Lovenem, Kaak Makelaar, De Reuvershoeve, Ina Boot Tuinontwerp, Scholten-Evers Administratiekantoor, Autorijschool Reugebrink Borgonjen Optiek, Yvalfo Fotografie, Bas Jansen Groenten & Fruit, Discus Tropica Brummen.

Nieuwe shirts voor Oranjecommissie Leuvenheim

Voor aanvang van het feestweekend werden de leden van de Oranjecommissie voorzien van een nieuwe outfit, gesponsord door Jan de Winkel van het gelijknamige landbouw-mechanisatiebedrijf, Paul Hurenkamp die de bekendste kledingwinkel van Brummen bestiert en Hein Bouma van Jumbo Brummen-Zutphen. Voorzitter Bert Hafkamp krijgt hier het laatste shirt overhandigd door Hein Bouma, samen met de eveneens aanwezige Paul Hurenkamp.

Op de foto staand, van links naar rechts:

Karin Hafkamp, Erwin Brom, Caroline van Aggelen, Bart Elbers, Willy van Mourik, Anouska Biezeman, Mirella Zijlstra, Egbert Wijgman, Dinie Jonkers, Floris Dorreboom, Henk Jonkers, Jasper Kroon, Bert Hafkamp (voorzitter), Tonnie Brouwer, Jeroen Booij, Hein Bouma (sponsor), Gert-Jan Zijlstra, Wally van Son, Ferdi Wijgman, Henk Nieuwland, Paul Hurenkamp (sponsor), Jurgen Kersten, Alex Kelderman, Amber van Son. Zittend, van links naar rechts: Hans Boot, Ronald van de Langenberg, Harry Blom.



Marcel Lourens en Mienke Verwoert **Schutterskoning en Jeugdkoningin Leuvenheim 2017**

In van Schans tot Wildbaan, maken wij graag nader kennis met de nieuwe Schutterkoning en Jeugdkoningin van Leuvenheim. Wij gingen gewapend met pen en papier op bezoek bij Marcel Lourens, waarna wij de jeugdkoningin graag zelf aan het woord laten.



Marcel Lourens,

Hij woont sinds 2002 aan de Hoofdstraat. Vanaf het moment dat hij daar kwam te wonen, heeft hij meegedaan aan het vogelschieten, met de bedoeling toch ooit een keer koning te worden. Dat gevoel werd alleen maar sterker toen, met enige tussenpozen, vier burens op rij die eer te beurt viel. Hij ging deze keer dan ook écht naar de wei met het idee: ik schiet 'm er af. Er deden 128 schutters mee.

Marcel had nummer 29 en in de derde ronde was het raak: "Eerst besef je het niet, maar na een paar seconden had ik toch in de gaten dat ik Schutterskoning van Leuvenheim was en werd ik door Bernard Emperpol op de schouders getild. Prachtig!" Ja, en toen moest Marcel met Lydia de volgende dag in de koets. Dat werd nog wel een geregeld, want Marcel zou op die dag moeten werken. Om half zeven is hij opgestaan, spullen naar zijn collega in Brummen gebracht en daarna nog even een uurtje het bed in gedoken. Maar om negen uur stond Marcel fris en fruitig klaar voor de rondgang door het dorp. Hij mag dan wel geen geboren Leuvenheimer zijn, maar als je vanaf je zesde in dit dorp bent opgegroeid, ben je zeker een getogen Leuvenheimer. Marcel is getrouwd met Lydia en zijn de trotse ouders van Nienke (22) en Niek (19). In het dagelijks leven is Marcel werkzaam bij de firma Takkenkamp, een bedrijf dat aan gevelonderhoud doet. Hij werkt er al 20 jaar met veel plezier. Of zo hij zelf zegt: "Mijn werk is mijn hobby". Daarnaast heeft hij nog tijd over voor hobby 2 en dat is de tuin. Marcel en Lydia hebben jaren actief meegedaan aan de Zeskamp, met wel vijf of zes teams onder de naam 'De Heisa's. Tegenwoordig laten ze dat soort werk liever over aan de jeugd. Zoon Niek heeft zich trouwens, samen met Amber en Romy van Son, aangemeld bij de Oranjecommissie. Mooi om te vernemen dat ook jongeren zich willen inzetten voor dit Leuvenheimse feest. Bovendien wil Niek wel zijn best doen om zijn vader volgend jaar op te volgen. Wie weet wordt hij de 25ste schutterskoning. Maar voorlopig is de eer aan Marcel en Mienke en wensen wij beiden een prachtig koningsjaar toe.



Het woord is aan Mienke.....

Al een lange tijd had ik zin in het Oranjefeest Leuvenheim, lekker schieten op de vogel en op kaarten. Altijd gezellig die feesten. Dit was het laatste jaar voor de jeugdvogel voor mij. Volgend jaar naar de grote vogel. Die middag voor het feest zei m'n broer: jij bakt er niks van, die schiet jij er niet van af, neem toch een voorbeeld aan mij. Gelukkig heb ik geen voorbeeld aan hem genomen, anders had ik de vogel er niet afgeschoten.

Het begin van de avond voor het feest

Samen met Lieke Dooper ging ik naar het feest, ik wilde voor de laatste keer schieten op de kleine vogel. Ik zei: "als ik de vogel eraf schiet mag jij mee in de koets". Ook zei ik er bij dat dat niet zou gebeuren. We kwamen wat later aan en liepen snel naar de schiettent om te vragen of ik nog mee kon doen. Het kon gelukkig nog. Lieke en ik waren op het klimrek aan het praten (over jongens), totdat er wat kinderen aan kwamen rennen met de mededeling dat ik moest schieten en dat de vogel niet stevig meer vast zat op de stok, dus ik liep naar de schiettent om te gaan schieten. De druk was hoog want iedereen zei 'kom op Mienke je kan het' of 'schiet hem eraf'. Ik schoot en hij viel. Ik was blij en kon m'n ogen niet geloven dat ik hem eraf had geschoten

Volgende dag

De volgende ochtend op tijd eruit om op het schoolplein te zijn om te helpen met het vlag hijsen en daarna in de koets door het dorp. Het rijden in de koets was heel leuk. Ik vind het heel leuk om schutterskoningin te zijn van de jeugd. De medaille hangt nog steeds te pronken bij ons in de keuken.



Uitgelicht



In de rubriek "Uitgelicht" vestigt Paul Opdam onze aandacht op bijzondere verschijnselen uit het rijke landschap in en rond Leuvenheim. Paul woont aan de Hoofdstraat en is van beroep landschapsecoloog. Tot aan zijn pensionering werkte hij als hoogleraar in Wageningen. Hij maakt deel uit van het Landschapsnetwerk Brummen. Meer weten over het Brummens landschap? Kijk op www.landschapsnetwerkbrummen.nl

Gaan onze essen dood?

Er heerst een epidemie onder een belangrijke boom in ons landschap, de es. Niet alleen in Leuvenheim, in heel Nederland en zelfs in Europa. Boosdoener is een uit Azië afkomstige schimmel waarvoor de naam vals essenvlieskelkje is bedacht. Deze schimmel heet niet zo omdat hij niet te vertrouwen is, maar omdat hij lijkt op een verwante Nederlandse soort, die voor essen onschuldig is. Zoals we wel vaker zien bij soorten uit verre oorden, die aan hun normale regulatiemechanismen zijn ontsnapt, vertoont deze schimmel invasiegedrag. Zo'n twintig jaar geleden werd hij ontdekt in Midden-Europa, nu komt hij overal in Europa voor. Hij verspreidt zich over grote afstand als een paddenstoel met behulp van sporen en infecteert essen. De ziekte heet essentaksterfte.

Van door de schimmel aangetaste bomen gaan er veel dood. Voor Nederland zijn er nog geen goede cijfers over, maar uit Denemarken komen berichten over meer dan 90% sterfte. Een aangetaste es krijgt kale takken en donkere vlekken bij de aanhechting van de takken aan de stam. Soms herstelt de boom zich weer, maar die kale takken kunnen ook de voorbode zijn van snelle sterfte. Wandelend in het Leuvenheimse landschap zie je ze staan: kale essen langs de bosrand, of essen waarbij dode takken uit de kroon steken. Er valt niets tegen de epidemie te beginnen, de lucht zit vol met sporen van de schimmel. Belangrijk is dat de essen die de aantasting overleven niet worden gekapt, want juist die bomen zorgen voor resistente nakomelingen.

Een interessante plek om in de gaten te houden ligt langs de Spankerenseweg, ingeklemd tussen de Leuvenheimsestraat en de Hammelerweg. Dit langgerekte perceel was 6 jaar geleden nog grasland. Doordat het niet meer wordt gemaaid, ontwikkelt zich er bos. De bomen die



Dode en vitale jonge essen langs de Spankerenseweg.

Foto: Paul Opdam

er opkomen zijn de bekende soorten die onze natte bossen typeren: eiken, wilgen, essen, meidoorn. Wat mij opviel is dat een flink deel van de jonge essen inmiddels dood is, maar ruim een derde ziet er nog springlevend uit. Dat is interessant. Zouden die jonge essen blijven leven? Zouden ze resistent zijn tegen de schimmel? Als dat zo is, wijst het erop dat de jonge essen hier genetisch verschillen: sommige hebben eigenschappen die ze resistent maken tegen de infectie, andere missen die eigenschappen. Waar zouden de ouders van die jonge bomen staan? In de bomenrij langs het perceel zie je twee oude essen staan. Als ik mij niet vergis vertoont de ene ernstige aantasting, de ander niet of nauwelijks. Dankzij deze verschillen in gevoeligheid voor deze ziekte blijven er toch essen in onze bossen. Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk variatie is voor de veerkracht van een natuurlijk systeem. Interessant om de komende jaren te volgen hoe het deze jonge essen vergaat.

Met Hugo aan de wandel door Nicole Regelink

Nicole Regelink woont aan de Hoofdstraat en is bestuurslid van Leuvenheims Belang. Samen met hond Hugo maakt zij haar dagelijkse wandeling. Met oog voor haar omgeving en haar speciale gevoel voor humor, vertrouwt ze gedachten en belevenissen toe aan het papier.



'Ik heb geen flauw idee waar ik over moet schrijven!' mailde ik Lies een week geleden. En nu, inmiddels al over de deadline voor insturen, heb ik nog steeds geen flauw idee. Help! Het is hopeeloos. Na 50 Hugoverhalen, (dit wordt de 51e) wil ik echt absoluut niet in herhaling vallen en dat is niet makkelijk. Want er is niks nieuws te melden. Het Oranjefeest, dat ik overigens door omstandigheden grotendeels gemist heb, is al zo vaak ter sprake gekomen. Daar heb ik alleen dit jaar met bewondering zitten kijken hoe die jongedames in hun ieniemienie strikbikini's zonder problemen door de modderbak kwamen. Bij bijna allemaal zat alles nog keurig op z'n plek! Met een aantal mede 45+ dames besproken dat wij eigenlijk ook best nog eens mee zouden willen doen, maar dan een aangepast programma zeg maar. En dan niet in bikini maar in zo'n fijne wetsuit die helemaal dicht zit van je hals tot aan je enkels. De rest heb ik helaas gemist. Dat de natuur zo prachtig is met de bloemen en de beestjes, ach dat is onderhand ook wel uitgekauwd. En mijn grote ergernis over de overlast van veel te hard rijdende automobilisten tijdens de afsluiting van de N348 ter hoogte van mijn geboortedorp Dieren is inmiddels ook wel bij iedereen bekend. Ik weet het gewoon niet meer.

En nu, terwijl de mussen gisteren nog dood van het dak vielen door de hitte, voel ik mij zo beroerd dat het helemaal niet meer wil. Bizar hè, die hele lange koude winter door had ik nergens last van. Zorgde liefdevol voor alles en iedereen met griep, longontsteking en wat al niet meer. En nu zit mijn neus vol snot, doet slikken gruwelijk zeer en bonst mijn hoofd als de te harde bas in een uitgaansgelegenheid. Bah. Werkdag overleefd beloof ik mijzelf een uurtje rust op de bank. Ja, louw Loenen, kent u dat? Heb je net je ogen dicht, dingdong, pakketje voor de burens. Poging twee: "Maaam, waar zijn mijn sportschoenen?" "Geen idee schat, ik denk bij de S...van sportschoenen, ha-

ha-ha". Maar ze worden gevonden en het wordt weer stil. Poging drie lijkt te lukken maar dan...is daar poes. Eigenlijk heet het beest Wiebe maar wordt door kind 1 zo consequent Poes genoemd dat ik dat ook nu steeds tegen hem zeg. En Poes is anders. Tegenwoordig mag je niet meer zeggen met een beperking maar heet dat met mogelijkheden. Een poes met mogelijkheden dus. Nou in dit geval onmogelijkheden hoor. Waar Hugo zich heerlijk in zijn mand omdraait bij het vooruitzicht van een lekker tukkie, vindt Poes dat hij mij moet troosten, of zoiets. Heel langzaam want hij denkt dat ik het dan niet merk, sluipt hij richting de bank en klimt er ter hoogte van mijn benen op. Voetje voor voetje kruipt hij omhoog om met een tevreden geknor op mijn hoofd te gaan liggen. Uiteraard wordt hij er dan af gebonjourd maar zoals gezegd, Poes is anders en blijft het keer op keer proberen. Ik geef het op, ga aan tafel zitten en klap mijn laptop open. En zo is er dan toch een verhaaltje gekomen. Weliswaar eentje die de geschiedenis in gaat als het Hugoverhaal dat nergens over ging, maar hé, het is er wel een. Ik wens u een fijne vakantie, tot gauw.

LICHAAMSEIGENWIJSHEID.NL

training yoga mindfulness

**Het lichaam is de
plek waar je in balans komt**



**wekelijkse lessen
en trainingen**

**Spankerenseweg 2,
Leuvenhiem
06 533 662 10**

info@lichaamseigenwijsheid.nl

Aangeschoten

Een week geleden kwam Lies Harleman bij ons aan de deur met de vraag of wij een stukje wilden schrijven voor deze rubriek. Een prima idee en mooie gelegenheid om ons voor te stellen aan onze dorpsgenoten. Wij zijn Lisbeth en Wieger, we wonen sinds 2015 aan de Kerkweg. Hoewel inmiddels alweer twee jaar, voelen we ons nog altijd een beetje “nieuw” in Leuvenheim. Een gevoel waar niks mis mee is, er valt nog genoeg te ontdekken hier.

In augustus 2015 betrokken wij onze woning aan de Kerkweg, een leuk huis op een mooie plek met fijne burens en voldoende ruimte om ons heen, wat wil je nog meer? Langs ons huis loopt een wandelpad waarlangs menig dorpsgenoot wel eens een ommetje maakt. We denken dan ook dat veel van onze dorpsgenoten ons al regelmatig gezien hebben, bijvoorbeeld als we bezig zijn in de tuin. Vaak maken we een praatje en hebben zodoende al kennis gemaakt met diverse mensen.

Voor diegenen die ons niet kennen: wie zijn wij en waar komen we vandaan? Wel, voordat wij hier in Leuvenheim terecht kwamen, woonden we in de provincie Groningen. We zijn van komaf trouwens geen Groningers, Lisbeth is geboren en getogen in Engeland, ze heeft een Engelse vader en een Nederlandse moeder. Ik (Wieger) ben een “Hollander” die is opgegroeid in Friesland. Ook import dus, gezien vanuit het standpunt van de Friezen. Zowel Lisbeth als ik hebben gedurende ons leven op heel wat plekken gewoond toen wij, min of meer gelijktijdig, in de stad Groningen terecht kwamen en elkaar leerden kennen. Eerst woonden we samen op een bovenwoning in de stad, een paar jaar later kochten we samen een huis in Glimmen, 12 kilometer ten zuiden van Groningen. Daar woonden we aan de rand van een bos in het groen. Menigeen denkt bij de provincie Groningen aan eindeloze kale vlakten, maar rond Glimmen liggen juist bossen en is het helemaal niet kaal. Wij houden van groen om ons heen, toen wij in 2015 op zoek gingen naar een nieuwe woning zochten we dan ook bewust naar een locatie in een groene omgeving.

Dat verklaart natuurlijk nog niet hoe we nu precies in Leuvenheim terecht kwamen. Eerlijk gezegd gewoon een kwestie van toeval. De belangrijkste reden om te verhuizen was omdat we meer centraal in Nederland wilden wonen i.v.m. werk. Niet zo centraal overigens dat we in de drukke Randstad wilden wonen. Lisbeth werkt als onderzoeker op het RIVM in Bilthoven bij Utrecht, maar deze regio had niet onze voorkeur. Het is er druk, de huizenprijzen zijn hoog en we hadden niet zoveel met dat gebied. De Veluwe trok ons veel meer. Vooral het gebied tussen Arnhem en Zutphen, de Veluwezoom dus, of het verlengde daarvan. We kenden dit gebied namelijk al redelijk goed. Lisbeth heeft in haar jeugd jaren

menig zomervakantie in deze contreien doorgebracht. Haar Nederlandse oma en opa woonden in Velp. Ik kende deze regio al omdat ik hier eerder heb gewoond. Vanwege mijn eerste baan kwam ik 27 jaar geleden hier terecht en heb toen enkele jaren in Zutphen en daarna in Arnhem gewoond.

We zochten een huis dat, behalve in een groene omgeving, een redelijke tuin zou hebben en een geschikte werkplek voor mij. Ik ben van beroep maquettebouwer en werk thuis. Het huis aan de Kerkweg in Leuvenheim voldeed aan al deze wensen en beviel ons meteen.

We zijn alweer twee jaar verder en hebben het hier prima naar de zin. Dagelijks genieten we van de ruimte om ons heen, het uitzicht, de mensen, de omgeving, noem maar op. Wel hebben we ontdekt dat vooral de tuin veel tijd vergt en we zijn zelfs zo overmoedig geweest om het naast gelegen veldje erbij te kopen. Nu is tuinieren de grote passie van Lisbeth, dat zit dus wel goed. Voor mij persoonlijk is tuinieren niet mijn passie, maar ik ga het langzamerhand wel meer waarderen. Het is natuurlijk ook lekker en gezond om buiten bezig te zijn. De keerzijde van al dat werk in de tuin is dat een groot deel van onze vrije tijd er aan wordt besteed. Er zijn dan ook dagen dat we niet of nauwelijks het erf afkomen. Tijd voor vakanties is er gelukkig nog wel, al gaan we meestal maar kort en bedenken we zoiets vaak op het allerlaatste moment. Op vakantie gaan we het liefst wandelen in heuvels of bergen, bijvoorbeeld in Engeland of Griekenland. Verre en exotische reizen hebben we in het verleden veel gemaakt, maar de laatste jaren zoeken we het doorgaans dichterbij huis. Doordat onze dagen goed gevuld zijn, hebben we tot onze spijt nog maar weinig meegemaakt van het leven in Leuvenheim, zoals de jaarlijkse Oranjefeesten en andere festiviteiten. We hopen de tuin op gegeven moment zover onder controle te krijgen, dat er meer tijd is om dat mee te maken. Er is nog veel te ontdekken in deze omgeving, gelukkig maar, want we hebben geen plannen om hier weg te gaan.

Met de hartelijke groeten,
mede namens Lisbeth,
Wieger Slikker



Woningmarkt voor steenuilen trekt aan ***een bijdrage van Joop en Yvonne Hamer***

Na 4 jaar leegstand is de teakhouten legkast van de steenuil in de Oudeweg bewoond. Moeder en vader steenuil hebben drie eieren uitgebroed en alle uiltjes verkeren in goede gezondheid. Toen ze ongeveer 14 dagen oud waren zijn ze gewogen en gemeten door de nestkastinspectie van de uilenvereniging. Een week later kwam een gecertificeerd uilenringer samen met een paar leden van de IVN, stagiaires en een fotograaf. De uiltjes werden gewogen, gemeten en van een ring voorzien. Alle gegevens werden zorgvuldig genoteerd. Dit wordt gemeld bij de vogelbescherming. Met behulp van ringgegevens uit het hele land wordt veel kennis vergaard over aantallen, leeftijd en gedrag van vogels. De uilskuikens zijn lief en kwetsbaar, pluizig en mooi. Hun gewicht en vleugellengte zijn prima. Vervolgens hebben we met alle aanwezigen een toast uitgebracht op deze beschermde vogelsoort.

Tien dagen later blijkt er bij het inspecteren van de legkast een uiltje te zijn verdwenen. De twee uiltjes die nog in de kast zitten zien er geweldig uit, het dons is vervangen door veren en ze kijken je aan met grote uilenogen. Het zal niet lang meer duren tot ze het nest verlaten, dit is de gevaarlijkste periode van hun leven. Ze zijn erg kwetsbaar omdat ze nog niet goed kunnen vliegen, dus verblijven ze op de grond, met een beetje bescherming van het hoge gras of de takken op de grond. De ouders beschermen en voeren ze wel op de grond, maar het risico dat een kat met ze wil spelen is niet ondenkbaar. Dus kattenbezitters, houd je katten een paar weken binnen.... Dan is alle moeite om deze beschermde vogelsoort op te laten groeien niet voor niets geweest.



Sudoku

					1	8		5
8					4		9	6
		6						1
		8						
	4	3		8		9		
5				9	3			
7			3			2	1	8
			7	1				
	5			4				7

* Zoek de 10 verschillen.....






*eten,
drinken
& cultuur*

Uitspanning de Vrolijke Frans is een authentiek café-restaurant in het buitengebied van Brummen. Wij staan voor u klaar met:

- uitstekende keuken met veel streekgerechten
- accommodatie voor feesten en partijen
- livemuziek en evenementen
- bedrijfsuitjes en -bijeenkomsten
- gezellige terrassen
- vrolijke gastvrijheid

bel 0575-561719 of mail info@devroolijkefrans.nl
meer informatie op www.devroolijkefrans.nl



Grand Pasteur

Chocolatier
Anne Grootherder

Arnhemsestraat 21
6971 AN BRUMMEN
06 - 53 999 570

info@grandpasteur.nl
www.grandpasteur.nl

Uw warme bakker aan huis



Huis-bakker Helga:

- * bezorgt ambachtelijke producten van de warme bakker bij U thuis;
 - * heeft een volledig assortiment van brood en banket om uit te bestellen;
 - * rekent geen bezorgkosten.
- Zie ook: www.huis-bakker.nl

Helga Woertman
E-Meel Helga@huis-bakker.nl
Thorbeckestraat 60
6971DD BRUMMEN
Tel. 0575- 563 971
Mob.(06) 10 25 09 86



De reparateur voor schadeherstel
en spuitwerk voor alle automerken!

Telefoon 0575 566006 Rhienderstein 20, 6971 LX, Brummen
www.autoschadevospartners.nl - info@autoschadevospartners.nl