

Van de redactie

2020, een jaar om nooit te vergeten...

Meestal zeg je zoiets als je iets ontzettend leuk hebt meegemaakt. Corona was nou niet het leukste waar we dit jaar mee te maken kregen, maar het maakt het wel meteen tot het meest onvergetelijke jaar van deze eeuw tot nu toe. En we zijn er nog steeds niet klaar mee.

Deze Schans is gelukkig wel bijna klaar, al zal het een Schans zijn met een andere inhoud dan voorgaande decembermaanden. Deze keer geen uitnodiging voor een kerstfeest op het schoolplein en ook geen gezellige nieuwjaarsreceptie in het Buurthuis. Maar op de valreep toch nog een Lichtpuntje en een Lichtjesoptocht. U leest er elders meer over.

In deze Schans ook zes overledenen waar ik een in memoriam aan mocht wijden. Altijd bijzonder om te doen, maar ik doe het met liefde. En een heel bijzondere Aangeschoten deze keer. Misschien heb ik dat wel eens vaker geroepen; maar waar komt iemand, die een huis bezoekt tijdens een Open Huizen route, aan de muur foto's tegen van haar voorvaderen? Nou, hier in Leuvenheim dus. Is dat bijzonder of niet? Lezen dat verhaal én reageren, want Marly de Goede zit nog met heel veel vragen waar ze, misschien wel van u, een antwoord op wil.

En dan...Ondanks alle maatregelen gaan we ons opmaken voor een gezellige kerst, Drie zondagen achter elkaar maar liefst. Je kunt vrienden en familie dus over drie dagen verdelen. Volgens mij ben je daarna wel gesloopt. Mijn zoon had bedacht dat we toch wel samen kerst bij zijn zus in Brummen kunnen vieren. Daar zijn ze met zijn vijven. Zoon, schoondochter en ik is samen drie, die mogen dus op bezoek (plus twee kinderen onder de 12, die tellen niet mee). Alleen is de ruimte bij mijn dochter een stuk krappier dan bij mij. Dan kun je toch net zo goed met het hele stel naar Leuvenheim verkassen. Of zie ik dat verkeerd? Met een buffetje hoef je ook niet allemaal aan één tafel te zitten en is de anderhalve meter gewaarborgd. Creatief denken, noem ik dat. Maar wie weet komen Rutte en De Jonge op 8 december wel weer met heel andere

maatregelen, zodat het allemaal toch weer anders moet.

We gaan in ieder geval een rustige jaarwisseling tegemoet. Geen geknal van vuurwerk, geen schade aan mens en spullen en een stuk minder rotzooi langs de weg. Desondanks met stip nieuw in de Zwerfvuil Top Tien (naast de sigarettenpeuk op 1, gevolgd door reinigings- dan wel zakdoekjes op 2 en blikjes op 3): Het wegwermondkapje!

Om deze kerstschans traditiegetrouw af te sluiten met een passend gedicht, heb ik me weer helemaal suf gezocht. Dat valt niet mee! Speciale kerstgedichten zijn er in de bibliotheek in ieder geval niet te vinden. Maar in mijn boekenkast vond ik een boekje met liedteksten waar ik een liedje tegenkwam van Jules de Corte uit 1957. Stokoud, maar nog steeds mooi en actueel. En de oude schoolfoto die wij in de vorige Schans publiceerden, krijgt een plek aan de muur in het Buurthuis.

Beste mensen,

Ik wens jullie allemaal heel plezierige feestdagen,

Maak er wat van en heb het gezellig met elkaar.

Blijf gezond en hou het nog een paar maandjes vol.

Dan hebben we hopelijk het coronamonster verdreven.

Lies Harleman, emm5@xs4all.nl Telefoon: 0575-562522

De volgende Van Schans tot Wildbaan

Nummer 3 verschijnt rond half februari

Inleveren kopij: vóór 25 januari

Redactieadres: Arnhemsestraat 149, telefoon 562522

E-mail: emm5@xs4all.nl



Agenda

17 december, Lichtjesoptocht 18.30 uur



Van de bestuurstafel

Allereerst alle Rabobank leden in Leuvenheim en Brummen bedankt voor het stemmen op de actie clubsupport. We mochten zowaar een cheque van € 266,63 in ontvangst nemen. Dit geld wordt geschonken aan het Buurthuis. De keuken heeft een grondige opknapbeurt nodig en alle kleine beetjes helpen. Het jaarlijkse overleg van de Centrale Begeleidingsgroep Verkeersveiligheid is uitgesteld evenals het halfjaarlijks overleg tussen de gemeente, politiek en het Leuvenheims Belang. Wel komt binnenkort een verkeersbord 30km bij binnenkomst Leuvenheim via de ventweg naar de Spankerenseweg. Er heeft onlangs een aankondiging gestaan in het Brummens Weekblad.

Achter de schermen zijn we bezig met de zaken die o.a. uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) naar voren zijn gekomen:

1. Nieuwe inwoners.

Informatie over verenigingen, openingstijden, gemeente etc. staan in de gemeentegids. Deze wordt één keer per jaar huis-aan-huis verspreid. Voor inwoners met een nee-nee-sticker, maar ook voor nieuwe inwoners geldt, dat deze (gratis) op te halen is bij het gemeentehuis. Daar zijn altijd exemplaren beschikbaar. Deze gids is ook digitaal te raadplegen.

2. Eikenprocessierupsnesten aan de Spankerenseweg.

Gezien de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten rond Leuvenheim mag de gemeente hier niet preventief bestrijden (de meest effectieve en goedkoopste bestrijding). Voor het wegzuigen van nesten is, vanwege het beperkte budget in de gemeente, de keuze gemaakt om dit alleen te doen in de zeer directe omgeving van woningen waar mensen langdurig in contact (kunnen) komen met de rups. Op andere locaties zetten ze in op natuurlijke bestrijding. Ondanks onze tegenargumentatie dat natuurlijke bestrijding niet zo maar van de ene op de andere dag gerealiseerd is en er door de nesten een ongewenste en onveilige situatie is ontstaan langs deze druk befietste route, heeft de gemeente

de nesten niet willen weghalen. We hebben vervolgens alle fracties bestookt met onze ongerustheid over deze situatie om bij de komende evaluatie van de bestrijding van de eikenprocessierups in de komende jaren de bestrijding langs dit traject wel ter hand te nemen. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en het komende jaar zal helaas hetzelfde beleid gehandhaafd worden, dus geen actieve bestrijding/wegzuigen.

3. Wegdek Leuvenheimsestraat.

De uiteindelijke slijtlaag zal pas volgend jaar worden aangebracht. Op ons verzoek zijn er alsnog borden met zachte berm aangebracht.

4. Vuilnisbakken bij de banken op de dijk.

Hierover is contact gezocht bij de gemeente. Het blijkt dat we hiervoor bij het waterschap moeten zijn. Deze weg wordt nu bewandeld. Er heeft zich een vrijwilliger gemeld voor het legen van de eventuele bakken en de gemeente heeft toegezegd, als het waterschap de bakken plaatst, zij in overleg het afval één keer in de maand of op afroep bij diegene thuis wil ophalen (zwerfvuilregeling).

5. Klacht over de toename van het goederen vervoer per spoor.

Hierdoor ontstaan er scheuren in de woning ontstaan en ongerustheid over het risico van de gevaarlijke stoffen. Wat kunnen we ertegen doen en wat doet de gemeente hiertegen en bij wie kunnen we terecht voor schadevergoeding? Het Leuvenheims Belang is lid van het RONA, (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking). Zij doen onderzoek en vertegenwoordigen de leden in allerlei politiek overleg zoals op 7 december in de Tweede kamer bij de MIRT (meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport), dan komen de keuzes aan bod en worden de aankomende budgetten vastgesteld. De kwestie ligt bij de landelijke politiek, de gemeente weet zich vertegenwoordigd door de regionale spoortafel (overleg) gevormd door de provincie Gelderland en Overijssel.

6. Bereikbaarheid mobiel netwerk.

Jannie Bennink, Ed en Jacqueline Visser en Nicole Regelink inventariseerden bij de bewoners aan de Oudeweg, Schansweg, Spankerenseweg en de Hoofdstraat hoe het zit met het bereik van het mobiele netwerk. Via ons contact bij de KPN is dit probleem op de agenda gezet. Op 8 december is er een oriënterend overleg tussen de drie grote providers, verenigd in MONET, en de gemeente. Hopelijk kunnen we met de resultaten van de enquête wat bereiken om de bereikbaarheid van het mobiele netwerk te verbeteren.

En verder...

Hebben we afscheid genomen van Nicole, dia na 12 jaar ons bestuur heeft

verlaten. Later, als de omstandigheden het weer toelaten, zullen we er meer aandacht aan besteden. Met een opvolging zijn we nog bezig, maar door de corona ligt dit nu even stil.

En hebben wij onlangs een kennismakingsgesprek gehad met onze nieuwe wijkwethouder Cathy Sjerps. Zij was reeds op de ALV aanwezig en wilde graag meer van Leuvenheim weten. In de laatste week van november wordt normaal gesproken de koekactie gehouden, deze mocht helaas door de coronaregels niet worden gehouden, dit geldt eveneens voor de nieuwjaarsreceptie.

En tot slot verwelkomen wij als nieuwe leden: Bob en Marly de Goede, aan de Spankerenseweg op nummer 55.

Ina Boot, secretariaat@leuvenheimsbelang.nl Telefoon: 0575-564953

Lichtpuntje

Wij hadden u graag ontmoet op het schoolplein om samen de kerst in te luiden, met oliebollen, warme chocolademelk, glühwein, het kerstkoor, de arrenslee en gezellige lichtjes. Helaas gaat alles nu even anders. Om het thuis wat gezelliger te maken, krijgt u van ons een 'lichtpuntje' cadeau. Het wordt een dezer dagen bij u thuis bezorgd. Met grote dank aan Willie van Mourik en Wiljan Jonkers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook de leerlingen van KC De Rietgors brengen u licht, want zij maken op 17 december, in de avond, een lichtjestocht door het dorp. Hoe leuk zou het zijn als dan overall in het dorp de lichtjes branden. Dan zijn we toch nog een beetje samen! Dus zet hem voor het raam, of kom met het lichtje naar buiten in de tuin! U doet toch ook mee? En als u het kaarsje aansteekt, bedenk dan eens of u iets kunt betekenen voor een ander in uw omgeving. Stuur eens een kaartje of maak op afstand een praatje. Maar durf zelf ook hulp te vragen als u het nodig heeft. Samen helpen we elkaar!

*Geniet van kleine dingen, ons mooie dorp en prachtige omgeving.
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen, hou vol en blijf gezond!*

Namens Leuvenheims Belang de hartelijke groeten:
Mark Donatz, Ina Boot, Ed Visser, Dries v.d. Sluis,
Jaap Wijgman en Karin Hafkamp

Met een erkend Schilders- en afwerkings- bedrijf bent u gegarandeerd beter af!!

- monumenten schilders
- Glas service
- Behangen
- Decoratieve wandafwerking
- Onderhoudscontracten

WAANDERS
schilderwerken

Adres **Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen**
Telefoon **(0575) 56 62 30**
Fax **(0575) 56 55 13**
E-mail **info@waandersschilderwerken.nl**



Egbert Wijgman - 06-57198145
info@wijgmanboomtuin.nl
wijgmanboomtuin.nl

**eten,
drinken
& cultuur**

Uitspanning de Vrolijke Frans is een authentiek café-restaurant in het buitengebied van Brummen.
Wij staan voor u klaar met:

- uitstekende keuken met veel streekgerechten
- accommodatie voor feesten en partijen
- livemuziek en evenementen
- bedrijfsuitjes en -bijeenkomsten
- gezellige terrassen
- vrolijke gastvrijheid

bel 0575-56 57 19 of mail info@devrolijkefrans.nl
meer informatie op www.devrolijkefrans.nl



Comfortabel

wonen en werken

Ravenshorst Insallatietechniek zorgt ervoor

Alles op het gebied van:

- verwarming
- airconditioning
- sanitair
- gas
- elektra
- loodgieterswerk



Vulcanusweg 4 Brummen Tel. 0575 - 56 13 36 Fax. 0575 - 56 28 73
www.ravenshorst-brummen.nl info@ravenshorst-brummen.nl



In Audit

**AUDIT - RISK - COMPLIANCE EN
DATA-ANALYSE**

Spankerenseweg 16 - 6974 BC - LEUVENHEIM
www.inaudit.nl

De Rietgors viert kerst in coronatijd

Kom naar de lichtjesoptocht op donderdagavond 17 december

De ouderraad van De Rietgors heeft een mooi alternatief programma voor Kerstmis voorbereid. Waar de docenten en ouders normaal gesproken een kerstvoorstelling houden, gaat dat dit jaar niet door. Ouders mogen vanwege de maatregelen immers niet aanwezig zijn op het kerstfeest op school. Twee ouders met ervaring in het theater hebben de juffen daarom handvatten gegeven om zelf met de kinderen aan de slag te gaan.

Na dit schoolfeest zal Kelvin's frietkar uit Leuvenheim voor komen rijden om voor alle kinderen een frietje en een snack te bakken – met ijs toe! Daarna is het tijd om de jassen aan te doen en de zelfgemaakte lampionnen te pakken. Dit jaar geen kerstmarkt, maar wel een lichtjesoptocht door het dorp! Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken.

In de tuin, langs de weg of vanachter het raam. De tocht gaat vanaf de school door de Eendrachtweg, Metelerkampweg, Hoofdstraat, Spankerenseweg en weer terug naar school. Het zou natuurlijk heel leuk zijn als iedereen dan zijn lichtpuntje, gekregen van Leuvenheims Belang, voor het raam zet.

Aanvang van de lichtjestocht: 18.30 uur!



Ik zou wel eens willen weten

Ik zou wel eens willen weten
waarom zijn de bergen zo hoog
Misschien om de sneeuw te vergaren
En het dal voor de kou te bewaren
Of misschien als een veilige stut
voor de hemelboog
Daarom zijn de bergen zo hoog

Ik zou wel eens willen weten
waarom zijn de zeeën zo diep
Misschien tot geluk van de vissen
Die het water zo slecht kunnen missen
Of tot meerdere glorie van God
die de wereld schiep
Daarom zijn de zeeën zo diep

Ik zou wel eens willen weten
waarom zijn de wolken zo snel
Misschien dat het een les aan de mens is
Die hem leert hoe fictief een grens is
En misschien is het ook maar
eenvoudig een engelen spel
Daarom zijn de wolken zo snel

Ik zou wel eens willen weten
waarom zijn de mensen zo moe
Misschien door hun jachten en jagen
En misschien door hun tienduizend vragen
En ze zijn al zolang onderweg
naar de vrede toe
Daarom zijn de mensen zo moe

Glasvezel in Leuvenheim!

een bijdrage van Bert Hafkamp, voorzitter Buurthuis Leuvenheim

Het kan je bijna niet ontgaan zijn de afgelopen weken. Gaat het er uiteindelijk toch van komen dat er glasvezel in Leuvenheim aangelegd gaat worden? De brievenbus liep er van over, flyers van Delta Fiber, Online en Caiway. Dit allemaal om het maar voor elkaar te krijgen om 35 % van de bevolking van Leuvenheim en andere dorpen in de buurt over de streep te trekken om gratis glasvezel in huis aan te laten leggen.

Het bestuur van het Buurthuis en Leuvenheims Belang werden benaderd om als ambassadeurs te fungeren voor Leuvenheim. Hier tegenover staat een vergoeding per afgesloten contract dat via het Buurthuis en LB binnenkomt. We konden hierbij ook rekenen op de professionele steun van Evert Folkers die in de regio een actieve rol speelt bij het glasvezel project. Deze vergoeding is voor het Buurthuis bijzonder welkom, de inkomsten van het afgelopen jaar zijn namelijk ver achter gebleven vanwege de corona crisis. En dat terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan.

Na een trage start werd besloten nog een keer een flyer rond te brengen door heel Leuvenheim. Alle woningen in de bebouwde kom (excuus voor de mensen met Nee / Nee sticker) werden verrast met een flyer. Daarna kwam de stroom aanmeldingen toch op gang.

Op vrijdagmiddag 4 december werd tijdens een digitale borrel bekend gemaakt dat de deelname in Leuvenheim 44,8 % is. Ook de andere deelnemende dorpen in de regio hebben de 35 % gehaald.

Ik weet niet wanneer er met de werkzaamheden wordt begonnen, maar één ding is zeker: Leuvenheim heeft straks glasvezel!

Ik wil hierbij iedereen hartelijk danken voor de inschrijvingen via het Buurthuis en Leuvenheims Belang. Hopelijk komen we elkaar volgend jaar weer tegen bij de verschillende activiteiten en feesten in het Buurthuis. Met een hartelijke groet namens het buurthuisbestuur en de beste wensen voor 2021!



In Memoriam



Eimert van Beek

Eimert van Beek werd geboren op 28 november in 1964 te Angerlo. Hij overleed op 31 augustus in zijn vertrouwde omgeving in Leuvenheim. Er is veel over Eimert te vertellen, maar op verzoek van Gerdien houden we het kort.

Eimert was een markant persoon, met zorg voor mensen, het hebben van veel vriendschappen, plezier maken, goedlachs en altijd op zoek naar het oplossen van problemen, zowel op praktisch als wel op werelds gebied.

Daarnaast was Eimert een diep gelovig man die zijn geloof met de nodige worstelingen beleefde. Hij wilde op alle vragen een antwoord, een antwoord dat er niet altijd was.

De laatste maanden van zijn leven heeft hij, samen met Gerdien, veel geklust. Alles in en om huis moest in orde zijn voordat hij dit aardse leven zou verlaten. Dat is niet helemaal gelukt, maar Gerdien, zo handig als ze al was, heeft van Eimert de nodige dingen bijgeleerd en klust nu in haar eentje verder. Wetend dat Eimert altijd van boven wel een oogje in het zeil zal houden.

Wij leven mee met Gerdien en haar kinderen en kleinkinderen en wensen haar veel sterkte.



Ap Bosch

Een week voor zijn tachtigste verjaardag hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotste opa.

Dat stond te lezen op de rouwkaart, die wij mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van Albert Gerrit Jan Bosch.

Ap is geboren op 27 november 1940 aan de Grolweg in Hall. 54 jaar geleden kocht Ap voor zijn Leuvenheimse bruid het huis aan de Hoofdstraat nummer 4. Ruim 50 jaar hebben ze daar met heel veel plezier gewoond.

Naast zijn werkzame leven hield Ap zich bezig met het verzorgen van zijn Vlaamse reuzen, was gek met de hond en zorgde dat er groente uit eigen tuin op tafel kwam.

Enige jaren geleden verhuisden Ap en Mimie naar Olburgen. Het lidmaatschap van Leuvenheims Belang hielden ze aan, want nieuws uit Leuvenheim, middels de Schans, was zeer welkom.

Wij condoleren Mimie en verdere familie en wensen hen veel sterkte.



Henny Huisstede

*'Een hand die zwaaide als we gingen
en nog veel meer mooie dingen
worden nu herinneringen.'*

Deze tekst stond te lezen op de rouwkaart van Henny Huisstede. Hij overleed op 20 oktober jl. op 86-jarige leeftijd.

Henny groeide op in Twente. In de hongerwinter werd de 9-jarig Ans uit Amsterdam daar ondergebracht bij een ouderloos echtpaar en zocht vermaak bij de burens waar ze kennis maakte met Henny. "Later ga ik met die jongen trouwen" zei ze en dat gebeurde inderdaad heel wat jaren later. Het jonge stel ging wonen in een 100 jaar oud grachtenpandje in Amsterdam, totdat de behuizing daar wel erg krap werd en Henny, samen met een collega, beiden werkzaam in de bouw, op zoek gingen naar een stukje grond in de buurt van Amersfoort. Met het plan om zelf een huis te bouwen. Met de bewuste collega op de brommer in die omgeving aangekomen, raakten ze de weg dusdanig kwijt dat ze uiteindelijk in de omgeving van Arnhem terecht kwamen. Om een lang verhaal kort te maken. Het werd een stukje grond in Leuvenheim aan de De Eendrachtweg. Met de schop de grond in, gingen Henny en collega Hans aan de slag en bouwden er hun twee-onder-een-kapwoning. Een woning waar Henny tot aan zijn dood met heel veel plezier heeft gewoond en waar hij altijd aan het klussen was. Was het niet binnenshuis, dan wel buiten aan de behuizing van zijn bijen en vogels. Hobby's waar hij veel plezier aan beleefde. Maar ook zingen deed hij graag. Op een gegeven moment zong hij maar liefst in drie koren. Met Ans maakte hij leuke reises en in augustus 2012 vierden ze in goede gezondheid hun 50-jarig huwelijksfeest. De laatste jaren ging de gezondheid van Henny langzaam maar zeker achteruit en werd het voor Ans steeds zwaarder. Ze is echter heel blij dat ze Henny tot het laatst toe thuis heeft kunnen verzorgen, waar hij in alle rust is overleden. Wij wensen Ans, kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies



Emmy Wassink van der Maas

Op 30 oktober kwam er een einde aan het leven van Emmy Wassink. Emmy werd bijna 73 jaar geleden geboren in Groesbeek en groeide op in een warm en hecht gezin. Emmy wilde graag stewardess worden, maar haar moeder vond dat ze zich gedegen moest voorbereiden op latere huishoudelijke taken en zo ging ze dus naar de huishoudschool. Ze heeft de school afge maakt, maar huishouden is nooit echt haar ding geworden. Ook haar eerste baan (werken op een naaiatelier) was niet direct haar keus. Toch bleek dit een schot in de roos. Ze volgde een opleiding tot coupeuse en naaien werd uiteindelijk haar grootste hobby. Jassen, broeken, jurken, trouwjaponnen en zelfs een compleet sinterklaaspak kwam er onder haar handen vandaan. Eenmaal getrouwd en in Leuvenheim wonend, wisten heel wat dames met een naai-probleem Emmy te vinden. Je kon het zo gek niet bedenken; elke klus werd door Emmy geklaard. Ook zijn er heel wat aanstaande bruiden in Leuvenheim getrouwd in een jurk van Emmy.

Reizen met Gerrit, en dan voornamelijk met de tent op de fiets werd een volgende hobby, evenals tennis en wandelen.

Toen ze in Groesbeek als jong meisje de wandelaars van de Vierdaagse langs zag komen, had ze maar één wens daaraan ooit één keer mee te mogen doen. Ze heeft 'm uiteindelijk 15 keer gelopen.

Zeventien jaar geleden kreeg Emmy borstkanker. Voor de bestraling ging ze samen met vriendin Ans in de taxi naar Deventer en gingen ze lopend weer terug naar Leuvenheim, want die Vierdaagse moest en zou ze lopen. Het kwam goed, tot er eind 2019 weer borstkanker werd ontdekt en ze ook deze keer vol goede moed aan dit traject begon. 'Het komt goed' was steevast Emmy's leus. Maar na een maand bleek er meer aan de hand en kwam het niet meer goed. Ze had nog wel een doel voor ogen, samen met Gerrit in juli van dit jaar hun 50-jarig huwelijksfeest halen. Het werd een prachtige en vrolijke dag. De volgende stip op de horizon was haar 73ste verjaardag op 1 december. Helaas heeft dat niet meer zo mogen zijn. Tot het laatst toe opgewekt, moesten Gerrit, kinderen en kleinkinderen afscheid nemen van hun zeer geliefde vrouw, moeder en oma. Wij wensen hen dan ook heel veel sterkte met het overlijden van Emmy.



Jan Hietbrink

Op 30 oktober heeft Jan Hietbrink, in aanwezigheid van zijn dierbaren, na een innig samenzijn met vrienden en bekenden, op een waardige manier afscheid genomen van het leven. Jan is 89 jaar geworden.

Jan is een geboren en getogen Leuvenheimer. Zijn wieg stond aan de Oudeweg. Later heeft hij nog op verschillende plekken in Leuvenheim gewoond. Het langst aan de Spankerenseweg op nummer 15, samen met Miep. In de jaren 90 werd het huis verkocht en betrokken ze een woning aan de De Eendrachtweg.

Jan heeft altijd veel gesport. In zijn jonge jaren was hij wielrenner. Zo heeft hij ook Miep leren kennen, die, terwijl ze hem nog niet kende, hem stond aan te moedigen bij de ronde van Zutphen.

In de jaren zeventig was er nog geen enkele sportvereniging in Leuvenheim en Jan ging met vrienden onderzoeken of het Buurthuis geschikt zou zijn als sportaccommodatie. Qua hoogte en ruimte was er maar één mogelijkheid: badminton. De club bestaat nog steeds.

Naast fietser en badmintonner, was Jan een fervent hardloper. Hij was met John Bennink en de inmiddels overleden Ab Jansen, een van de voorlopers van de latere Leuvenheimse Loopgroep. Elke zondagmorgen werd er om half tien gestart vanaf de woning van Jan.

Naast het feit dat Jan zeer sportief was, was hij ook een zeer sociale man. Altijd belangstellend en altijd bereid tot helpen, waar dan ook. Ik herinner mij de kerstvieringen op het schoolplein met het regelen van de lampionnenoptocht, het opzetten van de kraampjes, de verlichting en het inrichten van de levende kerststal. Na afloop was het dan: "Komen jullie nog even wat drinken?" En altijd stond er een drankje met wat lekkers klaar en werd er nog even gezellig nagebabbeld.

Ook bij de toen nog bestaande carnavalsvereniging was Jan actief. Hij zat in de Raad van Elf en heeft het zelfs geschopt tot Ridder van Keuvelheim.

Toen Miep zo'n tien jaar geleden begon te dementeren zijn ze verhuisd naar Tolzicht: "Ik ben blij dat ik er voor Miep heb mogen zijn toen ze me zo nodig had", stond er op de rouwkaart te lezen. Een rouwkaart waaruit bleek dat Jan zelf de regie van zijn naderend einde in handen heeft genomen.

Wij wensen Wim en Joke, Niek en Jolein,

klein- en achterkleinkinderen sterkte met het heengaan van Jan.



Paul van den Hoek

Bij iedereen die na de tweede helft van de jaren negentig in Leuvenheim is komen wonen, zal bij het horen van de naam Paul van den Hoek niet direct een lichtje gaan branden. Toch was Paul 30 jaar lang een zeer bekende Leuvenheimer. Vanuit Amsterdam kwam hij begin jaren 60 naar Leuvenheim, waar hij Café Flora (thans De Kersebloesem) overnam. Later beter bekend als Pannenkoekrestaurant Flora. Hij voelde zich al gauw thuis in het Gelderse, al keken de Leuvenheimers eerst wel even de kat uit de boom. Dat veranderde snel toen hij het klaverjassen introduceerde. Een spel waar de toenmalige Leuvenheimers nog nooit van hadden gehoord.

Elke zaterdagmiddag kwamen er heel wat liefhebbers voor het leggen van een kaartje naar Flora. Uiteraard onder het genot van de nodige borrel en bijbehorende kletspraat. Ik hoor het mijn vroegere buurman nog zeggen: "En dan kwam ik veel te laat thuis en had ik geen beeld en geluid".

De populariteit van Paul was dusdanig groot, dat hij in 1985 tot Prins Carnaval werd gekozen. Hij mocht een jaar door het leven als Prins Paul de eerste van Keuvelheim.

In 1992 ging Paul met de Vut, hij zei Flora vaarwel en verhuisde met Wil naar Brummen. Hij bleef echter wel lid van Leuvenheims Belang en las graag het Leuvenheimse nieuws in Van Schans tot Wildbaan.

Na een eerste TIA ging de gezondheid van Paul achteruit. Het lopen werd minder en ook het zicht in de ogen raakte hij kwijt.

Uiteindelijk is hij op 14 oktober rustig ingeslapen. Hij werd 89 jaar.

Wij condoleren Wil van harte en wensen haar en kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

De ooit door Paul opgerichte klaverjasclub bestaat nog steeds. Onder leiding van Henk Jonkers wordt er, onder normale omstandigheden, elke donderdagavond geklaverjast in het Buurthuis.

Uit de school geklapt

mededelingen vanuit KC De Rietgors door Bert Becker, directeur



Winterlinde

Op 18 november op de Nationale Boomfeestdag heeft Tije, winnaar van de Pompoenwedstrijd 2020, een winterlinde geplant, samen met opa Harry en oma Jannie. Dat was nog niet zo eenvoudig! Een winterlinde van 3,5 meter heeft een behoorlijk gat nodig, speciale mest, een buis om water te geven en 2 steunpalen om de nieuwe aanwinst te helpen de herfst- en winterstormen te doorstaan. Uiteindelijk, vele handen maken licht werk, stond de boom fier overeind!

Sinterklaas

Ondanks de omstandigheden, Sint werkt eigenlijk vanuit huis, hadden Sint en 2 pieten toch de moeite genomen om De Rietgors met een bezoekje te vereren. Zij arriveerden onder luidkeels gezang van alle leerling groot en klein op een wagen getrokken door een tractor. Omdat er geen volwassenen in de school mogen, hadden de kinderen een ontvangst voorbereid in het fietsenhok, inclusief stoel, verlichting, muziek en versiering. Met een prachtig gedicht opende Sint het feestje. Voor alle kinderen waren er natuurlijk pepernoten, (oeeps, kruidnoten bedoel ik natuurlijk) en er werd gedanst en gezongen door alle kinderen en de pieten. Vervolgens wist Sint nog wat leuke feitjes over een aantal kinderen en werden er kunstjes en dansjes vertoond voor de jarige. Tot slot vertrok Sint door een erehaag van kinderen weer op weg naar zijn volgende afspraak.



Groep 7-8: Leren van personen van vroeger

Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt. Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger. Dat zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten. Karel de Vijfde, de Beeldenstorm, Willem van Oranje etc. zijn allemaal personen en gebeurtenissen die invloed hebben gehad op ons dagelijks leven. Er zijn tijdbalken, kijkplaten, vendiagrammen, portretten van de leerlingen als machthebber, vraag- en antwoord schema's en mindmaps gemaakt. Ook kwam meester Bert dit project een les geven over het onderwijs van vroeger en nu. De leerlingen hebben genoten en prachtige mindmaps gemaakt over het onderwijs van vroeger en nu. Uiteindelijk maken de leerlingen een rap over de personen en gebeurtenissen van vroeger.



Bewegend leren

Wat zijn de leerlingen in groep 7 en 8 enthousiast. Regelmatig vervangt de leerkracht een les voor een activiteit waarbij we bewegend leren. De leerlingen zijn dol op samenwerken. Tijdens zo'n activiteit gaan we naar buiten en doen we een les rekenen, spelling, taal of begrijpend lezen. Een groot onderdeel zijn de leerlingen in beweging. Ze gaan op zoek naar vragen op het plein en beantwoorden deze vragen. De leerlingen doen dit nooit alleen, maar altijd met een groepje leerlingen. De leerlingen leren van en met elkaar.

Sferdoelen en leerdoelen

In groep 7-8 hebben we sfeer- en leerdoelen. De sfeerdoelen zijn gekoppeld



aan onze gouden afspraken. De leerlingen bepalen aan welke gouden afspraken we een bepaalde periode gaan werken. Deze doelen zijn meetbaar en hangen op ons data-bord. Ook hangen er leerdoelen op ons databord. De leerdoelen zijn gekoppeld aan een bepaald vakgebied. In samenwerking met de leerlingen bepalen wij een leerdoel. De leerlingen zijn zo mede verantwoordelijk en zijn gemotiveerd om dit doel sámen te behalen.

Sinterklaas

Er stonden 15 prachtige surprises te wachten in de klas om uitgepakt te worden. Elke surprise paste ook bij de leerling voor wie hij was gemaakt. Ook de gedichten waren prachtig. De leerlingen hebben genoten en kijken nu uit naar onze kerstviering!

Groep 4-5-6: Leren van personen van vroeger

De kinderen zijn de afgelopen periode erg druk geweest met het Jeelo-project: Leren van personen van vroeger. We hebben onder andere geleerd over het leven van Anne Frank, het kinderwetje van Samuel van Houten, de oorlogen met Michiel de Ruyter, de schilderkunsten van Rembrandt en van Gogh en de denkwijze van Aletta Jacobs. Op hun eigen manier erg bepalend voor de geschiedenis. De kinderen zijn hier erg van onder de indruk en hebben al deze verhalen dan ook gebundeld in een lapbook. Een lapbook is een soort reuzenboek wat de kinderen op hun schoot kunnen houden en waarin ze op een creatieve manier allerlei stukjes informatie hebben opgeborgen. De kinderen gaan ook presenteren wat ze hebben geleerd aan de hand van hun lapbook. Zeker weer een geslaagd project.

Sinterklaas

Door corona ging onze traditionele Sinterklaasviering niet door. Wel was er gelukkig een zeer geslaagd alternatief. Sinterklaas kwam aan op een trekker en werd buiten onthaald door alle leerlingen. Verder hebben we er een gezellige dag van gemaakt waarbij er ruimte was om lekker te knutselen en te tekenen.

Groep 1-2-3

Groep 1-2-3 heeft nog net voor de tweede lockdown een bezoek kunnen brengen aan Purveense molen. Zij hebben kunnen zien hoe graan gemalen wordt en veel geleerd over de geschiedenis van de molen. Het voornaamste is dat wij

genoten hebben van dit uitje.

Op dit moment werken wij aan het project leren van personen van vroeger met als thema de eigen levensloop. Personen van vroeger die centraal staan bij de lessen in groep 1-2-3 zijn Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp. Er wordt een drieluik van het eigen leven gemaakt; getekend op dezelfde manier als Fiep en nog veel meer.

Ondertussen hebben wij bezoek gehad van de Sint en zijn pieten. Wij hebben enorm genoten van het bezoek en zijn de Sint wederom dankbaar voor de geschenken. Wij hopen op een witte kerst en wensen iedereen alvast een mooie afsluiting van dit bijzonder jaar.

Uitgelicht



In de rubriek "Uitgelicht" vestigt Paul Opdam onze aandacht op bijzondere verschijnselen uit het rijke landschap in en rond Leuvenheim. Paul woont aan de Hoofdstraat en is van beroep landschapsecoloog. Tot aan zijn pensionering werkte hij als hoogleraar in Wageningen. Hij maakt deel uit van het Landschapsnetwerk Brummen. Meer weten over het Brummens landschap? Kijk op www.landschapsnetwerkbrummen.nl

Huismus

Volgens het Van Dale woordenboek is een huismus iemand die altijd thuis is. Ik geloof niet dat er tegenwoordig nog veel van dat soort huismussen zijn, lijkt me een uitstervende soort. In Leuvenheim heb je nog een tweede soort huismus: de vogel. Inderdaad blijven huismusvogels hun leven lang trouw aan hun leefplek. In Groningen vond een onderzoeker die huismussen van een ring voorzorg en ze daarom individueel kon volgen, dat de uitstapjes die mussen maken niet verder gaan dan zo'n 500 m. Dat betekent dat een huismus die leeft bij de Oudeweg zelden of nooit bij de Hoofdstraat komt. Jonge mussen die nog geen vaste leefplek hebben zwerven in de nazomer rond maar de meeste vestigen zich binnen 2 kilometer van hun geboorteplek. De huismussen in je tuin vormen dus een vaste groep die er het hele jaar zit. Oud worden ze trouwens niet: een derde tot de helft van de groep haalt het volgende jaar niet en een even groot deel bestaat dus uit nieuwe aanwas.



Foto Claire Vos

Huismussen vallen op! Het zijn sociale dieren die in luidruchtige groepen leven tot enkele tientallen vogels groot. In Leuvenheim hangen heel wat van die groepen rond, druk bewegend, even snel op een plek met voedsel neerstrijkend en even later weer met zijn allen de heg in. Ze slapen als groep op een vaste plek. Ook broeden ze in groepen: in een losse kolonie onder dakpannen. Ze behoren tot de weervogels, waarvan de meeste soorten in Afrika voorkomen. Sommige weervogelsoorten maken in bomen reusachtige bouwsels waarin een groot aantal nesten. Wetenschappers denken dat de huismus ooit vanuit Afrika met de mens mee in Europa terecht is gekomen. Want de huismus is volledig afhankelijk van menselijke bewoning. Dat is een succesvolle strategie gebleken, want tot voor kort was het de talrijkste vogel van ons land. Naar schatting leven er nu tussen de 600.000 en 1.000.000 broedparen in ons land, vooral op het platteland. Tegenover elke huismus staan dus ruim 10 mensen. Huismussen eten graan en diervoeding, en zaden van wilde planten en tuinplanten. In voorjaar en zomer verzamelen ze ook veel insecten. De huismus op de foto zoekt boven een kruidenrijk grasland naar kleine kevers of vliegen.

Nog in de jaren tachtig van de vorige eeuw was een groep huismussen die zich op rijpe graanvelden stortte een normale verschijning. Maar graan werd vervangen door mais en daar heeft een huismus niets aan. Het aantal broedparen was rond het jaar 2000 gehalveerd. In het oosten van Nederland is sindsdien het aantal stabiel, maar in het verstedelijkte westen gaat de achteruitgang door. In de aangeharkte woonwijken en betegelde tuinen heeft een huismus weinig te

zoeken. Maar in Leuvenheim leven nog veel huismussen. We kunnen het huismussen naar de zin maken met tuinen met veel bloeiende planten, rommelhoekjes en weelderige moestuinen, waarbij we de planten in zaad laten staan tot het voorjaar. Dat is precies wat we in onze tuin doen. En omdat ook in de tuin van de burens steeds meer te halen valt, is de groep huismussen hier in 9 jaar vier keer zo groot geworden. Ze profiteren ook van het kippenvoer. En natuurlijk van de vetbollen. Heerlijk om te zien hoe daar al ruziënd aan kunnen hangen. Dan heb je ook nog iets leuks om naar te kijken, wanneer je als een huismus thuis zit op een donkere winterdag in coronatijden.

.....

Vergeeten groente

een bijdrage van Carel en Greetje, Oudeweg 4

Omdat er weinig schaduwplaatsen voor onze kippen en eenden waren, hebben we 3 jaar geleden aardperen geplant aan de rand van onze moestuin. De planten schoten de lucht in (dus voldoende schaduw) en bereikten een hoogte van meer dan 3 meter (wat een groeikracht!) met aan het eind van de zomer mooie gele bloemen. De aardpeer is familie van de zonnebloem.

Aardperen zijn echte woekeraars dus daarom rooien wij in het najaar zoveel mogelijk knollen om op te eten, weg te geven en aan de kippen te voeren (ook die genieten ervan).

Geogste aardperen zijn niet lang houdbaar dus laten we ze zolang mogelijk in de grond zitten. De knollen (aardperen) zijn bewerkelijk en vooral door de grillige vorm zijn ze lastig schoon te maken.

Rauw zijn ze prima in een salade. Ze kunnen ook gestoofd, gebakken of gekookt worden. Op internet staan tal van recepten. Zelf vinden wij ze het lekkerst uit de oven met Parmezaanse kaas en crème fraîche.

Wil je ze een keer zelf proberen? Je bent van harte welkom om samen te kijken of er nog knollen in de grond aanwezig zijn.



Sinterklaasfeest op De Maartensplaets

een bijdrage van Aline Divendal

Help, Sinterklaas is ziek!

Jullie herkennen het vast allemaal. Alle voorbereidingen zijn gedaan, gedichten zijn gemaakt, cadeautjes gekocht en checken of we niemand hebben vergeten. Alles is gesorteerd en we zijn er klaar voor.

Dat komt in de ochtend een telefoontje: Sinterklaas is ziek.

Jullie moeten weten dat we elk jaar een fantastische Sinterklaas hebben. Hij heeft humor en kent onze mensen erg goed. We benaderen het sinterklaasfeest altijd rustig, ontspannen. Sinterklaas is een heiligman die statig op bezoek komt. In deze ontspannen sfeer krijgt iedereen die betrokken is bij onze stichting een kleinigheid voorzien van een gedicht.

Maar ja, nu is Sinterklaas ziek. Het hele jaar zijn we al aan het improviseren, 'out of the box' aan het denken. Niet denken aan wat niet kan maar juist zoeken naar mogelijkheden wat dan wel kan. We hebben heel veel geluk dat we veel buitenruimte hebben. Alles is startklaar voor het sinterklaasfeest en dan is de beste man verkouden. De regels die voor ons als inwoners van Nederland gelden, gelden ook voor deze goedheiligman. Hij kan dus niet komen.

Gelukkig speelt één van onze mensen elk jaar Piet, het podium is nu voor hem want een hulpsinterklaas van buiten kunnen we niet zomaar binnenlaten. Na vele jaren samen met Sinterklaas het feest gevierd te hebben doet Piet het nu alleen. Daar hebben we geen spijt van gehad. Met veel humor en overgave speelde Piet zijn rol en voorzag hij iedereen van een pakje. Natuurlijk was er ook iets voor Piet zelf.

Zo hebben we, in deze bijzondere tijd, toch kunnen genieten van het sinterklaasfeest waarbij we hopen dat Sinterklaas snel weer opknapt. En verder:

- Hebben we van een buurtgenoot een prachtige Jersey Giant haan gekregen. Hij werd niet geaccepteerd door onze eigen dames maar zit nu apart met twee jonge kippen. Hij is al aardig tam!



- Zijn er heel wat heggen drastisch teruggesnoeid. In huis hebben we nu veel meer licht. De moestuin is weer zichtbaar vanuit het woonhuis. Nu lijkt het kaal maar de komende zomer zal alles weer mooi kunnen groeien.
- Zijn heel wat houtblokken van de wal weggehaald en is de heg aangevuld met nieuwe stekken. Via een andere buurtgenoot konden we die aanschaffen.
- Worden de struiken op het terrein ook onderhanden genomen. De komende zomer gaan we het effect zien.
- Hebben we genoten van de prachtige zonsopkomsten en zonsondergangen. Wat is het toch fijn om hier te mogen wonen.



Met liefde geschreven
Vanessa



B&B Stories

met liefde geschreven door Vanessa Liestro

Over vriendinnen, een taxi, knuffels en lekker eten...

Het einde van het jaar nadert. Een jaar dat heel anders is verlopen dan 'normaal'. Ja, hoe was die normale tijd ook alweer? Want het is eigenlijk heel lang geleden dat we met de hele familie of grotere groepen bij elkaar waren en het is alweer heel lang geleden dat we geen rekening hoefden te houden met de anderhalve meter afstand. Ja, die 'goede oude tijd' toen alles nog kon.

Op een zomerse dag

Zo herinner ik mij vorig jaar zomer nog goed. Wij ontvingen toen vier 55+ vriendinnen die aan het eind van de middag aan kwamen fietsen. Zij hadden er al een flinke fietsrit opzitten van zo'n 80 kilometer. Nadat ik ze de accommodatie had laten zien, gingen ze lekker in de tuin zitten met een verfrissend drankje. Het was één en al gezelligheid en er werd flink gebabbeld.

Maar zo'n lange actieve dag maakt ook hongerig. Ik gaf de dames enkele leuke én lekkere restaurantsuggesties en hun keuze was gemaakt. Zij besloten om in de tuin van De Vrolijke Frans te dineren. Na een douche en een verkleedpartij zagen de dames er op en top verzorgd uit. Dit was niet de ideale outfit om op de wielrenfiets te stappen en daarom vroegen zij of ik ook een taxi wist die hen heen en terug kon brengen.....



Taxi

Ik dacht meteen terug aan die ene keer dat een Europese gast met de taxi van Kasteel Engelenburg naar Leuvenheim wilde komen. Er was toen een hele 'wereldreis' gemaakt omdat de taxi uit Apeldoorn moest komen. En dat voor een ritje dat over het Hammeler slechts 3 minuten duurt!

Dus toen de dames mij vroegen of ik een taxi wist, zei ik: "Ik heb een ander idee. Ik ga jullie brengen". (Voor de lezers: Dit doe ik niet bij iedereen hoor.) Wij gingen met zijn allen in de auto richting Oeken en je kunt je misschien voorstellen hoe gezellig het was in een auto vol met dames. Ik had afgesproken dat zij mij ook mochten bellen als ze klaar waren. Ze voelden zich een beetje bezwaard om hier gebruik van te maken, maar ik had ze op het hart gedrukt dat het écht mocht.

Zo gezegd, zo gedaan.

De volgende dag bij het uitchecken informeerde ik nog naar hun plannen. De dames hadden weer een flinke fietsdag voor de boeg. Toen zij vroegen of ze mij nog wat verschuldigd waren voor de autorit, antwoorde ik: "Nee, natuurlijk niet. Ik heb het jullie met veel plezier aangeboden". Zij haalden een enveloppe uit de tas met een tegoedbon van De Vroolijke Frans. Hiermee mocht ik van de dames eens lekker genieten op het terras! Wat een schatten waren het toch. Je zou ze bijna willen knuffelen.

HO! STOP!

Knuffelen? Dat gaat natuurlijk in deze tijd niet meer. Gezellig met zijn allen (uit verschillende huishoudens) in één auto en een restaurantje bezoeken zit er nu ook even niet meer in. Maar gelukkig komen er nog steeds gasten naar Leuvenheim voor een overnachting in onze B&B. En ik vertel ze met veel plezier over de bezorg- en ophaalmogelijkheden die de restaurants in Brummen en omstreken aanbieden. Ik mag natuurlijk geen reclame maken maar ik noem ze toch maar even, want deze restaurants hebben het al moeilijk genoeg.

Eet smakelijk met...

De uitgebreide maaltijden van de dames van restaurant De Luchte, 'Uit eten Thuis' van 't Kromhout, pizza van Marmaris, warme gerechten van 't Zwientje, Chinees van De Kersebloesem, friet van de drie cafetaria's, pannenkoeken of rolls & bites van de Reuvershoeve, de Take Away van Tante Blanche en de warme herfstschotels van De Vroolijke Frans. Het is fijn dat onze gasten hier volop gebruik van kunnen maken! Misschien heb jij zelf ook wel plannen voor een kerstdiner van één van de restaurants? Ik weet zeker dat jij hiermee onze kanjers in de horeca steunt.

Ook al zijn de tijden onzeker en gaat alles anders dan voorgaande jaren; maak er het beste van. Ik wens jullie gezellige, smaakvolle en vooral gezonde feestdagen toe.



Aangeschoten

Wij zijn familie De Goede, Bob, Marly, Otis en Giulia. Sinds augustus 2019 wonen wij op Hofstede Het Holt, ons kleine paradijs. In 2018 zijn wij in Brummen komen wonen en toen we daar nog geen jaar woonden, kwamen we erachter dat deze bijzondere plek te koop stond. We hebben geaarzeld om te gaan kijken, omdat het huis op de plattegrond wel heel dicht bij het spoor lag, zo leek het. Gelukkig hebben we besloten een kijkje te gaan nemen.

Het was ons beiden nooit opgevallen dat dit huis hier staat. Goed verborgen achter de bomen, aan het einde van het onverharde pad. We zijn met de Open Huizen dag gaan kijken. We reden de oprit op, keken elkaar aan en we wisten het meteen. Dit wordt onze plek. Het was onze droom zo mooi in het groen te kunnen wonen in een karakteristiek huis.

Mijn moeder, Josje Groenewoud, ging mee om het huis te bekijken. We kregen eerst een rondleiding door de tuin wat ons al direct enthousiast maakte. Vervolgens gingen we het huis binnen. Sfeervol, warm, we voelden ons meteen thuis. Aan de muur in de hal hingen verschillende oude foto's van de boerderij en de mensen die hier hebben gewoond. Mijn moeder zei direct; "Dit lijkt mijn familie wel". Het was op zich geen gekke gedachte want mijn oma, Jacoba Wijnen, is in Leuvenheim opgegroeid in de boerderij hier heel vlak bij, de Frederikshoeve. Daarnaast zijn de burens familie en wonen er in de Kievit en ook in de Frederikshoeve, nog steeds familie van ons.

We zijn rond gaan vragen in de familie en kwamen erachter dat mijn overgroot opa vroeger de Frederikshoeve bezat en daarnaast in ieder geval een belang had bij nog twee boerderijen: 'Het Holt' en hoogstwaarschijnlijk was 'Het Eind' de derde boerderij. Voor ons zijn er echter nog veel vragen waar onze familie helaas geen antwoord op heeft.





Wij zouden het erg leuk vinden als er mensen zijn die meer afweten van de geschiedenis van Het Holt. Wie zijn de mensen op de foto? Bezat onze overgroot opa inderdaad de boerderijen? Graag willen we hier meer over te weten komen. Onze deur staat altijd open maar je mag ons uiteraard ook mailen of bellen.

Het Holt is een plek waar wij ons ontzettend thuis voelen. Naast het wonen, gaan we volgend jaar officieel van start met de Bed and Breakfast. Onze website gaat binnenkort online en de eerste foto's zijn op Instagram geplaatst. Wie weet tot ziens in Leuvenheim of op Het Holt!

MARLY@DEGOEDE.COM | 0653478031 | INSTAGRAM: HOFSTEDE HET HOLT

Fijne feestdagen

