

## *Van de redactie*



De eerste maand van het jaar 2022 zit er al weer op. En wat voor een maand: het was nat en grijs en heel erg saai en nog steeds coronamaatregelen, waar ik het eigenlijk wel helemaal mee heb gehad. Goede voornemens maak ik nooit, maar deze keer had ik toch twee dingen op mijn to-do-lijstje voor de Schans staan, waarvan ik dacht: Kom Lies, doe er eens wat aan. Het werd echt de hoogste tijd om alle nieuwkomers met een bloemetje welkom te heten. Ik heb inmiddels bij 9 voordeuren aangebeld. En het moet gezegd, ik heb weer een aantal erg leuke mensen mogen ontmoeten. En evenzovele leuke gesprekjes gevoerd. Het zijn deze keer niet alleen nieuwkomers die lid zijn geworden van onze belangenvereniging, ook een viertal dorpsgenoten die inmiddels, korter of langer, al dan niet met iemand samen, een eigen huis houden op poten hebben gezet.

Wat ook nog op mijn lijstje stond: een interview met Jaap Aarnoudse, thans de oudste inwoner van ons dorp. Dus toen ik er naar vroeg kreeg ik als antwoord: "Ja, maar Lies er heeft al een keer een stuk over mij in de krant gestaan". En inderdaad toen we gezellig samen aan de koffie zaten, liet Jaap mij een Brummens Weekblad zien van zes jaar geleden. Een mooi verhaal, opgetekend door Marije Verbeeck uit Brummen. De dame waarbij ik een aantal keren een leuke schrijfcursus heb gevolgd. Om een lang verhaal kort te maken; het verhaal is deze keer dus niet van mijn hand; ik verzorg slechts de inleiding

Ook *Aangeschoten* behoeft een korte toelichting. Het verhaal van Ineke is wat commercieel getint. Iedereen die in ons dorp een eigen bedrijf(je) begint en daarmee in de Schans adverteert, heeft recht op een interview, als men dat wil. Maar Ineke heeft haar eigen verhaal geschreven en dus hoeft ik dat niet meer te doen. Vandaar dat ik met deze *Aangeschoten* geen moeite heb.

Tot slot tipt Paul Obdam aan het eind van zijn rubriek Uitgelicht, dat er misschien bij Primera nog wel boekjes zijn, waaruit hij zowel in de vorige Schans,

als ook deze keer, zijn inspiratie heeft gehaald, Ik heb echter nog twee exemplaren thuis liggen. Iemand die belangstelling heeft mag ze gratis en voor niets bij mij komen halen. Het betreft het boekje van Stan Dekker *Van Lovenem tot Leuvenheim*.

En verderop in deze Schans is te merken dat corona op zijn retour is. Er staat dit jaar een aantal leuke dingen op stapel. Zie de agenda!

Tot de volgende keer.

*Lies Harleman, E-mail: emm5@xs4all.nl Telefoon: 0575-562522*

## ***Nieuwjaarstoespraak door voorzitter Mark Donatz***

En weer was er geen gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het Buurthuis en houd ik mijn toespraak, evenals vorig jaar, maar wederom in de Schans.

Het jaar 2021 was een jaar om maar snel te vergeten, eerst alles op slot, toen weer open en vervolgens weer op slot. Geen vogelschieten, zeskamp en schoolfeest. Geen kerstviering met de leerlingen van De Rietgors. Geen feesten en proeverijen in het Buurthuis. De school ging dicht, toen weer open en vervolgens mocht iedereen een week eerder met kerstvakantie.

Maar wij, als bestuur van Leuvenheims Belang zaten ondertussen niet stil.

We hielden een stevige vinger aan de pols bij de Provincie Gelderland over de toekomst van de Arnhemsestraat. Dit was hard nodig, gezien de twee auto's die kort na elkaar uit de bocht vlogen, waarvan er zich een in het huis van Daan en Hetty Baarslag boorde. En verder blijven we onderzoeken waar er eventueel woningbouw mogelijk is in Leuvenheim.

Voor het jaar 2022 hoop ik dat binnen niet al te lange tijd alles weer normaal zal worden. Dat de Oranje commissie weer haar dingen kan organiseren, dat het Buurthuis weer volledig open kan en we elkaar weer kunnen ontmoeten in het Buurtcafé, bij proeverijen en feesten. En dat we met De Rietgors weer kerst kunnen vieren. We gaan het meemaken. Het begint er in ieder geval hoopvol uit te zien.

Dit jaar staat ook in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk gaat dit beter dan de puinhoop van vier jaar geleden. En dan maar weer afwachten wie nu onze wijkwethouder wordt. Ik hoop dat Cathy Sjerps voor ons aanblijft. Zij draagt Leuvenheim een warm hart toe!

Ik adviseer u om de programma's van de politieke partijen goed in de gaten te houden en te bekijken wat niet alleen goed is voor u, maar zeker ook goed voor Leuvenheim.

De meeste partijen bezoeken regelmatig onze vergaderingen, maar er zijn er ook een tweetal die nooit iets van zich laten horen. Hopelijk wordt dit na de verkiezingen beter.

Zoals iedereen inmiddels al heeft kunnen lezen in een persoonlijk schrijven van de gemeente, gaat de snelheid in de dorpen terug van 50 naar 30 km. per uur De Spankerenseweg is als laatste aan de beurt en dan hebben we eindelijk rondom de school een veilige 30 km-zone. Aangezien de Arnhemsestraat een provinciale weg is, blijft hier de 50km van kracht.

En tot slot ben ik blij dat men zo goed als klaar is met de aanleg van glasvezel in ons dorp. Nog even en iedereen kan gebruik maken van de digitale snelweg. Nu de verkeersverbeteringen aan de Arnhemsestraat nog.

Ik wens iedereen het allerbeste voor dit nieuwe jaar. Blijf gezond en ga genieten van een mooi en coronaperikelenvrij 2022!



### *Nieuwe leden Leuvenheims Belang*

S. Schilstra, Oudeweg 18  
R. van Schaijk, Oudeweg 37  
A.E. Knoth, Metelerkampweg 3  
B. Elzen, De Eendrachtweg 24  
I. Hendriks, Arnhemsestraat 89  
B. Castermans, Arnhemsestraat 137  
G.J. Timmer, Arnhemsestraat 157  
M.C.M. Altena, Spankerenseweg 16  
L.V. de Nijs, Spankerenseweg 16



## ***Van de bestuurstafel***

Arnhemsestraat N348

In januari is er een online sessie geweest met de provincie en onderzoeksbureau ANCD over de inrichting van de Arnhemsestraat, met accent op de fiets-spoorkrijders. Sommige aanwonenden zijn inmiddels geïnterviewd door een van de onderzoekers. We zijn benieuwd naar het resultaat.

### ***Mobiel Network***

Naar aanleiding van een krantenartikel in het Brummens Nieuws, waarin stond dat er in Hall een extra zendmast geplaatst is, hebben we maar weer eens aan de bel getrokken met de vraag waarom niet in Leuvenheim. Hierbij het antwoord:

De bestaande telecomaانبieders hebben bij een door de rijksoverheid gehouden licentieveiling voor frequenties t.b.v. mobiele telecommunicatie een deel van de 700 MHz band gekocht. Aan deze frequentievergunning is door de rijksoverheid een dekkingsverplichting verbonden bij de licentie veiling. De dekkingsverplichting houdt in dat twee jaar na de vergunningverlening (uiterlijk juli 2022) 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet zijn voorzien van voldoende dekking.

Deze dekking moet vanaf dat moment overal binnen het gedefinieerde gebied een minimale snelheid van 8 Mbps met een grote mate van waarschijnlijkheid mogelijk maken voor een gebruiker die zich buitenshuis bevindt. Daarnaast dient het mobiele netwerk beschikbaar te zijn met een zeer hoge waarschijnlijkheid. Deze eisen volgen op het landelijke Actieplan digitale connectiviteit. De strekking is dat er altijd en overal een (outdoor) dekking qua mobiele telecommunicatie mogelijk dient te zijn, ook in de niet rendabele gebieden. De consequentie is dat providers op zoek zijn naar netwerkverdichting. Hiervoor zijn ook strategisch geplaatste nieuwe opstelpunten benodigd om aan de eisen te voldoen.

In Leuvenheim is volgens de providers op dit moment geen zoekgebied. De verwachting op dit moment is, dat als de 700 MHz band is geïnstalleerd op de bestaande masten in gemeente Brummen, er in Leuvenheim ook aan de

bovenstaande verplichting(en) kan worden voldaan. Mocht na juli 2022 niet aan de eisen van de veiling worden voldaan dan moeten we opnieuw het gesprek aangaan met de providers.

Verder is de 30 km nu ook van toepassing op de Spankerenseweg, zodat nu alle gemeentelijke wegen 30 km zone zijn. Iets waar wij al een poos mee bezig waren. Tot zover de mededelingen.

Bent u de Schans kwijt en/of zoekt u informatie over een activiteit, kijk dan op de website van het buurtkanaal: [www.buurtkanaal.nl/groep/leuvenheim](http://www.buurtkanaal.nl/groep/leuvenheim)

*Ina Boot, E- mail: [secretariaat@leuvenheimsbelang](mailto:secretariaat@leuvenheimsbelang), Telefoon: 0575-564953*



## ***Geen Leuvenheimers meer!***

Na 47 jaar hebben we Leuvenheim verlaten. We hebben daar met heel veel plezier gewoond. Maar als je op een bepaalde leeftijd bent en tuin en huis toch wel teveel wordt, moet je uitkijken naar een kleinere woning en tuintje. Het heeft best wel een paar jaar geduurd voor wij iets naar ons zin vonden. Het is de Kruisenkstraat 62 in Brummen geworden. We zijn heel hartelijk ontvangen, ook door onze naaste burens van de woongemeenschap. Heel veel steun hebben we gehad, en nog, van al onze kinderen. Het is nu geworden, zoals wij het graag wilden. We hebben een heel leuk tuintje, dat we in het voorjaar onder handen nemen. We vergeten Leuvenheim niet, want onze schoonzoon en Els komen met hun gezin in ons oude huis wonen. Dank Leuvenheimers. We blijven ook hier de Van Schans tot Wildbaan lezen.

*Met een hartelijke groet,  
Reina en Frits de Lange.*

## Met een erkend Schilders- en afwerkings- bedrijf bent u gegarandeerd beter af!!

- monumenten schilders
- Glas service
- Behangen
- Decoratieve wandafwerking
- Onderhoudscontracten

**WAANDERS**  
schilderwerken

Adres **Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen**  
Telefoon **(0575) 56 62 30**  
Fax **(0575) 56 55 13**  
E-mail **info@waandersschilderwerken.nl**



*Egbert Wijgman - 06-57198145*  
*info@wijgmanboomtuin.nl*  
*wijgmanboomtuin.nl*



# eten, drinken & cultuur

Uitspanning de Vrolijke Frans is een authentiek café-restaurant in het buitengebied van Brummen. Wij staan voor u klaar met:

- uitstekende keuken met veel streekgerechten
- accommodatie voor feesten en partijen
- livemuziek en evenementen
- bedrijfsuitjes en -bijeenkomsten
- gezellige terrassen
- vrolijke gastvrijheid

bel 0575-56 17 19 of mail [info@devrolijkEFRANS.nl](mailto:info@devrolijkEFRANS.nl)  
meer informatie op [www.devrolijkEFRANS.nl](http://www.devrolijkEFRANS.nl)

# Comfortabel



## wonen en werken

**Ravenshorst Insallatietechniek zorgt ervoor**

Alles op het gebied van:

- verwarming
- airconditioning
- sanitair
- gas
- elektra
- loodgieterswerk



Vulcanusweg 4 Brummen Tel. 0575 - 56 13 36 Fax. 0575 - 56 28 73  
[www.ravenshorst-brummen.nl](http://www.ravenshorst-brummen.nl) [info@ravenshorst-brummen.nl](mailto:info@ravenshorst-brummen.nl)



# In Audit

AUDIT - RISK - COMPLIANCE EN  
DATA-ANALYSE

Spankerenseweg 16 - 6974 BC - LEUVENHEIM  
[www.inaudit.nl](http://www.inaudit.nl)

# *Uit de school geklapt...*

*een bijdrage van Bert Becker, directeur KC De Rietgors*

## **2021, weer een bijzonder jaar, terugblik en kijk op de toekomst**

De titel "2021, weer een bijzonder jaar" geeft al aan dat het voor velen weer een jaar was om nooit of snel te vergeten. Het jaar begon zoals het nu eindigt; in een lockdown. En met al weer de derde schoolsluiting en met berichten over de snel verspreidende Omikron-variant van het coronavirus. Ook in Nederland werden we verrast door deze nieuwe variant, met voor veel mensen persoonlijke ervaringen.

Privé en zakelijk zijn veel mensen getroffen door het virus en de opgelegde maatregelen. Op KC De Rietgors hebben we het redelijk buiten de deur kunnen houden, maar we hebben toch wel ongemakken gehad van het virus en zijn maatregelen. Zo moesten leerlingen en leerkrachten thuisblijven bij klachten in afwachting van een testuitslag. Vervanging was niet altijd beschikbaar, maar gelukkig zijn we er in geslaagd de continuïteit van het onderwijs op De Rietgors op een uitzondering na te waarborgen.

Er was ook goed nieuws: juf Nathalie en kort daarop juf Sanne kondigden aan dat zij zwanger waren. Juf Nathalie is inmiddels bevallen van dochter Mae en juf Sanne zal zo snel mogelijk na de kerstvakantie van haar zwangerschapsverlof gaan genieten. Gelukkig hebben we 2021 op een fijne manier kunnen afsluiten met een bezoek van Sinterklaas en met een heerlijke kerstlunch en geweldige kerstmarkt als afsluiting van het Jeelo-project "Omgaan met geld".

Laten we 2021 maar snel achter ons laten en ons gaan richten op 2022. Wij gaan ervan uit dat de omstandigheden in 2022 geleidelijk weer naar "normaal" gaan.

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken voor alle hulp, inzet, geduld en begrip. Zonder jullie steun en hulp zou KC De Rietgors niet zijn wat ze nu is: een heerlijke plek om te leren, een plek om jezelf te kunnen zijn en een ruimte om te groeien!

## **Jeelo -**

### **Omgaan met geld**

We worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, in de winkel, op de tv en in social media. Maar ook door anderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe bepaal je wat je echt nodig hebt? En heb je daar het





geld wel voor?

Het doel van het project is dat de kinderen zich bewust worden van verleidingen en misleidingen, zodat ze een kritische houding aan gaan nemen voordat zij iets kopen. Ze leren de waarde van iets bepalen voor zichzelf en voor anderen en leren dat je geld maar 1 keer kunt uitgeven.

De leerlingen in grep 6-7-8 hebben allemaal een eigen bedrijf opgezet. Dit kon een product of een dienst om te verkopen. Wat een enthousias-

me in de groep! De leerlingen hadden de grootste plannen voor hun eigen bedrijf en begonnen zeer gemotiveerd aan hun ondernemingsplan.

Vol enthousiasme hebben de leerlingen op school gewerkt aan het ondernemingsplan en dit écht samen uitgevoerd. Juf Sanne was "slechts" begeleider van de leerlingen in het proces in plaats van leider en dat is waar Jeelo voor staat. Het samen uitvoeren van een eindproduct waar alle vakgebieden en competenties bij komen kijken: samenwerken, overleggen, flexibel zijn, luisteren naar elkaar, rekenen, taal, spelling, creatief en nog veel meer!



### **Voorleesontbijt**

Op 26 januari was er het jaarlijkse voorleesontbijt. Veel kinderen kwamen in hun pyjama naar school, heel gezellig! Alle leerlingen (en leerkrachten) hebben genoten van een heerlijk ontbijt terwijl er voorgelezen werd uit grappige, spannende en meeslepende boeken.

Het ontbijt is fantastisch verzorgd door leden van de ouderraad waarvoor hartelijk dank!





## ***Buurthuis Nieuws***

***door Lies Joosten***

We zijn weer open voor sport en cultuurbeoefening! Er wordt flink gedanst, gesport, gekaart en gezongen. Voor feesten en partijen zijn we (voorlopig?) nog gebonden aan de maatregelen die voor horeca gelden. Desalniettemin worden er optimistisch allerlei activiteiten georganiseerd voor dorp en omstreken. Zie de agenda aan het eind van dit Buurthuisnieuws.

### ***Open Podium in het Buurthuis***

Op zaterdag 26 maart is er na een lange tijd van coronaellende eindelijk weer live muziek te horen in 't Buurthuis! En wel in de vorm van een open podium. Op een open podium mag iedereen die dat wil zijn kunsten vertonen. Jong, oud, ervaren, beginner, klassiek, folk, rock, iedereen kan meedoen.

Er hebben zich al behoorlijk wat muzikanten uit de wijde omgeving opgegeven en het belooft een mooi en gevarieerd programma te worden. De entree is gratis, het bier niet te duur en voor de muzikanten staat er een foaienpot waaraan het publiek geheel vrijwillig mag bijdragen. Op die manier hopen we de kas van het Buurthuis te spekken en muzikanten een podium te bieden. Allebei hard nodig, want de lockdowns van de laatste twee jaar hebben er aardig ingehakt. Gelukkig is er zicht op betere tijden en staan talloze lokale en regionale artiesten te springen om er samen met jullie een fantastische avond van te maken! Er is nog ruimte op het programma, dus als je mee wilt doen of als je iemand kent die zou willen optreden, laat het weten.



Vanwege de mogelijk aanstaande versoepelingen dan wel nieuwe maatregelen zijn de begin- en eindtijd nog onder voorbehoud. Die worden t.z.t. bekend gemaakt via onder meer de Leuvenheim-Facebookpagina, net als het definitieve programma.

Wil je je opgeven of wil je meer info, neem dan contact op met Merijn Smeets, [smeetsmerijn@gmail.com](mailto:smeetsmerijn@gmail.com), 0642277876.

Draag jij het Buurthuis en de regionale muziekcultuur een warm hart toe en

heb je zin in een feestje, dan zien we je zaterdag 26 maart in het Buurthuis!

### ***Quesada: een muzikale wereldreis***

Het kwartet Quesada speelt vrolijke ritmische liedjes uit Cuba, Brazilië, Frankrijk, Kaapverdië, de VS, Vlaanderen en zelfs een Maori Reggae. Met aanstekelijke zang, fluit, gitaar, percussie en basgitaar en een boel enthousiasme een heerlijk recept voor een avondje dansen of genieten aan de bar. Op 23 april live in Leuvenheim!

Vanwege de mogelijk aanstaande versoepelingen dan wel nieuwe maatregelen zijn de begin- en eindtijd nog onder voorbehoud. Die worden t.z.t. bekend gemaakt via onder meer de Leuvenheim-Facebookpagina, net als het definitieve programma van het Open Podium.



### ***De agenda***

- 12 maart: Opruim- en klusdag in het kader van NL Doet
- 26 maart: Open Podium avond met live muziek
- 3 april: BuurtBIJeenkomst Bijenlint Leuvenheim
- 23 april: Optreden van wereldmuziek formatie "Quesada"
- Najaar: Pubquiz! exacte datum volgt t.z.t.

Voor informatie over de verhuur van de ruimtes in het Buurthuis moet u zijn bij Wim Niessen: [buurthuisleuvenheim@gmail.com](mailto:buurthuisleuvenheim@gmail.com)

### ***De volgende Van Schans tot Wildbaan***

Verschijnt in de eerste helft van april 2022  
Kopij inleveren vóór 25 maart  
Redactieadres: Arnhemsestraat 149  
Telefoon: 0575-562522  
E-mail: [emm5@xs4all.nl](mailto:emm5@xs4all.nl)



## ***Nieuws van het Bijenlint***

***een bijdrage vanuit de kerngroep Bijenlint Leuvenheim***

Nu corona hopelijk enigszins op de terugweg is en wij langzamerhand weer uit onze schuilplaatsen mogen kruipen, kan het Bijenlint weer aan de slag om allerlei werkzaamheden en acties te ondernemen. Zo zorgen we er samen voor dat er over enige tijd echt sprake is van een bijenlint in ons dorp. Bijen, vlinders en allerlei insecten hebben de afgelopen tijd geen last gehad van corona, hun bedreigingen zijn al decennia vele malen erger. Nu het weer langzamerhand wat beter zal worden zullen ook zij uit hun schuilplaatsen komen en op zoek gaan naar voedsel. In die zin verschillen bijen niet van mensen, we moeten allemaal eten en wij als mensen moeten ons steeds meer bewust worden dat wij de bijen hard nodig hebben voor onze voedselvoorziening. Wellicht heb je fruitbomen in de tuin en al eens bemerkt dat de oogst erg tegenviel afgelopen jaar in vergelijking met voorgaande jaren. Samen aan de slag dus.

### ***Bijenlint kerngroep en doe-groep***

De deelnemers van het Bijenlint zijn al enkele keren bij elkaar geweest, online uiteraard en al een keer fysiek onder de enthousiaste leiding van onze nieuwe voorzitter Marie Baartmans, om met elkaar de plannen te bespreken voor het komende jaar. Er moet veel gebeuren om niet alleen het bijen- en vlinderbestand, maar ook de neergang van de vele andere soorten insecten te stoppen en nieuw leven in te blazen. Om echt het verschil te maken hebben we de hulp van onze dorpsgenoten nodig. We roepen dan ook iedereen, die geïnteresseerd is op om ons daarbij te helpen.

We hebben een kerngroep, die acties uitzet en regelmatig vergadert, maar er is sinds kort ook een doe-groep van mensen die incidenteel of structureel willen meewerken bij concrete acties. Via een WhatsApp-groep worden leuke tips en acties gedeeld. Wanneer je mee wilt doen meld je dan bij Marie (06-31270683).



### ***BuurtBIJeenkomst op 3 april***

Op 3 april is er een feestelijke bijeenkomst voor het hele dorp in het Buurthuis waar voor iedereen die aan de slag wil om het bijenleven in het dorp op te krikken iets van zijn of haar gading kan vinden. Denk bijvoorbeeld aan een cadeaupakket met informatie over planten, zaden en bollen, het maken van

bijenhotels e.d. Allerlei belangrijke en interessante aspecten die voor de bijen en insecten van belang zijn. En natuurlijk hapjes en drankjes; het zal een leerzame en vooral gezellige bijeenkomst zijn. In de volgende Schans staat het gehele programma. Noteer 3 april van 14.00 tot 17.00 uur alvast in je agenda.

### ***Belangrijke acties die verder op stapel staan:***

De berm en aan de parallelweg bij de Rees zijn "omgeploegd" voor de aanleg van leidingen en dat is een kans om – in overleg met de gemeente - zaden van wilde planten in te zaaien. Het moet een bloemrijke berm worden.

Er wordt samenwerking met de Werkgroep Ringslang gezocht om acties op elkaar af te stemmen, aangezien de provinciale subsidies ook gekoppeld zijn.

We maken een communicatieplan om de inwoners zoveel mogelijk te informeren en te betrekken, mede aan de hand van voorlichtingsmateriaal. Een belangrijk aspect daarvan is om de angst – bijen en insecten steken – bij mensen weg te nemen en te ontdekken en te leren hoe nuttig bijen zijn voor een gezonde bloeiende tuin en een goede fruit- en moestuinogst.

De kennis van de deelnemers van de kerngroep en doe-groep zal met cursussen worden vergroot.

We gaan op zoek naar locaties waar zaden van allerlei voor insecten belangrijke planten ingezaaid kunnen worden. Heb je als particuliere grondeigenaar interesse? Bel dan eerder vermeld nummer.

We werken samen met de Imkersvereniging Brummen m.b.t. het beheer van bloemenveldje waar ook ons bijenhotel staat. Het maken van bijenhotels is leuk en wordt geactiveerd voor de eigen tuin en andere plekken; ze zijn zeer uitnodigend voor bijen.

Elkaars tuinen bezoeken werkt heel inspirerend; er komen open tuindagen. Ook organiseren we vanaf dit jaar wandelingen en excursies in en om Leuvenheim met deskundigen die kunnen vertellen over bijen en andere insecten om kennis en herkenning te vergroten. We willen het planten van fruitbomen en bloeiende struiken in het dorp stimuleren. We kijken daarom of we plantgoed voor dorpsgenoten kunnen regelen.

Wij rekenen op jullie.....en de bijen, vlinders en alle andere insecten natuurlijk ook.



# Uitgelicht



*In de rubriek "Uitgelicht" vestigt Paul Opdam onze aandacht op bijzondere verschijnselen uit het rijke landschap in en rond Leuvenheim. Paul woont aan de Hoofdstraat en is van beroep landschapsecoloog. Tot aan zijn pensionering werkte hij als hoogleraar in Wageningen. Hij maakt deel uit van het Landschapsnetwerk Brummen. Meer weten over het Brummens landschap? Kijk op [www.landschapsnetwerkbrummen.nl](http://www.landschapsnetwerkbrummen.nl)*

## **Wegwijs (2)**

In veel dorpen op de Nederlandse zandgronden komen de wegen samen in een centraal punt. Maar niet in Leuvenheim. Daar lopen de wegen vooral parallel aan elkaar. Hoe is dat zo gekomen?

In de vorige Schans hebben we al gezien hoe in de middeleeuwen de wegen in Leuvenheim rondom de enk liepen. Nu nog herkennen we het huidige Wilgenpad, de Hoofdstraat en een deel van de Spankerenseweg in dat oude patroon. Toen waren het zandwegen aan de rand van de hoger gelegen landbouwgrond en de natte gronden van de uiterwaard (in het oosten) en de beekdalgronden (in het westen). Deze wegen verbonden de boerderijen met de akkers, grasgebieden en hooilanden.



*Kaart 1 Leuvenheim 18e eeuw.*

Op kaart 1, uit de 18e eeuw, is er nog niet zoveel veranderd. Het aantal boerderijen is meer dan verdubbeld. De meeste liggen nog steeds langs wat nu de Hoofdstraat is, maar er zijn er een paar verschenen langs "de groote weg op Zutphen". Die weg is nieuw. In een deel ervan herkennen we de hedendaagse Oudeweg. Op de kaart zien we nu ook de landgoederen De Wildbaan, Den Bosch en De Rees. Ze liggen net ten westen van de boerderijen, in het natte gebied. Want landgoederen hebben water nodig voor hun waterpartijen.

Dan, tussen 1822 en 1825, een ingrijpende verandering. Het is de aanleg van de Rijksstraatweg van Arnhem naar Zutphen. De moderne tijd begint zich in Leuvenheim te roeren, de handel over land neemt toe en dus de behoefte aan wegen. Op kaart 2, uit halverwege de 19e eeuw, zien we dat die weg de enk doorsnijdt, een kaarsrechte weg die in het verlengde van de statige allee van het landgoed de Gelderse toren recht op de Brummense kerktoren afkoerst.



Kaart 2, Leuvenheim rond 1860

We zien nog meer: de 3 Leuvenheimse landgoederen haken aan bij die ontwikkeling, en hebben een verbindingsweg naar de nieuwe hoofdweg aangelegd. Die van Den Bosch is nu nog steeds zichtbaar aan de grasstrook langs de Spankerenseweg bij de school De Rietgors. Even verderop zien we nog steeds de loop van deze verbindingsweg dwars over het grasland naar de Arnhemseweg. De verbinding met De Wildbaan, de Grindweg, heet nu Metelerkampweg. Midden op de enk kruist die een weg. In die kruising her-

kennen we nu het begin van de Eendrachtstraat en de weg naar de tennisbaan.

En dan moet de spoorlijn nog komen: in 1865 komt er nog eens een doorsnijding van de enk bij. Het nu onverharde deel van de Hoofdstraat werd door de spoorlijn een doodlopend straatje. Ook de Binninkstraat wordt geamputeerd en het restant blijft als het doodlopende zijstraatje van de Eendrachtweg bestaan. Op de kaart van rond 1900 is de Eendrachtweg doorgetrokken, en er zijn 4 huizen verschenen. Ook langs de Arnhemsestraat liggen nu flink wat huizen. Het deel van de Spankerenseweg van de Leuvenheimsestraat tot aan het Wilgenpad wordt aangelegd. Na 1900 zijn er dus bijna geen veranderingen meer geweest in het stratenpatroon.

We zien dus dat vanuit het middeleeuwse Leuvenheim, toen de boerderijen aan weerszijden van de enk lagen, het stratenpatroon met bebouwing zich parallel daaraan ontwikkelde via de twee grote doorsnijdingen. Boeiend te zien hoe het oude wegenpatroon nog steeds zichtbaar is als je door Leuvenheim fietst of wandelt.

*NB. De kaarten staan in het boek van Stan Dekker "Van Lovenem tot Leuvenheim", Uitgeverij Phoebé bv, Leuvenheim 2000. Vraag bij de Primera in Brummen of er nog exemplaren zijn.*

## ***Nieuws van De Maartensplaets***

***een bijdrage van Aline Divendal***

Met oud en nieuw hebben we snel afscheid genomen van 2021 en zijn we, onder het genot van het siervuurwerk, vol goede moed begonnen aan 2022. Het weer is zacht. Hierdoor konden we het buitenwerk afmaken dat in de herfst is blijven liggen. Zo was er mooi de gelegenheid om het laatste onkruid uit de tuin te halen en gras tussen de tegels te verwijderen. Takken te snoeien en alles daarmee winterklaar te maken. De bladeren die gevallen zijn liggen op de aarde, een heerlijke plek voor de egels om te overwinteren. Wel jammer dat de mollen het ook leuk vinden om onder het gazon te overwinteren.

Ook hebben we een houtwal waar grof tuinafval op wordt gegooid. Daar leven vele egel-tjes. Soms zien we ze lopen door de tuin heen. Overal staan bakjes met water.

We dachten weinig vogels in de tuin te hebben





maar toen we wat zaad in een bakje hadden gestrooid bleek dat reuze mee te vallen. Het werk in onze werkplaats is in de winter altijd wat intensiever. Er is toch minder werk te doen in de tuin. Ondanks dat hebben we nu nog steeds winterpostelein, rucola en veldsla uit de kas.

Vanaf januari kan een ieder genieten van onze creatieve middag. We gaan, in een cyclus van zes weken, aan de slag met een ambacht of handvaardigheidstechniek. We zijn begonnen met schilderen, de techniek nat-op-nat wordt hierbij gebruikt. Het papier wordt op een plank nat gemaakt en met een soort waterverf wordt geschilderd. Met deze techniek ontstaan prachtige kunstwerken. Het is goed om te zien hoe intens iedereen bezig is. In januari hebben we de drie koningen geschilderd, dit terwijl we naar een verhaal konden luisteren. Er was een koek gebakken met bonen erin. Altijd spannend wie die dag de koning mag zijn.

We zijn nu klaar voor Maria Lichtmis. De aarde maakt zich klaar voor een nieuw begin. De eerste knoppen barsten open. Met sint Maarten (11 november) nemen we het licht mee naar binnen voor de winterdagen. Met Maria Lichtmis brengen we het licht weer naar buiten. In ons geval zullen we in glazen potjes waxinelichtjes aansteken en de potten naar buiten brengen. Onder het genot van een verhaal gaan we hierover schilderen. Op school is het traditie om een wens voor het nieuwe jaar op een briefje te schrijven, deze in een halve walnoot te stoppen waarover gesmolten bijenwas wordt gegoten. Deze bijenwas zijn gespaarde resten van kaarsen van de kersttijd. Terwijl de pitjes worden aangestoken lopen de kinderen naar een watertje waar ze de walnoten laten dobberen. Tijdens de zonsopgang wordt het licht opgenomen door het natuurlijke licht van de zon. Kortom, genoeg symboliek om met elkaar iets moois te vieren.

Met onze dieren gaat het goed. Paard Pepper is 19 jaar, ze loopt niet meer zo goed en is erg dun. Voor haar is een stal gebouwd om haar de winter door te laten komen. Ze staat liever buiten maar dit lijkt ons toch beter. Sommige deelnemers zijn aan het oefenen om het grote paard naar de wei te brengen in de ochtend. Dat is toch best spannend. Gelukkig is Pepper een heel braaf paard.

Met alle strenge maatregelen konden onze vrijwil-





ligers niet komen, het werk wordt gemist door hen. Ook de deelnemers missen de vrijwilligers. Doordat ze elkaar al jarenlang kennen is een hechte band ontstaan. We hopen dan ook dat we elkaar snel weer kunnen zien door het steeds meer versoepelen van de maatregelen.



***B&B Stories***  
***over het reilen & zeilen van B&B Lovenem***  
*met liefde geschreven door Vanessa*

***Wij kunnen weer plannen maken!***

Yeah, we mogen weer! Begin januari hoorden de winkeliers en sportscholen dat ze hun deuren mochten openen. En op het moment dat ik dit verhaal schrijf, zijn de versoepelingen voor de horeca en musea aangekondigd. Wat een fantastisch nieuws. Nederland gaat open!

Ik besluit om even naar Nijmegen te rijden en een bezoekje te brengen aan mijn dochter die daar studeert. Met een mooie bos tulpen onder de arm en goede zin loop ik door het oude centrum. Ik zie dat de terrasjes weer klaar gemaakt worden. De kussens worden in de stoelen gelegd en de kaarsjes worden aangestoken. Zij zijn klaar voor de eerste dag en kunnen weer plannen maken.

***Beste Europese Bestemming 2022***

Hoewel ik dol ben op oude Hanzesteden zoals Zutphen en Doesburg heb ik het laatste jaar toch ook een zwak gekregen voor Nijmegen. Deze stad is nu zelfs genomineerd voor 'Beste Europese Bestemming 2022'. Daarmee staat Nijmegen in het rijtje met o.a. Rome, Istanbul, Londen en Praag.

Hoe gaaf is dat! Een stad met de oudste winkelstraat van Nederland (de Lange Hezelstraat), met de Stevenskerk als hét symbool van Nijmegen, met het gigantische hoge Romeinse masker op het eiland Veur-Lent en vergeet de gezellige Waalkade niet met alle lekkere restaurants en terrasjes.

Ik beloof mijzelf dat ik in 2022 een mooie stadswandeling ga maken in Nijmegen, dat is mijn plan.

## ***Plan je wandeling met knooppunten***

Maar ook dichterbij huis zijn er mooie plannen in de maak. Zo zijn onze gasten al bekend met de fietsknooppunten in de regio. Met dit uitgebreide fietsnetwerk van knooppunten kan je eenvoudig je eigen fietsroute samenstellen. Maar wist jij dat er binnenkort ook wandelknooppunten komen? Er zijn al wandelknooppunten in Nationaal Park Veluwezoom bij Rheden en Laag-Soeren. Hoe leuk zou het zijn wanneer er ook wandelknooppunten dichterbij huis komen? Dat zijn nog eens leuke plannen.

## ***In de agenda***

We kunnen weer plannen maken! Mijn gasten maken in ieder geval al plannen voor de zomer. Ik zie de reserveringen voor mei en juni al in de agenda. En weet je wat ook in mijn agenda staat? Het Oranje-feest op 17 en 18 juni. Ga maar vast oefenen voor het vogelschieten, trainen voor de zeskamp en kies je beste Rock & Roll outfit voor het feest op

## ***Jaap Aarnoudse, met zijn bijna 95 jaren, de oudste inwoner van Leuvenheim***

*Zijn levensverhaal op papier gezet door Marije Verbeek  
met een inleiding vooraf door Lies Harleman*

Voordat ik een paar jaar geleden een verhaal ging schrijven over Freerk Popma, was daar even de twijfel wie de oudste inwoner was op dat moment: Popma of Aarnoudse? Dat bleek toen de inmiddels overleden Popma te zijn. Maar ik wist meteen dat er t.z.t. dus een verhaal over Jaap Aarnoudse in de Schans moest. Want een oudste van een dorp, en gelukkig is dat in Leuvenheim geen moeilijke zoektocht, die heeft natuurlijk wel iets te vertellen. Maar dat verhaal bleek dus zes jaar geleden al in het Brummens Weekblad te hebben gestaan. Nou, dat kan dus zo in de Schans, maar niet zonder toestemming van Marije Verbeek, die het verhaal van Jaap destijds op papier zette. Marije vond het meteen leuk dat haar verhaal in de Schans zou komen.

We zijn inmiddels zes jaar verder. Jaap hoopt in oktober 95 jaar te worden en als ik 'm zo zie denk ik dat hij makkelijk de 100 haalt. "Zou je dat willen Jaap?" Och, hij ziet het wel. Hij hoopt in ieder geval dat hij tot het eind toe in zijn huis in Leuvenheim kan blijven, en als het dan zover is, met verstand dood gaat op de bank. Fietsen doet hij niet meer, maar autorijden gaat prima. Hij rijdt met regelmaat naar familie in Markelo en Dalfsen en heeft



net zijn rijbewijs weer voor 5 jaar verlengd gekregen. Over bezoek heeft Jaap niet te klagen. Jaap is blij dat de school voor Leuvenheim behouden is gebleven en hoopt dat er dit jaar weer een Oranjefeest plaats kan vinden. We zullen Jaap daar, te midden van zijn burens, ongetwijfeld weer tegenkomen op het bankje bij de grote tent. En Jaap wil nog wel even kwijt dat het huis waarin hij woont, dat zijn ouders destijds huurden, heeft kunnen kopen dankzij de familie Bennink. Hij is ze tot op de dag van vandaag daar nog steeds zeer dankbaar voor.

*Het leven van Leuvenheimer  
Jaap Aarnoudse (1927) ging over rozen en over prikkeldraad.  
Omdat zijn goede vriend Joop Hamer het vroeg, wil hij er wel over  
vertellen aan Marije Verbeek, destijds redactielid van het Brummens  
weekblad, thans dorpsdichter van Brummen.*

"Ik ben geboren in Oud-Vossemeer, een dorp op Tholen. Tijdens de tweede wereldoorlog werd ons dorp en omgeving door de Wehrmacht onder water gezet vanwege de operatie Atlantikwall. De bewoners moesten maar zien waar ze heengingen. Mijn ouders en jongste broer konden bij een kameraad van mijn vader terecht. Mijn twee zussen bij een tante in Zutphen. Ik was zeventien en kon een tijdje bij een kennis in de Lier terecht. Maar niet voor lang. Het was oorlog, je was een extra mond om te voeden, dus ik zwierf zo'n beetje van adres naar adres. Tot ik in Beekbergen een baantje kreeg bij een tuinder. Er waren voortdurend razzia's maar dankzij de lokale tamtam kon ik steeds op tijd ontsnappen.

Na de bevrijding gingen mijn ouders in Brummen wonen, in een gebouw van oude steenfabriek 'De Schans'. Ik trok weer bij hen in, maar niet voor lang.

Van 1947 tot 1950 was ik als dienstplichtige in Indonesië. Opnieuw oorlog dus. Ik zou er veel over kunnen vertellen, maar ik laat het erbij om te zeggen dat er ongeveer 2000 Nederlandse jongens gesneuveld zijn. Dat ik daar niet bij was, was puur geluk.

Tot 1962 moest ik beschikbaar blijven voor het leger en tot die tijd ging ik

elke twee jaar ongeveer een half jaar op herhaling. Al met al heb ik ongeveer zes jaar als dienstplichtig soldaat gediend, zo ging dat in die tijd.

In de jaren vijftig was er in Nederland woningnood en werkeloosheid. Ik ging weer bij mijn ouders wonen in de Schans en op zoek naar werk. Ik kon aan de slag bij de Nederlandse Spoorwegen. Het tijdelijke contract werd na verloop van tijd een vast contract. Ik ontmoette mijn vrouw Truus, uit Oeken. We trouwden en kregen vier zonen. Na een aantal jaren inwonen bij om en om haar en mijn ouders kregen we een eigen huis in Zutphen. Een van onze zonen is op zesjarige leeftijd door een auto aangereden. Hij overleefde het niet.

Na al die onrust werd mijn leven rustiger. Zo heb ik van 1953 tot aan mijn pensioen in 1983 als rangeerder bij de NS gewerkt. De zonen groeiden op.

Toen mijn beide ouders stierven, vijf dagen na elkaar, huurden ze al jaren een huis in Leuvenheim, op een mooi plekje, aan de dijk. Truus en ik konden het toen kopen. En daar hebben we nooit spijt van gehad. Er is wat land bij en toen ik met pensioen ging, werd ik hobbyboer met wat koeien en een moestuin. Rustige jaren braken aan. Er kwamen kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen.

In 2012 moest Truus in Tolzicht worden opgenomen. Ik bezoek haar elke dag. Dat heb ik nog niet een keer overgeslagen.

Het leven loopt zoals het is. Je hebt het te aanvaarden. Ik heb er 88 jaar opzitten en het grote verschil met vroeger is: de ontevredenheid van de mensen. Ze willen drie keer per jaar op vakantie en altijd meer spullen en altijd is er geld tekort. Wij speelden een potje kaart en we dronken een kopje thee erbij. En het was goed."

Lopen in stevig tempo met spierversterkende oefeningen

**POWERWALKINGCLUB**  
Brummen

[www.powerwalkingclub.com](http://www.powerwalkingclub.com)

Ineke Dekker 06-21961645

# Aangeschoten

Mijn naam is Ineke Dekker en woon nu bijna 4 jaar in het mooie Leuvenheim samen met Gerti Veldkamp en teckel Sjors aan de Arnhemsestraat 109, ja... daar waar de camperbus (Jslander) voor het huis staat.

Ik ben werkzaam in de gezondheidszorg en sportbegeleiding. Na jaren gewerkt te hebben bij Buurtzorg Brummen in de wijkverpleging ben ik in 2021 gestart met mijn eigen bedrijf Zorg met Power. Momenteel ben ik werkzaam als coördinerend activiteitenbegeleider bij de Ontmoetingshoeve de Mollenhof in Oeken, als Atletiekunie gekwalificeerd hardlooptrainer bij Loopgroep de Veluwelopers( eerder loopgroep Jan Strijker) en daarnaast heb ik Power Walking Brummen opgezet.

Wat is nu Power Walking zie ik u denken, wandelen kunnen we toch allemaal wel? Powerwalking is fit & fun, het zorgt voor een betere gezondheid, conditie, meer energie, betere balans en je valt er ook nog eens wat van af, maar vooral het samen sporten en heerlijk buiten zijn doet een mens goed!

## **Powerwalken is geen hardlopen en ook niet met stokken.**

Powerwalken is lopen in een stevig tempo tussen de 6 en 7,5 km per uur met spierversterkende oefeningen tussendoor. Door een krachtige armbeweging en een sterke afzet met de voet zijn veel spieren tegelijk actief, de hartslag komt hierdoor op een niveau dat nodig is om conditioneel beter te worden. Het calorieverbruik kan hierdoor oplopen tot wel 500 calorieën per uur.

Deze effectieve bewegingsvorm kan iedereen zijn of haar doelstelling laten bereiken. Door deze natuurlijke vorm van bewegen met weinig weerstand is de kans op blessures nagenoeg nihil.

Ik zoek naar een gezonde mix tussen plezier, kennisoverdracht en verantwoordelijke opbouw, maar ook om voor een ieder de training op zijn/haar niveau zo uitdagend mogelijk te maken. Sporten op gevoel, geen standaard rondjes, maar afwisselende trainingen, zodat je na de training met een blij gezicht en voldaan gevoel weer naar huis gaat.

**Wil je een gratis proefles meedoen? Dat kan natuurlijk altijd!**

[www.inekedekkersportzorgbegeleiding.nl](http://www.inekedekkersportzorgbegeleiding.nl)

Kijk gerust even rond om een verdere impressie te krijgen. Op Facebook en Instagram ben ik te vinden onder Powerwalking Brummen.

Wie weet zie ik je snel!





## *Herinnering aan Keuvelheim*

Tot aan het eind van de vorige eeuw, werd er in Leuvenheim uitbundig carnaval gevierd. De bebouwde-kom-borden werden tijdelijk vervangen door borden met de naam Keuvelheim, het Buurthuis werd omgedoopt tot Klokhuis en de derde uitgave van Van Schans tot Wildbaan was een editie van de carnavalsvereniging en werd uitgegeven onder de naam 'Ut Keuvelheimerke'. Via dit blad voorzag de Raad van Elf de inwoners van Keuvelheim van de nodige informatie. En Appie Jansen was degene die het blaadje wist op te vrolijken met de meest kolderieke verhalen, die hij waarschijnlijk ter plekke uit zijn duim zoog.

Tot 10 jaar geleden dook de redactie in het februarinummer van de Schans graag even terug in het verleden. Toen was de koek op.

Toen ik na het plaatsen van alle kopij in deze Schans bespeurde dat ik ruimte over had, iets wat de laatste tijd een zeldzaamheid is, kwam ik deze anekdote tegen die ik als herinnering plaatste in het februarinummer van 2012. Maar dat zijn we met zijn allen al lang weer vergeten. De tekst is letterlijk overgenomen uit 'Ut Keuvelheimerke' van 1994 en aangezien de redactie het schrijven in dialect helaas niet machtig is, draagt deze geen enkele verantwoording voor eventuele spel- taal- of wat voor fouten dan ook.

LH

### *'Piratenproat'*

*"Verrek Henne, noe al an't fietsen?"*

*"Noe al? Zo vrog is 't toch niet meer."*

*"Doar heb ie'j geliek in, 't liekt wel of iedereen an 't uutsloapen is van-*

morgen.”

“Allicht Gait, Keuvelheim hef weer de halve nacht noar de piraat gekeken, en dan sloapen ze uut hé. Heb ie’j nog gekeken vannacht?”

“Ja, noar Lady Patato.”

“Die film ken ik niet; op welk kanaal was die?”

“Dat is geen film man, lady Patato is een vrouwlukke piraat, de eerste in Keuvelheim.”

“Wat een gekke naam Leedi Puteeto, hoe kommen ze d’r op?”

“Dat is heel eenvoudig Gait, dat deerntje hef altied in een friettent gewerkt, doarveur had ze alleen een bakkie.”

“Ie’je bedoelt toch niet Radio Fricandel met die schuune bakken?”

“Precies Gait, ze dut noe in sexy kwizzen veur de buis.”

“Hoezo Henne, seksie kwizzen?”

“Ze hef een programma dat heet ‘Annie hol ie’j mien tassie effe vast’. Dan schut Miss Patato samen met een vent bloot onder een laken en dan mo’j een nummer bellen en roajen wat ze an ’t doen bint”.

“Moar dat ku’j toch niet zien Henne, onder zo’n laken?”

“Een beetje wel Gait, want ie’j ziet toch hobbels en zo die bewegen. Wie ’t het eerst roj’t hef gewonnen en krig een pannenset kado.”

“Zol dat noe gin vriendjespolitiek zin Henne, want dat ku’j toch niet controleren?”

“O nee, dat geet heel eerluk bie Patato, want d’r is een notaris bie.”

“Jawel, moar die kan ut toch ook niet zien?”

“Jawel Gait, want die geet mee onder ’t laken natuurluk um de zaak in de gaten te hollen, en die steet onder ede.”

“En heb ie’j ’t gisteren geroajen?”

“Nee ik niet, moar mien Grada zag ’t geliek. Wielle meteen bellen, moar wie waren niet de eersten, dus geen pannenset.”

“En dut die Peteeto dat altied zelf Henne?”

“Nee, veurige weak zat t’r een bekende Keuvelheimse onder ’t laken. A’j die naam roajde, kreeg ie nog een extra pries, ik geleuf een fonduestel.”

“En is dat allemoal in kleur Henne?”

“Dat is te zeggen, dat laken niet, die hollen ze wit, moar de rest wel.”

“Hoe zollen die piraten toch an die centen kommen Henne, snap ie’j dat?”

“Natuurluk Gait, die reklames brengen toch geld op. Ze adverteert toch altied in ’t Keuvelheimse Niejsblad heur sexy linjerie. En ze hef ook gezegd dat ze met karnaval in de optocht meelup, ook onder dat laken natuurluk.”

“Noe Henne, ik goa d’r vannacht ook moar is goed veur zitten denk ik, doe Grada de groeten en tot kiek maar weer!”

## Mijn tuintje

Soms werk ik in mijn tuin  
En neem hem onderhanden  
Ik heb geen groene vingers  
Wel nagels, met zwarte randen.

Van bloemen heb ik geen verstand  
Latijnse namen ken ik niet  
Maar ik zie toch echt wel het verschil  
tussen een roos en een margriet.

Ik haalde eens een distel weg  
Die stond naast het terras  
Maar ik had niet gezien  
Dat het een hulstboom was.

En bij de appelboom was ik  
Ik stond te controleren  
En ik dacht bij mezelf  
Ik krijg dit jaar geen peren.

Dan heb ik nog een vijver  
Met daarin heel wat vissen  
De reiger die kijkt 's morgens  
Of ik er wat kan missen.

Maar dat laat ik niet toe  
En ben een net gaan halen  
Want ik ben niet van plan  
Zijn ontbijt te gaan betalen.

Toch ben ik blij met mijn tuin  
Al is het onkruid geen pretje  
Dan denk 'k bij mezelf:  
Het is beter dan een flatje.

Annie Wonnink



Annie Wonnink  
en haar man zijn  
onlangs verhuisd  
naar Brummen.

Met het naderende  
voorjaar vond ik dit  
door haar gemaakte  
gedichtje wel leuk  
om als afscheid te  
plaatsen.

